

TÜRK TARİH KURUMU



TÜRK TARİH KURUMU KÜTÜPHANESİ  
SÜRELİ YAYINLAR

KAYIT NO: 5037450

ADI: 4 Eylül

CİLT: .....

SAYI: 15 (31)

YIL: 1940

TÜRK TARİH KURUMU KÜTÜPHANESİ

# 4 EYLÜL



SİVAS

10 Kuruş

SAYI : 15 - 31

30 — Mayıs — 1940



## İÇİNDEKİLER

19 Mayıs	: Necip Erdem
19 Mayıs	: F. K. Kalkancı
19 Mayıs 19 Yaş	: E. C. Güney
Hatıra	: V. C. Aşkun
Türkiyede meşhur Ağaçlar	: Kerim Yund
Sivas Folkloru	: Vehbi Cem Aşkun
Anadolu yazıcılarını Tanıyalım	: Ahmet Yılmaz

## Şiirler

Doğan Hayat	: Vehbi Cem Aşkun
Akşam şarkısı	: Feyzi Kutlu Kalkancı
Ülküye Ant	: Osman Attilâ
Ç i ç e k	: Kerim Yund
A n k a r a	: Necmettin Esin
Kavrulan Asır	: Coşkun Ertepinar

Mesul ve Yayın Direktörü : Avukat A. Göze

Yazı İşlerine Bakan : Vehbi Cem Aşkun

ABONE : Yıllığı - 100 Kuruş

Sivas—Kâmil Matbaası

50374/50  
1940, 15 (31)

# 4EYLÜL

SAYI : 15 - 31

30 - Mayıs - 1940

YIL : 6

SIVAS HALKEVİNİN AYLIK KÜLTÜR DERGİSİDİR

## 19 Mayıs

Yazan N. Erdem :

« Feregati Kâmile ile milletle beraber istiklâli tamımızı istihşâl edinceye kadar çalışacağıma yemin ettim. Anadolu'yu terk etmemek azmi kat'î sindeyim. »

K. Atatürk

Güzel İzmir'in işgalinin ertesi günü küçük, köhne bir vapor Karadeniz'e açılıyor... Kaptan endişe içinde.. Deniz tehlikesi, ele geçip cöndürülmek tehlikesi... Kıyıyı takip ederek ilerliyen bu geminin içinde otuz sekiz yaşında genç bir general var : Anafartalar kahramanı mirliya Mustafa Kemal !

Üçüncü Ordu Müfettişliği vazifesiyle, Anadolu'da Türkler tarafından Organize edilen gerillayı bastırmak için padişahlık Hükümeti tarafından gönderiliyor. kuzu derisi kalpağı altında tunç bir sima... Manalı, derin hatlar... İrade ve iman fıskıran bir çift asümanî göz... Sakin ve dalgın. Denizi, Anadolu kıyılarının láciverdi

siluetini seyretmiyor.

19 Mayıs 1919 günü Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basınca derin bir nefes alıyor. Bu an, onun hayatında ve Millet'in hayatında bir dönüm noktasıdır. 1940 yılın da dışında olmadığımız Türk istiklâl savaşının ilk adımı bu suretle atılmış oluyor.

19 Mayıs'ın arefesinde : İmparatorluk, 29 Birinci Teşrin 1914 tarihinde filen girdiği birinci cihan harbinden mağlup olarak çıkmış, 30 Birinci Teşrin 1918 de şartları çok ağır Mondros mütarekesini kabul etmiştir. Fırka, Koloıdu, Ordu ve ordular grubu kumandanı olarak Mustafa Kemal'in idare ettiği bütün savaşlar Türkiye Türklerine harp kabiliyetlerini, kahramanlık karakterlerini bir daha izhara vesile verdi ise de Sarı kamyış'ta ve kanal'da Türk kanının beyhude akıtılması, millet'in ve ordunun iâşesinde görü-

len sui istismaller milletın yüksek kumanda makamına ve Hükûmete karşı saygı ve itimadını sıfıra indirmişti asırlarca tam bir tolerans ve emniyet içinde Türk unsurundan konforlu bir hayat süren hristiyan unsurlar düşmanlarla mesai birliği yaparak iç emniyet ve asayışı şiddetle bozuyorlar. En fecii halife, saray ve ona maddeten ve manen bağlı bir kütle vatana ilâne ihanet ediyor.

Şark meselesini ve Anadolu'nun taksimi meselesini kendi lehlerine tahakkuk ettirmek için antant devletler vatani kısım kısım işgal ediyorlar: Adana Fransızlar; Urfa, Maraş ve Entep, İngilizler; Antalya ve Konya İtalyanlar tarafından işgal edilmiş 15 Mayıs 1919 da antant devletlerin muvafakat ve yardımlarıyla yunas ordusu İzmir'e çıkarılmıştır.

Bu feci vaziyet karşısında milletin bağrından bazı reaksiyoner teşekküller doğuyor. İngiliz'ler silâh toplamada müşkülâta maruz kalıyorlar. Samsun ve havalisinde Pontusçulara karşı millî mukavemet. İngilizler Hükûmeti tazyik ederek bu mukavemetin kırılmasını istiyorlar. Kendisine teklif edilen Harbiye nazırlığını kabul etmiyen, herkesin hatasını yüzüne vurmaktan çekinmiyen Mustafa Kemal bir çokları için adeta bir tehlikedir. O'nun İstanbul'dan uzaklaştırılman lâzım.

Mustafa Kemal, Şişli'deki mütevazı evinde yeni ve şümüllü bir sa-

vaşın projelerini hazırlamış, Anadoluya geçmek için en müsait zamanı bekliyor. Nihayet 16 Mayıs 1919 da Atatürk Hükûmet tarafından Samsun ve havalisindeki asayişsizliği mahallinde görüp tedbir almak için kendisi dikte ettirdiği geniş salâhiyetlerle Anadolu yolculuğuna çıkıyor.

Kıymetli ve karakteri herkesçe bilhassa düşmanlar tarafından anlaşılması olan bir generaldan millî bir gerillayı yok etmek vazifesi isteniyor. O'nun projelerini bilenler pek az. Lâkin İngilizler bu yolculuğun akıbetini his ederek harekete geçiyorlar. Fakat bütün teşebbüsler o'nun uzağı ve derini gören şahsiyeti karşısında eriyor.

İşte, bir 19 Mayıs günü Mustafa Kemal Samsun'a bu suretle ve Anadolu'yu terk etmemek azmi kat'isiyle çıkıyor.

Atatürk büyük nutkuna, 19 Mayıs'ta vatanın umumî manzarasını çizen bir tablo ile girer.

Bu tablo o kadar fecidir ki gözler kararır, kalpler burkulur, iradeler sarsılır. Vatan, derin bir uçurumun hemen kenarındadır. O,nu sadece oradan çekmek bir mucize iken fazla olarak yükseltmek! işte Türk İstiklâl savaşı budur; Atatürk bu muazzam mucizevî işi başarmıştır.

Vatanın tertemiz, vefalı göğsünde ebedî uykusu'na yatan Ebedî Şef, Türklük ve insanlık sana minnettardır.

# 19 Mayıs

*Yazan Feyzi Kutlu Kalkancı*

Bugün vatanını, canından çok seven, kurtuluş yolunda her şeyi göze alan büyük adamın Samsuna ayak bastığı gündür.

Kara günlerde Mustafa Kemal başının içindeki düşüncelerin heyecanile sarsılıyor. Ne yapacağını bilemiyordu. Hayır bu düşüncelerin en kısa bir zamanda tatbik edilmesi için acele ediyordu. Bir şeymi yapacaksınız suallerine karşı evet bir şey yapacağım diyen Mustafa Kemal yaratacağı cemiyet için girişeceği mücadeleleri, eşsiz zaferleri, tarihin şimdiye kadar kayıtt etmediği muvaffakiyetleri, eşsiz muhayyilesinde canlandırıyor, gözlerinde gizli bir ateş yanıyor, etrafına inan saçıyordu.

Tarihimizi şeref sayfalarile süsleyen eşsiz kumandan Mustafa Kemal, İstanbuldan pusulası bozuk bir vapurla Samsuna hareket etti ve yolda kaptana kıyıyı takip etmesini, maksadın Anadolunun her hangi bir kıyısına çıkmak olduğunu söyledi. Bütün yurt kurtarıcısını sonsuz bir sevgi ile bağrına bastı. O günlerde yaşamak kurtuluş, erişilmesi uzak bir muhal; ölüm mukadder bir netice idi. Fakat Ondokuz mayısta karanlıklar arasından yükselen güneş, bütün şaşaaşile parlıyor, ruhları diriltiyor, inansız cemiyeti harekete getiriyor ve başındaki yüksek ideal etrafında toplanarak çetin mücadele yolunda harekete geçiriyordu.

19 Mayıs, İnkilâp tarihimizin başladığı gündür. Bugünden sonra zaferler, zaferleri inkılaplar inkılapları takip etti. Bugün aynı zamanda spor ve gençlik bayramıdır. Çünkü Atatürk yakın ve uzak tarihte eşi bulunmıyan en büyük eserini Türk gençliğine emanet etti. Bu eser gürbüz vücutlar, kuvvetli yollar, yaratıcı kafalar üstünde yükselecektir. Onun için gençliğin yetişmesile yakından alâkadar oluyor; bu uğurda her fedakârlığı göze alıyoruz; Zira gençlik milletimizin kudreti, ümidi ve istikbalidir.

Sıkıntıya düşen milletlerin ondokuz Mayısı ibretle mutalaa etmeleri-vatanlarının kurtuluşunu isteyenlerin Büyük Atanın hayatını örnek edinmeleri lâzımdır. Atatürk bir ülküdür. Onun arkasından koşan Türk gençliği, batış ve doğuşu ibaretle seyreden dünkü nesil, ondokuz mayısın tarihimizdeki ehemmiyetini pek iyi bilirler.

İstilâya uğrayan milletlere 19 Mayıs güneşinin doğmasını temenni ederken, eşsiz Atanın Türk gençliğine hitabını, millî heyecanlarla sarsılarak tekrar okuyalım.

« Ey Türk gençliği !

Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cümhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

« Mevcudiyetinin ve istiklâlinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbal-

## 19 MAYIS 19 YAŞ

*Aflâton Cem Günay*

19 Mayıs; ilk ışık, ilksabah, ilk ufuk..

Evet, paylaşıldığımız gecenin karanlıklarına çizilen ışık.. Ümit yüklü geminin meyvus sahillere ulaştığı sabah.. İman dolu bir kalbin yeni bir tarih yaylasına kanat açtığı ufuk..

Bu kalp, onun kalbi.. Bu sahile açılış o kalbin enerjisi.. Bu yeni kanatlanış, O kalbin idealidir.

Ne büyük kalp, ne büyük enerji ne büyük ideal.. Bu kalpten bir millet doğdu; bu enerjiden bir yurt yaratıldı ve bu idealden bir tarih çağlıyor :

*Cümhuriyet.*

Dünyanın en büyük kalbi, Atanın kalbi nur içinde yatsın, bu çağhyan başında nur içinde yaşattı bizi. Faniliğin eli güneşli alınına dokunmadan önce, bu güzel bergüzarını ebediliğin sırrına kavuşturmayı da düşündü. Bu taze hayat çağhyanının

çevresine aynı maddeden, o yalın ideal ve enerjiden bir kale yaptı: Gençlik.

Dünya ateş alıp yansa, bu kalenin cevheri erimiyecektir. Gençlik, böyle bir kale; Bu kale böyle bir cevherdir.

Bunun için, toprak yanığı yüreklerimizi Cümhuriyetin köpüklü çağhyanına kavuşturan 19 mayıs onu kucaklayıp sonrasızlaştıran 19 yaşa bayram oldu..

19 Mayıs ve 19 yaş.. Biri tarih, biri hayat.. Amma, ikisinde de aynı öz ve özlülük, O nurlu ve uğurlu başlangıç: İlk ışık, ilk sabah ve ebediliğe bakan ufuk..

Bu gün bu ufukta bir birlik ve büyüklük bayrağı dalgalanıyor: İnönü.

Türk gençliği, onun bayrağı, buyruğu altında ve and içtiği Kemalist ülkü yolunda..

de dahi seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün istiklâl ve Cümhuriyeti müdafaa mecburiatine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmiyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsaıt bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cümhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

« Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zabtedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi

bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hiyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlarını, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet yoksulluk içinde, zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

« Ey Türk istikbalinin evlâdı (İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâlini ve Türk Cümhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur! )



# İnkilâp Tarihimizi

## Aydınlatan Bir Hatıra

« Şair ve emekli öğretmen Fazlullâh Moral Erzurum Kongresine Sivas ve Hafik mümessili olarak iştirak etmişlerdi. üstadın bu kıymetli mesailerine ait hatıralarını neşretmekle, inkilâp tarihimize ait kıymetli bir vesikayı nisyanandan kurtarmış olacağımıza kaniiz.



*Fazlullah Moral*

— 5 —

« Üçüncü gün oldu. Yine herkes yerli yerinde oturuyordu. Yalnız Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey en geri sırada bulunuyorlardı. Kürsüye çıkan kimse olmadı. Ben hiç olmazsa bir gün kazanmak ve diğer boş geçen günler gibi o günü de kaybetmemek ümiydiyle kürsüye çıkmayı bir, diğer arkadaşlarım gibi hakarete maruz kalarak sonra kürsüden inmeği iki ayıp telakki ederek oturduğum yerden ayağa kalktım. ve:

Muhterem beyler, aziz arkadaşlar, hitabasiyle söze başlayarak dedimki: Vatanın ucra köşelerinden müntehai hüdut olan Erzuruma kadar ne için geldik. Millî ve vatani vazifemizi ifa için değil mi? . O vazifeyi birbirimizin izzeti nefsinin kırma, hissiyatını rencide etmek suretiylemi ifa edeceğiz. Bugün üçüncü gün oluyorki, az kalsın bunu da diğer günler gibi heder edecektik. Hepiniz o makama lâyık zevat bulunmamış olsaydınız memleketimizden murahhas, mümessil intihap o-

lunarak buraya gönderilmezsiniz. Vatanımız ve necip milletimiz hain ve zalim düşmanların yırtıcı pençeleri altında ezilip dururken bizim hâlâ riyaset davasıyla, ittihatçılık ve itilafçılık gayeleri peşinde dolaşmamız ve bu suretle yekdigerimizi kırmamız hakiyaten şayani teessüf hallerdendir. Eğer aramızda tesanüt husule gelmemiş, vatan ve millet düşüncesi yoksa buraya kadar beyhude zahmet çekmişiz...

Efendiler, geçirdiğimiz felâketlerden ibret dersleri almıyorsak bize çok yazık. Vakıt ziyk mana dakiktir. hepimiz de vatan aşkı, millet sevgisiyle dertliyiz. İçimizde bu aşkı daha fazla taşıyan, bu dert ile daha ziyade elemnak olan Hükûmet ve millet işlerinde daha çok çalışan simalarda mevcuttur. Vahdeti milliyeyi husule getirmek için kongrenin açılması zaruridir. Yene heyeti aliyemiz içinden velev muvakkat olsun bir reis intihap edelim. Ve müzakerata devam eyleyelim. Aramızda sizlerle

— 5 —

beraber tanımakta olduğumuz iki şahsiyet varki, biri Mustafa Kemal Paşa, diğeri Rauf beydir. Şu iki zat-tan birini ve ezcümle Mustafa Kemal Paşayı kendi namına reis intihap ediyorum siz de muvafık görürseniz paşa makamı riyasete geçsin, demeye hacet bırakmadan hepsi birden «hay hay biz de intihap ediyoruz. Dediler. Ve Mustafa Kemal Paşaya,» «buyurunuz Paşa hazretleri» dedik. Makamı riyasete geçtiler. İki de kâtip intihabına lüzum görülerek birisine «Albayrak gazetesi» ni çıkarıncı Necati Beyle ismi hatırıma gelmiyen diğeri bir zat daha intihap olundular. Erzincandan ve daha bazı yerlerden kongre namına gelen bir iki telgraf okundu. Arzuları kongreye aza göndermekten ibaretti. Heyeti umumiyeye muvafık görülerek cevap yazılmasına karar verildi. Makamı riyaset on dakika istirahat ve teneffüs edilmek üzere celseyi tatil etti. O sırada benim fikrimde ve zihnimde dolaşan paşanın askeri üniformaları, kordon ve apoletleri idi. Çünkü Mahmut Şevket paşada ittihatçılar zamanında kendini göstermiş bir diktatör değilmi idi?. İşte bizde aynı vaziyete düşmiyelim korkusuyla paşanın da bizim gibi sivil olmasını istiyordum. Bunun heyeti umumiyeye muvacehesinde söylemiş olsam Paşanın izzeti nefisini cerihtar etmiş olacağım. Binaenaleyh

yalnız kendisine söylemeği muvafık buluyordum. Bunda isabet edüp, etmiyeceğimi ve arkadaşlarımın da bu hususta benimle hem fikir olup, olmayacaklarını düşünerek, bazılarıyla istimzaç ve istişare eyledim. Çok muvafık buldular. Derhal aynı tenefüste Rauf Beyle beraber mektebin koridorunda gezerken Mustafa Kemal Paşanın yanına sokuldum :

Paşa hazretleri, eğer makamı riyasette riyasetin idamesini arzu buyurursanız, sizinde bizim gibi sivil olmanız iktiza ediyor. Arkadaşlarda böyle münasip görüyorlar. Dedim bunun üzerine Paşa: Vallah bundan başka elbisem yoktur. Dedi.

Bu muhavereyi işitmiş olan Rauf bey de muvafık görmüş olmalıki: Paşa hazretleri, Erzurum Valisi infisal etmiş. Müteaddit elbisesi vardır. Bir tezkere yazalımda bir takımını size göndersin. Dedi. O da: hay hay yazalım dedi. Her halde vali bir takım elbise göndermiş olmalıki, ertesi gün Paşa sivil olarak makamı riyasete geçti. Asıl şayanı istiğrap olacak mesele şurasıdırki, İstanbuldan çıkalı üç ay kadar olduğu halde Paşanın üstünde giyecek bir takım elbiseden başka çamaşırı dahi olmadığı anlaşıldı. Bu hal Paşanın Vatan, Millet uğrunda ne kadar kendini ihmal ettiğini gösteren canlı bir vesikadır.

## Doğan Hayat

Sevgin alevlendi, yandı yürekte,  
Gönül hasretini artık çekmekte,  
Ümit filizlendi, hayal çiçekte,  
Bahtımın güneşi doğdu mu dersin?.

Değdi saçlarıma bir serin rüzgâr,  
Eğildi önümde, diz çöktü bahar,  
İçimden sel gibi taşı duygular,  
Gündüzler geceyi boğdu mu dersin?..

Bir yıldız sağladı, ufkuma indi,  
Bahtım gülümsedi, kalbim sevindi,  
Dağıldı bulutlar, gözlerim dindi.  
Saadet gün gibi doğdu mu dersin?..

Vehbi Cem Aşkun

## Akşam Şarkısı

Karıştı bir gülüş esen rüzgâra  
Kuşların kendinden geçtiği andı.  
Gölgeler uzandı yüce dağlara  
Suların rengiyle ufuklar yandı.

Ufkuma haykırırsam duyar mısınız !  
Üstümde yükselen benim göklerim.  
Gecemi başlıyor sizin yasınız.  
Kanatsız hissimle ezilen yerim.

Lâcivert bir kanat yere süzüldü.  
Gizli güzellikler kapladı yeri.  
Yeşil tepelerde bir güneş güldü.  
İçimde sakladım sonsuz gökleri.

Feyzi Kutlu Kalkancı

Gençliğin Dilinden

## ÜLKÜYE ANT

Büyük Milli Şefe

Başarılar önünde eğilip diz çöküyor  
Parlıyan alınımızla nur şafaklar Söküyor  
Tanrı, Tarih en büyük ümidini döküyor  
Yardığın vadilerden coşacak, taşacağız!.

\* \* \*

Bir yıldırım parmağın, her Sözün şimşek bize!  
Emrettiğin zaferi getireceğiz dize!  
Onsekiz milyon sefer olduk koştuğın ize.,  
Himalâya da olsa muhakkak aşacağız!

\* \* \*

Bu onsekiz milyona yolver, ey İnönü'müz!  
Bir emrinle aydıdır yolumuz ve yönümüz  
Zafer Çelenklerle dolacaktır önümüz  
Gösterdiğin hedefe mutlak ulaşacağız!

\* \* \*

Atatürke nur Çelenk hazırla ey hedefimiz!  
Bozkurdun Tan izinle öncümüz ve Şefimiz!  
Sarsılmadan, durmadan; peşindeyiz hepimiz!  
Şafaklara durmadan, hızınla koşacağız!..

Osman Attilâ

( İçel Dağlarından... )

## ÇİÇEK

Bahçelerde kıvrandır bir portakal dalına,  
Yaprakları benziyor periler masalına,  
Çiçeğinin rengine hayran oldu gözümüz.

✱

Mavi, turuncu renk renk koncanın her damarı,  
Tışını kucaklamış bir kadeh açık sarı,  
Bakdıksıra çiçeğe neşe doldu gözümüz.

✱

Koparmayın dalından o mevsimin gülüdür;  
Damarının içinde bir şüphe gömülüdür.  
Onun ömrü burada açılacak bitecek...

✱

Koklamayın yazıktır koklamayın o gülü,  
Saçları bir birine sıtmayla örgülü,  
O bir zehirli çiçek, o bir zehirli çiçek...

Kerim Yund



# Türkiyede Meşhur Ağaçlar

Kerim Yund

Ağaç mefhumunu tasavvur ederken onun zihnimizde yerleşen ulu varlığını bin bir yönden görüp hayran olmamak imkânsızdır. Ağaç, önsüzlükden sonsuzluğa giden bir hayat ışığı gibi ne tarafından bakılırsa bakılsın şuuru harekete getiren kâh heyecan ve haz veren dinamik ve enerjik bir unsurdur. Onda âmiyane bilgilere teolojik, filozofik ve pozitif düşüncelere yol veren müthiş bir kuvvet vardır. O kuvvetin, bu gün bile bütün sırlarını bilmek bizim için güçtür.

Ağaç mefhumunun her senelik halkasının ciltler dolduracak geniş kamusundan bir sözüme alan olarak yalnız yurdumuzda yetişen meşhur ağaçların ana çizgilerini tebaruz ettirmeyi aldık.

Meşhur ağaç; müsbet ve menfi bakımdan yeni her hangi görüş noktasından olursa olsun bir şöret kazanmış ağaçtır. Bu ağaçlar, ya şühretlerini bizzat yaparlar veyahut her hangi bir hadiseye sahne olarak maruflaşırlar.

Bazı ağaçlar vardırki, uzun boyları; iri gövdeleri, yeşil başlarıyla bir muhiti asırlarca alâkadar eder. Güzel yüzünde ben gibi yer yüzünde de ağaç artık kiymettar bir ziyet olur. Bunlara Ulu ağaçlar diyebiliriz. Topraklarımızı süsleyen Çınar, Kavak, Meşe, Çam ağaçlarından çoğu böyledir.

150 Metreyi geçen boyu ile okaliptüsler, 36 metrelik çevreleriyle Babaplar, Dev gövdeleriyle sekoyalar dünya ağaçları içinde uzunluk, kalınlık, ululuk birincileridir.

Bazı ağaçların şöhreti, patolojik ve Terotolojik durumlarından ileri gelir. Aydın incirliklerini, Manisa bağlarını, Malatya bahçelerini ve ülkenin bir çok ormanlarını gezince öyle garip ve acayip şekilli ağaçlar görülürki bunların en seçmelerile bile geniş müzeler kurulabilir. Bu ağaçlardan bazıları, Morholoji itibarıyla o kadar tuhaf kılığa girmişlerdir ki, kendi ile hiç münasebeti olmayan cisimler zan olunur. Bunlardan bir kısmı her hangi bir hayvana ve yahut sanat eserine benzer bir kısmının ise kökü ve gövdesi insanı andırır. Bu nebatları bilhassa iptidai kabilelerde totem olmak kudretini haizdir. Kan kurutanyapruhussanem yahut Mandragora bunlardan en tipigidir. İngiltere'nin cenup Vilâyetlerinden birinde, tıpkı öküz başına benzeyen Teretolojik bir ağaç kökü de geniş bir şöhreti haizdir.

Tabii hadiselerin tesirile, şeklini değiştirmiş veya o hadiseye döküman olmuş ağaçlarda vardır. Bunlar da bir vak'ayı ihtiva ettiği için kiymetlidir.

Ekzotik ağaçlar, Frapan durumlarıyla, derhal kendilerine karşı ilgi

uyandırırılar. Hurma, Muz, Yenidün-ya gibi; Bunlar, optimomlarında ya-ni anavatanlarında hiç alâkayı çek-medikleri halde yurtlarından uzak-laştıkça itibarları artar.

Pek çok ağaçların şöhreti; Koku, renk, çiçek mukavemet Biyolojik ve Mofolojik evsaf gibi kendilerinde bulunan üstün bir yaratılışdan dola-yıdır.

Yukarıdanberi anlata geldiğimiz keyfiyetleri itibarile birer şöhrete malik ağaçlar gözümüzden kaçma-makla beraber asıl düşüncemizi üye-rinde durdurduğumuz ağaçlar şöhret-lerini kendimizin yaptığı ağaçlardır. Bu ağaçların Biyolojik bir şöhreti olmayıp her hangi beşerî bir hadise dolayisile maruf bulunan ağaçlardır. Rolatif meşhur ağaçlar ismini verdi-gimiz bu kısım ağaçlar da ikiye ay-rılabilir :

1 — Hayalî

2 — Hakikî

Hayalî meşhur ağaçlar; isimleri olup cisimleri olmayan bir çok bin-lerce yer alan, teolojik ve bir çok efsane ile dolu, Mitolojik ağaçlardır. Bunlar din ve kahramanlık tarih-inde çok büyük yer tutarlar.

Sümer ve Etilerin hayat otu ve-ya hayat ağacı, müslimanların cen-neti süsleyen Tûbası ve cehennem ehlinin gıdası bulunan Zekkum ağaç-ları ve üzerine nur yağın, emre ita-at eden, konuşan, yarılıp içine adam alan, doğuran, yürüyen, tılsımlı ağaçlardır, ki, bunlar halk ruhunda unutulmaz bir hatıradır.

Osmanlılar devrinde ve Orhan Gazi zamanında yaşayan Geyikli

babanın bir hikâyesini Ahmet Refik merhumun tarihte Türk şiirleri adlı makale silsilelerinden İnönü hakkın-daki yazısından hülâseten nakledi-yorum.

(Geyiklibaba, Baba İlyasın mü-ritlerinden, dağlarda Geyiklerle mü-sahebe eder, onlara biter bir Azizdi. Orhangazi İnegöl taraflarında futu-hat yaparken Geyiklibaba dahi o taraflarda 360 kapılı Kızılkiliseyi fethetmişti. Şöyle ki :

Cenk ettiği yerde bir kestane ağacı varmış. Muharebe bitdikden sonra kestanenin yanına varınca, ağaç yarılıp babayı içine alır, tek-rar kapanırmış. Kâfirler, Azizin o civarda olduğunu bildikleri için onu ararlar bir türlü bulamazlarmış. Ge-yikli baba (sabah yine kalkıp kâfir-lerle cengedermiş.)

Bu Lajendın gerek babaya gerek-se mezkûr ağaçta büyük bir şöhret vermiş olduğuna asla şüphe edilemez.

Evliya Çelebi de, Zile sahrasın-daki Şeyh Nusret tekkesinden bah-sederken, tekke önündeki Tut ağa-cını Hummaya karşı ilaç makamında kullanıldığını söyler.

İhtimal bu ağaç, yalnız hummaya değil, bir çok dertlere de deva idi. Onu bir ilâç deposu yapan Eczacı-nın ve doktorun, Tekke şeyh ve mü-rütleri olduğu ap'aşikârdır.

Osmanlı tarihinde, mitolojik bir hadise gibi vukua gelen Vak vak vak'ası ismini efsaneden alan acı bir hakikattir. Tarihi romancıları, şairleri hakikatten hayale sürükleyen, (İnsan cesetinden meyva veren ağaç) diye işi teretolojik bir çeşni ile ha-

## A N K A R A

Bugün de sana gönül tutuştu için için  
Asfalt kaldırımlara bir an baş koymak için.  
Bu cennet bahçesinin seyrine doymak için  
Mazi bir gerçek gibi ayaklansa Ankara.

Bağdaş kurmuş bir anıt gibi diyor ki varın  
Yıldızlarla öpüşen sayısız yapıların,  
Eşsiz bir zafer kadar ünlü bugün ve yarın  
Yeridir sembol diye seni ansa Ankara.

Işıklar gölgeleştirdi karariverdi bütün  
Önünde eğildiler seni gördükleri gün,  
Artık eskisi gibi aydınlatamıyor gün.  
Bir yığın elmas gibi nurlu yansa, Ankara

Ümit bakışlı önder verdi bütün esini  
On bin yıllık bir dünya görmedi böylesini  
Kimse çıkartamadı bu kadar gür sesini  
Şaşkın şaşkın bakarak kim uyanırsa Ankara.

*Necmettin Esin*

fızalara nakşeden hadise şöyle geçmiştir :

Kadınlar saltanatının hüküm sürdüğü sıralarda, Avcı Mehmet zamanında dahili karışıklık ve idaresizlik son dereceyi bulmuştu.

1655 de Yeniçeriler bir isyan çıkardı. Haksız gördükleri bir çok ricalin kafasını padişahdan istedi. Hükümdar bu adamların hemen hepsini boğdurup saray diyarından Yeniçerilere attırmak zorunda kaldı. İsyan günlerce devam etti. Yeniçeriler boğulan adamları sürükleyip o zaman at meydanı denen ve Sultan Ahmet Camii karşısında bulunan yerdeki Büyük bir çınara başı aşağı asıyorlardı. Bu asılan adamlar bir hayli vardı. Cesetlere olmadık hakaret yapıyorlardı. Şakiler, ölülerin et ve yağlarından, ihtiyar kadınlara, vecai mefasile devadır diye parça parça satıyorlardı. Uzaktan çınar adeta insan şeklinde meyve vermiş bir ağaç manzarasını almıştı. O zamanın şairlerinden biri bu hadise için şöyle bir kıt'a yazmıştır.

Küşü merrihe irüp tantanayı cahucelâl  
Lerzenak etti bu gavgagedei afaki

Oldu mahmur nice mesti müdamu Devlet

Camı ikbale ne tarh etti bilinmez saki  
Bağubanu feleği ginegüzarı seyret  
At meydanına dikti şeceri vakvakı

Şeceri Vakvakı M. Turhan Tan bir yazısında Burhanı Katıdan şöyle nakledecektir :

(Vak veya Vakvak öyle bir ağaç-fırki Coğrafyacılar onu Çin adalarından İstafyan dağı arkasındaki adada yetiştiğini söylüyorlar. Vakvak ağacının yaprağı İncir yaprağına benzer. 2 İnci Teşrin ayında Hurma çiçeği gibi çiçek verip andan iki insan ayağı çıkar. Nisan sonuna kadar yavaş yavaş olgunlaşarak tam bir insan bedeni haline gelir ve ağacın her dalında yemiş gibi güzel yüzlü kızlar asılır, durur Haziran geçtikten sonra bu kız şeklindeki meyvalar ( vakvak ) diyerek düşmeye başlar meyvelerin saçtan tırnağa kadar kadından hiç bir farkı ve ekşiği yoktur. Hatta bir çok insanlar bu meyvaları kadın telekki etmekten geri kalmazlar.)

Müverrihler, bu hikâye ile çınar hadisesi arasında sıkı bir münasebet bulduklarından, tarihlere de 1655 isyanı vakvak vak'ası diye geçer.

( Bitmedi )

— Geçen sayılardan devam —

Süzülme : Hiç kimse ile konuşmaz, mütemadiyen önüne bakar.

Gelinlik : Uzun müddet, hatta bir çocuk sahibi olana kadar yeni gelin kayın babasına, kayın anasına herhangi bir maksadını sözle ifade etmez. Hep işmarla konuşur. Tıbkı dilsizler gibi buna (gelinlik etme) denir. Bilhassa kaynanalar bu adete fazlaca ehemmiyet verirler. Yeni gelinin bir mühim vazifesi daha vardır : Her sabah erkenden kalkar, kayın babasının abdest suyunu döker. Ve evin içerisinde daima yüzü yaşmaklı dolaşır. Konuşmaz, gülmez. Kaynanasının, kayın babasının karşısında elpençe divan durur. Hamamda bütün tanıdık ihtiyarların ellerini öper. Kaynanasını yıkar, ayağının suyu alır arkasından halıya kadar götürür. Bunları yapmadığı takdirde namları her yerde anılan Sivas kaynanaları gelinin külünü göke kaldı-

rır. Kendi tabirleriyle, (tandırdan sokar, külveden çıkarırlar.)

— VII —

### DÜĞÜN TÜRKÜLERİ

Umumiyetle düğünlerde söylenen türküler, oyun havalarıdır. ve birçoğu halaydır. Onun için bunlara ananevi oyun havaları demek daha doğrudur. Bir kadın başı çeker. Diğerleri ona ayak uydururlar. Tabii erkeklerde aynı şekilde oynarlar. Baş tutan kadın olsun, erkek olsun oyunları en iyi bilenlerdir Ve oyun başından sonuna kadar onun idaresindedir. Baş çeken eline bir mendil alır. Hep bir ağızdan

### KAVRULAN ASIR

Kuyular içten kurumuş ,  
Gözler dalmış çukuruna .  
Baharı yolda sam vurmuş  
Ağaç hasret yağmuruna..

Yanıyor içimiz niçin,  
Kapımızda bekler korku?  
Ruhunuza vatan seçin  
Deniz alsın korkunuzu.

Yıkıyor her ruhu deniz ,  
Tekneler hazır limanda ;  
Ufku kısan gözleriniz  
Çivilenmesin şeytanda .

Kimsiniz, nesiniz böyle  
Kervanı çöle saldınız ;  
Serap arayan kafiye ,  
Koşun.. Koşun bunaldınız...

Coşkun Ertepinar

türkiye iştirak ettikleri gibi, ekseri saza tabi kalırlar. Esasen oyuna kalınların saza tabi olmaları şarttır. Türkü saz refakatinde söylenir, (zahma) tabir edilen hareketli kısımda rol tamamen sazındır. Oyuncular kulakları sazda, gözleri başı çekende



olmak üzere oyunlarına devam ederler Sıçramalar, el çırpımlar, ayak atmalar hep birden olur, kimse geri kalmaz.

Kadın oyunlarının başında (süpürgesi yoncadan) erkeklerde (çekin halay) gelir. Bu iki oyunun da güfteleri birdir. Yalnız kadınlarda :

*Süpürgesi yoncadan  
Belin gayat inceden  
Ben seni sakınırım  
Yerdeki karıncadan*

Bendile başlar. Erkeklerde ise :

*Çekin halay düzüksün  
Ela gözler süzüksün  
Halâya gelmiyenin  
Urun boynu üzüksün*

retiyile beklenen fayda temin edilmiş olur.

Bundan sonra erkeklerde ( Abdurahman ) gelir. Bu oyun Sivas'ın en eski ve en meşhur millî bir oyundur ve bugün Abdurahmanı layığıyle oynayan hemen hemen yok gibidir.

Şimdi bu oyun havalarının türkülerinden toplıya bildiklerimi yazıyorum. Sayısı 70 dan fazla olan oyun havalarının bugün elde pek azı kalmıştır. Her ne kadar halı hazır düğünlerde yine birçok oyun havaları ve türküler varsada evvelcede söylediğim gibi, mahalli değiller, herhangi bir şekilde Anadolumuzun dört bucağına yayılan bayağı ve basit şeyler bittabi bunları toplamak ve burada zikretmek boş bir emektir. Ergemiz, bugünü değil, mazi olan dünlerin âdet ve ananelerini yansıtmaktır. Aksi takdirde gayeden uzak-



Mısralarıyla başlanır. Diğer sözler her ikisinde de aynıdır. Yalnız besteleri değişir. Katiyen yekdiğerine benzemerler. Ne yazık ki bu kitaba bestelerini koyamıyacağım. Bunu da bu işten anlayan bir arkadaş çıkar-da yaparsa mesaimiz birleşmek su-

laşmış oluruz. Dolayısıyla maksat da kaybolur.

#### SÜPÜRGESİ YONCADAN

*Süpürgesi yoncadan  
Belin gayet inceden  
Ben seni sakınırım  
Yerdeki karıncadan*

( Bitmedi )

BİZİM  
Antolojimiz  
No: 4

## Anadolu Yazıcılarını

TANIYALIM

YAZAN  
Ahmet  
Yılmaz

# EBED MAHİR YALNIZ

Henüz şiirlerini kitap halinde vermeyen bu çok sevdiğim şair 1908 de İstanbulda doğmuştur. Babası eski temyiz mahkemesi azasından şair Molla Tahirdir..

İlk tahsilini sivasta yaptı. Orta okulu eski şehirde ikmaldan sonra yine Sivasa gelerek Öğretmen okulunda okumağa başladı Ve bir yıl kaldıktan sonra Konya Öğretmen okuluna nakledilerek 1930 senesinde öğretmen oldu. Fakat hiç hocalık yapmadan muhterem babası Tahir yalnız onu Viyanaya gönderdi. Bir buçuk yıl Viyana pedagoji enstitüsünde okuduktan sonra bir yıl da Almanyada kalarak Pedagoji Akademisine devam etti. Ve olgun bir şahsiyet sahibi olarak memlekete döndü. Fransızcaı zaten bilirdi. Çünkü onda lisana karşı tabii bir istidat vardır. Viyana ve Almanyada bulunduğu müddet zarfında da Al-mancayı çok güzel öğrendi. Memle-kete döndüğünde bir yıl Eskişehir lisesinde Almanca hocalığı yaptı. Vekâlet ilk tedrisat müfettişliği ver-di kabul etmedi. Askerden dönünce Konya lisesinde öğretmenliğine baş-ladı. Bir yıl sonra Dil, Tarih, Coğ-rafya Fakültesine girdi. Bu Mahir

için bence lüzumsuz bir tahsildir. Çünkü elindeki diploma yüksektir. Lakin, her nedense biz de Avrupa tahsili görenlerin devlet yardımı gör-miyenleri pek tutulmuyor. Hattâ li-san hocalığı için bile imtihana tabi tutuyorlar. Yeri gelmişken söyleyim-ki : Bu çok sakat bir zihniyet. Bir milletin fertleri ne kadar devlete bar olmaktan kurtulursa o devlet o nis-bette maddî yükünü hafifletir. Bu gün okullarımıza devam eden tale-benin cümlesi istikbalini hükûmetin vereceği memuriyetlerden bekliyor-lar. İşte Mahirde gördüğü alakasız-lıktan sukutu hayale uğrayarak bu fakültede okumağa mecbur oldu.

Mahirde Edabiyat ve şiir sevgisi irsidir. O babasından gördüğü yolu takibetti. Çocukluk hayatımız Sivas'ta beraber geçmişti. Bilâhere öğret-men okulunda da yine birleştik. Bu defa artık ne sade okul ne de so-kak arkadaşı idik. Şimdi tamamen fikir ve sanat arkadaşı olmuştuk. Hele o Konyada, ben İzmirde iken bu faaliyetimizi matbuata da akset-tirince büsbütün dostluğumuz koyu-laştı. Artık yekdigerimizin bir ana ve bir babadan doğma çocukları gibi can ciğer ahababı olduk. O daha

talebe iken ince ruhunun parlak ışıklarını mısralaştırmayı biliyordu. Konya öğretmen okulunun çıkardığı «Işık Yolu» mecmuasında neşredilen şiirlerinden birer kıta okursam sözlerimi daha iyi vesikalandırmış olurum. :

Bu akşam ağladı, ağladı deniz,  
Göklere bakarak doğmayan aya,  
Hasret acısını siz bilmediniz,  
Bir toprak yığını oldu Mudanya

Senki her senenin ilkbaharısın,  
Koynunu çiçekler, hulyalar süsler,  
Senki kâinattan çok yukarısın  
Siyah gözlerini rüyalar süsler.

Billur bardaklar gibi çatlasın kahkahalar,  
Sesimize ses versin uzak, yakın vahalar,  
Akarken sular gülsün, uçarken sular gülsün.

O zamanlar ben İzmirde çok faal bir muhit bulmuştum. Tabii bu muhite Mahirde girmiş bulunuyordum. Nihayet ben Merzifon'a verildim. Ve oradada «Taşan» dergisini elime aldım. Bu tarihlerde yani «1930, 1931» yılında Mahir Avrupada bulunuyordu. ve bana oradan şiirler gönderiyordu :

Kanbur arzın zorlukla taşıdığı evleri.  
Göklere baş kaldırmış devlere benzetirim.

Onlar siyah dudak, ahlar onu karartmış..  
Fabrika bacaları

Ve içinde yükselen cehennem alevleri  
Gariplerin mezarı  
Yoksul kalan kızlara bedava bir kefindir.

Bunlar Viyana intibalarıdır. Hatta bu şiirlerden «Aynalar» başlığını taşıyan bir şiir «Adım» da çıkmış, neşriyat müdürünü hayli sıkıntılara sokmuştur.

Mahir asıl güzel şiirlerini yine «Taşan» da vermiştir. Şimdi kemal mertebesine uzanan bu şiirler cidden güzeldir.

Üslubu açık, ifadesi mazbut, hayali temizdir. Şiirlerini okurken gerek akıcılık gerekse orijinalite bakımından bir olgunluk göze çarpar. Ritim itibariyle de kuvvetli bulunan şiirleri, bazan içli bir melalla inlerken, bazanda gönül sedlerini yıkan bir sel olur.

Yalnız en büyük kusuru, çok derbederdir. Ekseri şiirlerini ben derler, toplar neşrederim.

O sadece sevki kaderle İstanbulda doğmuş bir Anadolu çocuğudur. Zaten tek mil hayatı Anadoluda geçmiştir. Babası «Karadeniz» lidir. Şivesini aynen muhafaza etmek suretiyle doğup, büyüdüğü yere sadakatini göstermektedir.

Genç ve kudretli şair, Ebed Mahir, öz sanatın öz mahsulünü Anadolunun vereceğine kani olarak çalışmaktadır.

### SANAT TELAKKİSİ :

« Cemiyet zaman seli içinde akan ve aktıkça şeniyetlerine, realitelerine başka başka kıymetler verilen içtimai bir varlıktır. Şu vaziyete

göre cemiyette her hangi bir şeye sabit, değişmez bir kıymet bulmak yahut kıymet koymak imkânsızdır. sanat telâkkileri de şüphesiz bu kaideler haricinde kalamaz.

Zamanında en çok rağbet gören sanat eserleri her hangi bir davanın halli için yazılmış olan eserler değildir. Aksi takdirde eserin bir hendese kitabından farkı ne olabilirdi?

Bununla eserin her hangi bir problemi olarak almamasını kastediyorum. Bilhassa şiir her zaman asaletini muhafaza etmelidir.

Sanat eserleri bize bir an olsun hayatın adiliklerinden uzaklaşarak yaratılmış yeni bir muhayyel alemde ulvî hayat yaşatmalıdır. Bence sanat-kâr ne yalnız ferdi, ne de yalnız içtimaî olmalıdır. Her iki vasfı kendi varlığında cemedeler ferdi istirapları kadar, cemiyet istiraplarını da duyurabilenler hakikî sanatkârlardır.»

Esasen kanaatça birleşmiş bulunduğumuz için bu mes'ele üzerinde durmayı zait buluyorum. Ben bugünkü gençlere birazda bunun için kızıyorum. Çok ferdi veya içtimaî kalıyorlar. Ve birinden diğerine geçmeyi küçüklük, riyakârlık, sayıyorlar.

Bence şair duyan, şiir duyulandır. Sanatkâr aşkında, istirabını da, duyacak, duyuracaktır. İçtimaî duyguların içinde vatan, millet sevgisinin ilham ettiği şiirlerin rolü büyüktür. icabında bir şair bir kütleyi harekete getirecek kadar millî guru okşamalı, hatta coşurmalıdır...

Sonra Mahir, orijinaliteyi kalıpta değil içte; özde arar. Onun için şiirlerinde manaya çok yer verir. Bil-

hassa vezne, kafiye fazlaca dikkat eder.

Biz mazbut bir edebiyat dersi göremediğimiz gibi mürşitte görmedik. Hep bir birimizi yetiştirdik. En büyük teşviki yine birbirimizden ve çalışmalarımızdan gördük. Hâlâ yekdigirimizi tenkit eder ve bundan en büyük zevki duyarız. Netice itibarile Mahir yarınki türk edebiyatının içli, lirik şiirleriyle mümtaz bir siması olmağa namzettir.

Henüz bir şiir demeti olmadığı söylemiştik. İlk şiirlerini Eskişehirde « Sakarya » gazetesinde çıkarmış; ondan sonra, Konya, İzmir, İstanbul, Sivas Samsun, Merzifon gibi kültürel hareketlerin zengin bulunduğu yerlerde çıkan muhtelif mecmua ve gazetelerde yazmıştır. Ve bugün « 4 Eylül » un yazı ailesindedir...

Güzel şiirlerden bir örnek verelim.

### — BİR KADINA —

Akşamın yollarından döndüğünü anladım,  
Bakışların camlarda açıp minelenince ! »  
Ve ardında kalbimi sürüdüm adım adım,  
İçerimde bir damar sızlarken ince ince.

Hiç bakmadan önümden geçip gittin ey kadın,  
Bak hâlâ alevlerin yüreğimi yakıyor.  
Manasını öğrenmek istiyorsan feryadın,  
Çektiğim acıları çignediğim yola sor!.

Bir garip martı ruhum şimdi aşık denize,  
Bir gün fırtınasında parçalansa kanadım!  
Bir damla şebnem düşmez güzel gözlerinize,  
Belki zavallı olur dudaklarında adım!..

## 4 Eylûl'un Yazıcıları

Ahmet Yılmaz, Ahmet Göze, Behram Lûtfi Altay, Baha Dürder, cenap Muhittin kozanoğlu, Coçkun Ertepinar, Eflâtun Cem Güney, Ebet Mahir Yalnız, Feyzi Kutlu Kalkancı, Ferid Ragıp Tuncer, Fikri Gürsel, H. Rüştü Coçkun, İskender Haki Enğın, İbrahim Rüştü Altıok, Kadircan Kafılı, Kerim Yund, Necip Erdem, Necmettin Esin, Osman Attilâ, Rıza Polat, Rıza Erkan, Şükrü Halil Tuğal, Vehbi Cem Aşkun.

### *Sivas Halkevi*

Dil, Tarih, Ed. Ko. Yayını

- 1 — Deliktaşlı Ruhsati : Kadri Özyalçın
- 2 — Deliktaşlı Ruhsati "ikinci kitap,, : K. Özyalçın  
K. Gürpınar
- 3 — Şarkışlalı Serdarî : K. Özyalçın, K. Gürpınar
- 4 — Deliktaşlı Minhacî : Kemal Gürpınar

## SIVAS FOLKLORU

Yazan : Vehbi Cem Aşkun

Pek yakında çıkıyor

# Halkevleri Dergileri

<u>HALKEVİNİN</u> <u>A D I</u>	<u>DERGİNİN</u> <u>A D I</u>	<u>KAÇ GÜNDE</u> <u>BİR ÇIKTIĞI</u>
Adana	Görüşler	AYLIK
Afyon	Taşpınar	«
Amasya	Yeşillirmak	«
Antalya	Türk Akdeniz	İki Aylık
Bafra	Altınyaprak	«
Balıkesir	Kaynak	Üç Aylık
Bursa	Uludağ	«
Burdur	Burdur	«
Artivin	Çoruh	İki Aylık
Denizli	İnanç	AYLIK
Diyarbakır	Karacadağ	«
Elazığ	Altan	«
Eminönü	Yeni Türk	«
«	Halk Bilgisi Haberleri	«
Gazi Antep	Taşpınar	«
Kayseri	Erciyes	«
Eskişehir	Halkevi	«
Giresun	Aksu	«
İsparta	Ün	«
İzmir	Fikirler	Onbeş günlük
Kars	Duşuş	AYLIK
Konya	Konya	«
Manisa	Gediz	«
Mersin	İçel	«
Merzifon	Taşan	«
Milâs	Yeni Milâs	«
Muğla	Muğla	«
Niğde	Akpınar	«
Niksar	Ülker	«
Trabzon	İnan	«
Samsun	19 Mayıs	«
Sinop	Dranaz	«
Sivas	Dörteylül	«
Urla	Ocak	İki Aylık
Yozgat	Bozok	Onbeş günlük
Zonguldak	Karaelmas	Üç Aylık

SİVAS KÂMİL MATBAASI — 1940



ITY KURUMU

TÜRK TARİH KURUMU