

ABANT

BOLU HALKEVİ KÜLTÜR DERGİSİ

SAYI : 11

Eylül - Ekim 1946

CİLT : 2

İçindekiler

- Cumhuriyetin 24'üncü yılına girerken Ahmet Tevfik TUNCOK
Sesleniş (Şiir) Hayrettin YALÇIN
Cumhuriyet ve Öğretmen Halit AKPINAR
Kanunsuz bir dünya içindeyiz Esat TEKELİ
Abraham Lincoln ve üç menkibesi Hasan Cemil ÇAMBEL
Oğuzhan için yakarış (Şiir) Basri GOCUL
Bolu Hatıraları (Reşat Aker) Talât ONAY
Romesans Cevdet GÖKTÜRK
Yıldırım - Timurlenk İhsan YALÇIN
Nişanlanma ve Nişan bozulmasından Cevat SELÇUK
doğan tazminat davaları
Tabiat bahisleri (İhlamur) Cemil ÖZÇAĞLAR
Boluya Ağıt (Şiir) Celâl ÇUMRALI
Bolu dağlarına mısralar Ahmet BAĞIŞGİL
Manevî varlığımızın istekleri Hayrettin ÖZERLER



- a) Her Ekibin gösteri müddeti, yarım saati aşmayacaktır.
b) Saat 17'de bütün Halkevîlilerin ve arzu edenlerin iştirak eyleyebilecekleri yüzme müsabakaları başlayacaktır.
c) Müteakiben Abant Taru başlayacak buna, arzu eden bütün atletler iştirak edeceklerdir. (Mesafe: 6 bin metredir.)
d) Bundan sonra kazananların hediyeleri Vali ve Halkevi Başkanı tarafından verilecek ve merasim sona erecektir.

1 — Her misafir geldiği otobüsteki geliş sıra numarasıyla dönecektir. Önce gelenlerden geri kalmak arzusunda bulunan olursa yerini gayp etmiş olacaktır. Ancak son vasıtada yer bulursa onunla dönecektir.

2 — Gidiş ve dönüşteki intizamı ve vasıtalarından faydalanmama ve Abant'da Programın tam tatbikini Ar kolu Başkanı Reşat Ak'er ile Temsil kolu Başkanı Sabahattin İçten sağlayacaktır.

3 — Orman ve civarında ateş yakmak yasaktır. Yiyecek ve içecek gibi şeyler satmak serbesttir. Rayıçten fazlaya satılmaz.

C. H. P. Bolu Halkevi Başkanı
Ahmet Tevfik Tunçok

Cumhuriyetin 24 üncü Yılına girerken

Ahmet Tefvik Tunçok
Bolu Halkevi Başkanı

Feyzdar ışıklarıyla şerefli bir devre açan büyük mucize 24 yıl önce bir şimşek gibi çakmış, doğan Cumhuriyet güneşi; saltanat bulutlarını dağıtıp silmiş, Feyyaz şuaları; din perdesi, şeriat gölgesiyle saltanatın köreltiği Türk ulusuna can, solgun yüzlere kan ve hayat vermişti.

Sevr muahedesinin kahramanları, fedakâr ve kahraman ecdatlarının mezarlarını ve kemiklerini düşman çizmelerine terk ederken; Samsun ufuklarında pırıldayan, Erzurum yaylalarını aydınlatan, nihayet Ankarada bütün haşmet ve azametiyle yükselip nurlarını vatanın dört bucağına dağıtan eşsiz kahraman Mustafa Kemal'in nuru, ka'plerde tam bir birliğin teessüsüne ve vicdanlar da körlenene asalet ışığının parlamasına ve nihayet bizi zulüm ve işkence uçurumlarında helâk etmek istiyen meş'um saltanatın enkazı tarumarı üzerinde bir abidei şahamete kurmamıza yön vermişti.

İnhidam yıllarının kollarını bağladığı ulusa, facia yıllarında düşmanın süngüsüyle, dehşet toplarıyla ölüm yağdırdığı bir zamanda doğan bu pervasız güneş; mücahede yıllarını açmış dört tarafını canla başla saran Türk Ulusunun «beraberiz» diye haykırışından kuvvet ve iman bir kat daha artarak ve zaferden zafer kışarak nuranî hallerle bürünen zafer şahikaları yarattıktan sonra ulusu yıllarca cehalet ve esaret zinciri ile bağlayarak ağır yük altında ezen saltanatın bir şirzimeci kalilenin, döküntülerini işte aziz vatanın bağrından tam yirmi üç yıl önce bu gün de söktüp atmış yıllarca cihanı idare eden asil Türk Ulusunun ülkesinde efendiliğini bu günde ilân etmişti.

Azmi, Kudretli iradesiyle bütün gönüllere İstiklâl nurunu serpen, nezih vicdanlara kurtuluş imanını telkin eden ve nihayet rehakâr bir yolun açılmasına göz kamaştırıcı güneşin doğmasına sebep olan «Aziz Ata» Cihanşumûl devrimleriyle Cumhuriyet devrimine Ulusumuzu acunun en medenî en mütakâmil, beynelmilel alemde sözü dinlenir hakiki rüşdünü kazanmış bir ulusu haline getirdi.

Her fanî gibi cismen aramızdan kaybolan fakat dünya durdukça kalplerimizde yaşayacak ilhamlarıyla sönmez meşalemiz olan atamızın

Bu Dergi, Bolu Halkevi tarafından (Dergi İdare Heyeti) olarak seçilen aşağıda adları yazılı arkadaşlar tarafından hazırlanmıştır.

A. Tefvik Tunçok
Vahap Tuncer
Şadi Varlık
İsmail Aktüre
Sabiha Ürkün
Cevdet Göktürk
Halit Timoçin
Seyfi Ersan
Hakkı Kınay

Halkevi Başkanı
Dil - Edebiyat Kolu Üyesi
Kitapsaray Kolu Başkanı
Dil - Edebiyat Kolu Başkanı
Temsil Kolu Başkanı
Müze - Tarih Kolu Başkanı
Spor Kolu Başkanı
Dil - Edebiyat Kolu Üyesi
Kitapsaray Kolu Üyesi

kahraman ve eşsiz arkadaşı (İnönü) nün Emrinde tek er gibi canla başla yürütüyoruz.

Bu birlik yürütüp altı yıl süren ve dünyayı kasıp kavuran ateşin, ülkemize sıçramasına setçektir.

İşte bu yeni Cumhuriyet yılına, harpte seçirci kalmış, yıbranmamış, dünyada hakiki mevkiini almış, devrimleri ve başkalarının asırlara sığdıramadıklarını senelerde yapmış ve emsalsiz şöret kazanmış bir milleti olarak giriyoruz. Bu yılın da Ulusumuza uğurlu ve hayırlı bir yıl olmasını temenni ederken bizi bu günlere eriştiren Atanın manevi huzurunda bir kere daha hürmetle eğilmeği borç biliriz. Atanın muhterem arkadaşı Kahraman Milli Şefin, nurlu yolunda bütün Millet tek bir nefes gibi bundan sonra da yürütecek;...

Hepimiz bir ağızdan daima başbuğumuz çok yaşa; başımızdan eksilme! diye haykırıyoruz.

Eserinle, milletinle yaşa varol. Ulu başbuğ.

Sesleniş

Edirneden ses verip, Kafkaslarda coşmağa,
Tek yolumuz yolunda, zafer için koşmağa,
Tam ondokuz milyon Türk, genç, ihtiyar, kız, gelin,
Hazırız Bir emrinde, ey Yüce Başbuğ senin.

* * *

Kınası kurumadan kendi kuruyan bacım,
Sakaryadaki Babam hatırandır baş tacım,
Kırarım bileğini size uzanan elin,
Çağlarım sanan selin eserim diyen yelin.

* * *

Adana, Gaziantep, Van, Bitlis, Kars Ardahan,
Ey! Her taş Vatanlaşan Ata Kâbesi Vatan,
Uğrunda can vermeğe hazır atsız neterin,
Yıkanacak kanımla vefakâr Bağrın senin.

* * *

Bu bağı kafen yapıp sararak gençliğimi,
Her şeyden asil olan Türkcülük Benliğimi,
Çıkacağım katına gönlüm rahat yüzüm ak;
Sen o zaman alınma Bayrağmdan çelenk tak.

Hayrettin Yalçın



EBEDİ ŞEFİ ATATURK



MİLLİ ŞEF İNÖNÜ

Cumhuriyet ve Öğretmen

Halit Akpınar

Bu Millet'in, millî tarihine malolan inkılâplarında Türk öğretmenin üzerine aldığı ödevi düşünürken, bundan on beş yıl önce, Fikirler mecmuasında Hocamız Refet Sadettin Eeyin, Genç öğretmenler için yazdığı bir yazıda geçen «Pelikan Kuşu» hikâyesini hatırlarım.

Hikâye kısaca şudur : Vaktiyle, bir pelikan kuşu varmış. Günün birinde ana olan pelikan kuşu yavrularına azık aramağa çıkar. Bütün gün, Engin denizler, sonsuz ovalar üzerinde ve binbir tehlike içinde uçarak azık arayan ana kuş yavrularına yedirecek hiç bir şey bulamaz. Akşam vakti yorgun ve izdirap içerisinde yuvaya dönen Pelikan kuşu, aç yavrularının feryatlarına daha fazla dayanamıyarak bir gaga darbesi ile kalbini çıkarıp yavrularının önüne atar...

Uyanık, zeki ve çalışkan Türk öğretmenin, bu millete geçen emeğini maddî ölçülerle değerlendirmek mümkün değildir. Kaldı ki, onun feragat duygusunu lâıykıyla izah edebilmek de imkânsızdır. Şu kadar söylenebilir ki, Türk öğretmeni memleket hizmetinde, şu pelikan kuşu gibi asil ve şu pelikan kuşu gibi fedakârdır.

Yureğinde vazife ve memleket aşkından başka tek ihtiras taşımayan Türk öğretmeni yurt hizmetinde, her zaman adsız ve sessiz bir kahraman olmuştur. Bu kahraman insanı, Türk Milletinin başardığı inkılâplardan bir kaçının içinde görmeğe çalışalım.

Türkiye'de, Cumhuriyet 29 Ekim 1923 tarihinde ilân edildi. Bu hareket, siyasi bir rejim değişikliği değildi. Türk Milleti, o gün bütün şuur ve iradesiyle verdiği bu kararla en az on asırlık bir zihniyetten sıyrılarak yepyeni bir ruhla medenî âleme katılıyordu. Bu muazzam inkılâbın fikir ve mâna cephesinde Türk öğretmenin başardığı görevi bu millet unutmaz. Türk öğretmeni bu görevi yaparken nelere katlanmadı, neler görmedi?... Yoksulluk, tahkîr ve istihzadan tutunuz da ölüme kadar...

Öyle zamanı oldu ki, bulunduğu yerde mücadele ederken yalnız kaldı; Bir masal kahramanı gibi tekbaşına çarpıştı. Bütün bunlar, bu fedakâr ve cesur insanı yıldırmadı. Şartlar ne olursa olsun vicdanına ve kafasına emanet edilen vazifeyi yapmağa uğraştı. Halinden şikâyet etmedi. Bir tek jilet bıçağının, lüks eşya sayılabileceği bir köyde bile türlü yokluklar içinde çalışırken görev aşkıdan, cesaretinden ve yurtseverliğinden hiçbir şey kaybetmedi,

1925 şapka inkilabına gelelim: Büyük Atatürk'ün medenî kisve ve şapka hakkında Kastamonu'da verdiği konferansta ytrekten inanan ilk medenî muallimdi. Ve Atatürk'ün koneransı sona erdiği zaman, derhal başındaki sarığı ve sırtındaki cubbeyi atarak bir anda medenî kisveye giren «Muallim..... efendi» unutmamak lâzımdır.

«Muallim..... efendi» bu hareketi herhangi bir cebir ve tazyik altında veya herhangi bir yerden emir almak suretiyle yapmadı. O, Atatürk'ü anlayan ve onun gösterdiği yolun iyi olduğuna inanan uyanık ruhlu bir insan olduğu içindir ki başlamakta olan inkılâbın ön safında tereddüt etmeden yer aldı. Görülüyor ki, şapkayı hiç çekinmeden başına geçiren ve kendisine yakıştıran kadın erkek Türk öğretmeni, bu inkılâba ken lisine işaret ettiği görevi kusursuz olarak yapmıştır.

1928 harf inkılâbı, Türk öğretmene ağır ve mesuliyetli bir iş daha yükletmişti. Çalışkan Türk öğretmeni bu mesuliyetli işi de büyük başarı ile yaptı. O güleci yaşamış olanlar bilirler ki, hapishane ve kahvehanelere varıncaya kadar bütün memleket dersane haline gelmişti. Bütün irfan mekânıması, bu devanın heyecanı ile çalışıyordu. Bu zamanda, geceli günüzlü, bıkmadan, usanmadan çalışan insan Türk öğretmeni idi.

Hülâsa: millî tarihe geçen inkılâp hareketlerinde, kendisine düşen ödevi tıpkı bir «Pelikan kuşu» fedakârlığı ile kusursuz olarak yapmış olan Türk öğretmeni için, yureğimizi dolduran duygu ihtiramdır. Cumhuriyetin 24 üncü yılını idrak eden büyük Türk milletinin fedakâr hocasını saygı ile selâmlıyalım.

Kanunsuz

Bir Dünya içindeyiz

Esat Tekelli
Urfa Milletvekili

Hitlerin ve Nazilerin kendilerine mahsus bir hayat ve politika görüşleri vardı. Onlara göre büyük bir medeni kudret taşıyan Cermen ırkı, hayat yolunda geri kalmıştır. Dünyanın nimetlerini başka milletler paylaşmış, Almanya mahdud iktisadi kaynaklarla dar bir hayat geçirmeye mahkûn bırakılmıştır. Bu dar çerçeveyi parçalıyarak yürütmek, Enginlere doğru açılmak, Almanyanın kudretini artıracak, Üstünlüğünü kuracak siyasi ve iktisadi kazanımlar elde etmek gerektir. Bu millî ve kutsal emelin gerçekleşmesine engel olanlar mı vardır? Bunları bir kuvvet hamlesile yıkıp geçmek en tabii bir haktır. Çünkü hak kuvvettir; Kuvvetsiz olanların yaşamağa dahi hakkı yoktur. Onlar olsa olsa ancak kuvvetlinin ayakları altında sürünmeğe mahkûmdur. Nazi silahlı kuvvetlerini harekete getiren hayat felsefesi bu olmuş, Çekoslovakya'nın işgalinden başlayarak ikinci dünya harbinin türlü istilâlarına Feci zulüm sahnelerine yol açan hudutsuz ihtiras, bu, insanî sayılmayan görüntüden doğmuştur.

Hitler zamanında dünya, Hakların tanınmadığı ve hiç bir kanun ve kuvvet tarafından korunmadığı karanlık bir yaşayışa girmiş, Dünyanın büyük bir kısmı, altı yıl, bu karanlığı dağıtarak hürriyetin, Hak ve Adaletin ışığına kavuşmak için savaşmıştır.

Fakat ne yazık ki, altı yıllık boğuşm dan sonra dünya yine eski yerinde duruyor! Hatta eski yerinde de değil, Hitler devrinin kanunsuz rejiminde karar kalmış bulunuyor. Çünkü Hitlerden önceki zamanlarda, kuvvetsizlerin hakkına yine bir dereceye kadar riayet edilirdi. Milletlerarası hukuk, busbütün ortadan kalkmış değildi. Bir memleket öteki ne saldırmadan önce, Harp ilânına lüzüm görürdü; Düşmanı yense bile istediği parçayı kopardıktan sonra gerisini mağlûp memleketeye bırakırdı. Hitlerin açtığı «Kanunsuz dünya» rejiminde ise harp ilân edilmez, tecavüz edilecek bir memleketeye bir sabah ordular ansızın girer, her şeyi yakıp yıkar ve neticede mağlûba hemen hiç bir şey, bir hak bırakmaz. İşte bugün yine böyle bir devir yaşamaktayız. Her ne kadar bir Milletler Cemiyeti, Bir Güvenlik Konseyi kurulmuştur. Fakat bunlar, Kuvvetli saldırganları korkutamıyor.

Rusların, Türk boğazları hakkındaki son notası üzerine, Diploması çevrelerinin geçirdiği, geçirmekte olduğu kaygı, bu durumun en büyük delildir. Rusya, Boğazların müdafaasına iştirak etmek istemiş, yani boğazlarda, Türk topraklarında askerî üsler kurmak gibi haksız bir istekte bulunmuştur. Ve kendisiyle müzakereye girişmemizi dilemiştir. Türk Milleti ve Hükûmeti, Pek tabii olarak, Bu taştan başa haksız talebi reddetmiştir veya yeniden redde hazırlanmıştır. İşte bu sıradadır ki İngiliz ve Amerikan Hükûmetleri, Rusyanın Türkiye'ye karşı silahlı bir tecavüze kalkmasından korkuya düşmüşlerdir. Bir yabancı gazetenin yazdığına göre Odesa'da doğrudan doğruya Mereşal (Youkov) un kumandası altında bulunan hava piyade birlikleri varmış. Bunların boğazları istilâ etmesi bile hatıra gelmiştir. Tu olmazsa tıpkı İran Azerbaycan'ında olduğu gibi Kars ve Ardahanda bir kargaşalık çıkarılmasından endişe edilmiştir. İşte altı yıl, On milyonlarca insanın kam bahasına varılan akıbet budur: Kuvvetlilerin haksız istekleri ve bunların arkasından iştirilen silâh şakırtıları.

Garabetin d. recessine batmalı ki Rusya, Başbaşa müzakereye yanaşmayışımızı kendisinden şüphe ettiğimize hamletmekte ve bu hareketi, Rusyanın şeref ve haysiyetine lâyak bir muamele addedmediğini bildirmekte-dir!?. Rusyanın bağılmak mı, Yoksa ağlamak mı lâzımgelen çok garip ve hazin telâkkisini, başka bir yabancı gazete şöyle karşıyor ve diyor ki (Bütün dünyadan şüphe eden Rusyanın, başkalarının da kendisinden şüpheye düşmesini anlamaması gariptir. Türkler, Baltık devletlerinin misalini unutmamışlardır. Bütün dünya bilir ki Rusya, bu devletlere de «Müşterek müdafa» maksadıyla onların topraklarında askerî üsler kurmağı teklif etmiş ve istiklâllerinin dikkatle korunacağını vâdelemiştir. Bu vâdin sonu ma'ûdur.) Baltık devletleri, bu günkü dünya haritasından silinmiş bulunmaktadırlar.

En haksız istekleri kuvvetle koparmak isteyen bu kanunsuz dünya rejiminin ortadan kalkması için yeni Birleşmiş Milletler teşkilâtının kuvvetlenmesini ve bütün saldırganlıkları kırarak bir kudrete varmasını dileylim.

Abraham Lincoln ve Üç Menkibesi

Hasan-Cemil Çambel
Bolu Milletvekili

«Abant» in yazı işleri Müdürü arkadaşım Yaman benden öntümüzdeki Cumhuriyet Bayramı nüshası için bir yazı istedi. Kendisine verdiğim cevapta daima zevkle ve faydalanarak okuduğum güzel Dergimizin daha ziyade genç istidatların genç ve gürbüz eserlerini aksettirmesini tercih ettiğimi, fakat beni hatırlamak nezaketini gösteren Sayın Hemşehrîmin bu arzusunu yapmağa çalışacağımı bildirmiştim. Bu küçük yazıcıkla o vâdimi yerine getiriyorum.

**

Amerikalıların kanaatinca Abraham Lincoln Birleşik Amerika Devletlerinin en büyük insanlarından, hatta en büyük Cumhur Başkanlarından biri idi. Amerikalı Hürriyet şampiyonu İngersoll onun mezar taşına şu sözleri yazmak istiyordu :

«Burada en mutlak kudretle donanmış olduğu halde, bunu merhamet ve şefkatten başka hiç bir yerde fena kullanmayan dünya tarihinin tek adamı yatıyor..»

Abraham Lincoln aynı zamanda bütün dünyanın hürriyet kahramanı idi. Onun yeryüzünden esir ticaretini ve esirliği kaldırmak için giriştiği iç ayrılık harpleri esnasında hürriyet hakkında söylediği canlı sözler unutulmaz bir destandır.

**

1. «Hürriyet»

«Dünya hiç bir zaman «Hürriyet» kelimesinin iyi bir tarifini bulamamıştır. Halbuki hele şimdi böyle bir tarife çok ihtiyac vardır. Herkes bu gün Hürriyet tarafılsa olduğunu ilân ettiği halde, bu kelimeyi kullanışta aynı şeyi düşünmemektedir. Bazılarınca «Hürriyet» ber insanın kendisini, ve kendi emeğinin mahsulünü dilediği gibi kullanması

mânâsına geldiği halde, diğer bazılarınca (burada esir ticareti yapanlar kastediliyor.) Aynı kelime bir takım adamların başkalarını ve başkalarının emeğinin mahsulünü kendi keyiflerine göre kullanmaları mânâsına yorumlanıyor. Böylece Hürriyet denilen aynı isim altında yalnız birbirinden farklı iki mana değil, hatta birbirine kaynamayan iki zıt mefhum ortaya çıkıyor; Hürriyet ve zulüm.

Kuzunun boynundan kurdu kovan çoban'a, kuzu, kendisine Hürriyetini kazandıran kurtarıcı diye müteşekkik kaldığı halde, kurt, çobanın aynı bu hareketini kendi Hürriyetine tecavüz mahiyetinde görüyor. Açıkçası, kuzuyla kurt «Hürriyet» kelimesinin tarifinde uyşamıyorlar. Aynı fark, bu gün, insan sıfatını taşıyan ve hepsi Hürriyeti sevdiğini iddia eden mahlûklar arasında hüküm sürüyor. Nitekim her gün binlerce insanın esaret boyunduruğundan çıkmasının bazılarınca Hürriyetin ilerleyişi diye selâmlandığını, diğer bazılarınca da bütün Hürriyetin yıkılışı diye acınarak karşılandığını görüyoruz. Bazı memleketler halkının Hürriyeti tarif için canlı hamleler gösterdiği ve kurdun lûgat kitabının reddedildiği de görülmüyor.»

**

2. « Ses çıkarmayın, biz sizi selâmetle karşı yakaya geçireceğiz »

Bir gün Amerika Cumhur Başkanlarının oturdukları « Beyaz ev » e memleketin garp bölgesinden gelen bazı kimseler telâş ve heyecanla idarenin yolsuzluklarından şikâyetle bulunurlar. Başkan sabırla bunları dinledikten sonra şu cevabı verir :

«Efendiler, farzedin ki, sizin bütün varlığınız altındır, ve siz bunu Niagara nehrinden bir ip üstünde geçirmek için, emin olduğunuz birinin, meselâ diyelim ki, Blondin'in ellerine teslim etmişsiniz. O bu tehlikeli yolda yürürken, siz kıyıdan ikidebir ipi sarsalar, yahut tutup çeker, ve «Blondin, biraz daha dik dur - Blondin, biraz daha eğil - biraz daha hızlı yürü - biraz daha kuzeye dön - biraz daha güneye dön» diye avaz avaz bağırırmısınız? hayır, değilmi? Bilâkis nefes bile almaz, ve dudaklarınızı kıpırdatmazsınız. Hükümet son derece ağır bir yük taşıyor. Adsız Hazneler ellerinde emanettir. Gücünün yettiği kadar iyi yapmağa uğraşılıyor. Güçlütüyle onun huzur ve sükûn içinde iş görmesine engel olmayın. Sessiz ve sakin bekleyin, biz sizi karşı yakaya selâmetle geçireceğiz. »

* * *

3. «Başkan tenkitlere karşı sükût ediyor»

Başkan Lincoln bir gün harp komitesi tarafından herhangi bir hata iddiasıyla kendisine yapılan hücum hakkında bir subayla konuşuyordu. Subay hâdisenin doğrudan doğruya kendi gözleri önünde cereyan ettiğini, hakikatın iddia edildiği gibi olmadığını, bilakis komitenin tenkit ve ithamlarını tamamen çürütecek resmî vesikalara malik olduğunu söyledi; ve : «Acaba bazı Gazetelere bir mektup yazarak hakikati anlatsam, ve yanlış şayiaları düzeltsem, daha iyi olmaz mı?» diye sordu.

Başkan cevap verdi : (Oo.. hayır, hiç olmazsa şimdi değil. Eğer ben bana yapılan hücumların hepsini okumağa ve bazılarını cevaplandırmağa kalkışacak olursam, asıl ödevimi yüz üstü bırakmış, ve boş yere başka bir işle vakit geçirmiş olurum. Ben aklımın erdiğini ve gücümün yettiğini en iyi bir surette yapmaktayım. Sonuna kadar da böyle yapmağa devam etmek niyetindeyim. Eğer sonunda ben haklı çıkarsam, aleyhimde söylenilen sözlerin hiç bir değeri olmaz. Eğer sonunda ben haksız çıkarsam, gökten on Melaik inipte haklı olduğuma yemini billâh şahadet etse, gene bir fark etmez.) Bu güzel menkıbelere bir de Amerikan tarihinin bu dünya ölçüsündeki büyük insan hakkında verdiği son hükmü ekliyelim.

4. «Tarihin Hükmü»

«Bundan doksan yıl kadar önce patlayan iç ayrılık harpleri Amerikaya yeni bir millî şef, bir millî sima, bir millî Kahraman kazandı: Abraham Lincoln .

Başlangıçta bu kaba saba, çirkin ve sadé adamın gerçek hürriyetini ve hakiki cevherini pek az kimseler s zebildiler. Kendi harbiye müsteşarı bile ona b' r müddet GORILLA (Maymuna benzeyen insan) dedi; Fakat sonuçları onun dünyadan gelip geçen bütün insan Şeflerinin en büyüğü olduğunu itiraf ve ifade etti. Fakat yavaş yavaş Millet onun itinalı incelemelere, ağır düşüncelere dayanan derin kıyâsetini, cesur uzak görüşünü, hakikat severliğini, tüklemek bilmiyen sabrını, ve ruhunun fazileti anlamağa başladı. Eğer o bazı anlarda tereddüt eder gibi görünmüştü, zaman ispat etti ki o, milletin menfaati için nasil beklemek, ve kuvvetle ihtiyatı nasil mezcetmek gerektiğini biliyordu. Ve Amerikan milletini iyi anladığı için, millî hissiyatın billûrlaşmasını ne vakit bekleyeceğini, ve ne vakit kuvvetli hamle ile ileri atılacağını kestiriyordu. Mahir bir politikacı olduğu halde, çirkin tedbir-

lere hiç baş yurmazdı. Ve hiç bir zaman seçmenlerin cehaletinden faydalanmağa kalkışmaz, bilakis her vakit zekâlarına hitap ederdi. Onun endişesi memleketin korku birliğini değil, Kalp birliğini perçinlemektir. O'neşi görülmedik bir kudret ve otoriteye sahip iken, Milletin hakimiyetine ve halk idaresine şiddetle inanıyordu.»

KOPUZLAMA'DAN

Oğuz Han İçin Yakarış

Esenliği dilenecek
Başı olsun ey Tanrımız!

Torunlara erdirecek
Yaşı olsun ey Tanrımız!

Düşkünlere yidirecek
Aşı olsun ey Tanrımız!

Dar gününde koruyacak
Eşi olsun ey Tanrımız!

İyiliğe yorulacak
Düşü olsun ey Tanrımız!

Basri Gocul

Bolu Hatıraları :

Reşat Ak'er

Talât Onây

Hakkındaki hürmet ve muhabbetimi mezara bile götüreceğim aziz dostum Sabık Hususî İdare Müdürü Halil Bey odama geldi. Samsun da bulunan Baytar Reşat'tan mektup aldığını, yakında geleceğini, selâmı olduğunu, görünüşüce seveceğimi söyledi.

Halil Bey; çok kibar, mütevazî, hoş sohbet, zevk ehli, işinde mukdim ve muktedir, sözüne inanılır tam bir (Efendi)dir.[1] Kendisini o kadar saydığım halde nedense «Görüşünce seveceksin» sözüne ehemmiyet vermemiştim. Çünkü adam tanımak hususundaki miyarları-mız birbirine uymuyabilirdi.

Bir ay kadar sonra bir gün Maarif Bütçesini hazırlamakla meşgul-düm. Odama kimse girmemesini odacı rahmetli Mehmet ağaya söyle-miştim. Hesap işleriyle başım hoş olmadığı için çok yorgundum ve çok sınırlı idim. Kapı açıldı. İçeri temiz kıyafetli, düğmeleri ilikli bir bey daldı. Kapıyı çeken ikinci kâtibim rahmetli Kâni'nin gülümseydiğini gördüm. Gelen ziyaretçi yerlere eğilerek birbiri ardınca bir kaç kan-dilli, çarklı temenna çaktı ve bir sandalyeye ilişti. Bu vakitsiz ziyaret hele temennalar hiç hoşuma gitmedi, hemen savmak için bir iki kelime ile ne istediğini sordum. Muhatabım, iliştiği sandalyeden bir zenberek gibi fırlayarak dudaklarını büzdü, gözlerini sözdü; Topuklarını birbirine vurduktan sonra bir temenna daha çaktı. Bir kadın sesiyle, maruzatta bulunmasına müsaademi istedi. Onun tekrar kırıtmasına, yılışıkça sı-rıtmasına ve hoşlanmadığım temennalar çakmasına meydan vermemek için oturmasını söyledim.

Sıraşık misafirim sandalyenin bir ucuna ilişti. Pantolonunun kir-işiklerini düzeltti. Boynunu bir kaç defa sağa sola çarpıtı ve yine sırtmaya başladı.

Kim olduğu, ne istediği hakkındaki sınırlı sınırlı sorduğum suallere yine gözlerini süzüp ağzını büzerek yılışık bir züppe edasıyla, bir vazife ve böylelikle benimle münasebet tesisini ve himayemi istiyordu.

Bu günkü tabirle öyle bir (Bobstil)e vazife vermek, sonra onu hi-maye etmek, Allah göstermesin, benim katlanacağım hallerden, hele

[1] Halil bey bu yazı muharir tarafından kaleme alınırken sağdı. Şimdi Alla-hın rehmetine kavuşmuştur.

onunla münasebet tesisi havsalamın kabûl edeceği rezaletlerden değildi. O anda sınırlendiğim kadar hayatımda büyük bir ızdırıp duyduğumu hatırlıyorum.

Fakat o, cevabının her cümlesinde kandilli temenna çakıyor, arsız bir kokot edasıyla sırtıyor ve bittabi beni çıldırtıyordu. O aralık Baş Kâtibim Nihat elinde evrakla içeri girdi. Misafirime yan gözle bakar gibi oldu; yüzünde bir tebesstüm dalgalandı. Fakat emrimi beklemeden derhal çıktı. Resmî iş başında değil, hususî alemlerimizde bile Muallim, Kâtip, bütün arkadaşların yanımda yüksek sesle görüşüklerini, kahka-ha ile gülüşüklerini hatırlıyorum. Bu hal onların bana muhabbetle-ri ve bittabi kendi terbiyeleri eseri idi. Onlar beni bir ağabey bilir-lerdi. Bu saygı ve sevgileri semeresidir ki hâlâ onlar hakkında söynez bir muhabbet beslemekteyim.

Yarım saat evvel Kâni'nin, Şimdi de Nihadın gülümsemeleri beni da-ha çok sınırlendirdi. Züppe misafirimi biraz da nezaketsizce savdıktan sonra müfetişim Sabri efendi yanıma geldi. Arkadaşların gülmele-lerinden bir mânâ çıkaramadığımı, eğer yanımda bir züppe olmasaydı kendilerini pek acı haşlayacağımı söyledim. Sabri efendi bir an du-rakladı, sonra şöyle konuştu:

— Aman Müdür bey, Onlar Reşada gülmüşlerdir.

— Reşat kim ?

— Şimdi yanınızda bulunan Baytar Reşat Bey !

Sonra anlaşıldı ki Reşat bana bir oyun oynamak istemiş, Bundan Mutasarıf Fahri, Halil ve Nihat beylerin de haberi varmış.

§ Burada iki faziletli Maarif arkadaşımдан biraz bahsetmek bir zevk olacaktır.

Başkâtibim Nihat : Çok halîk, ketum, muktedir, büyüğüne hür-metkâr, dürüst bir arkadaşı.

Sabri efendi : Yıllarca Ruştüye başmuallimliğinde bulunarak hür-met kazanmış, eskilerin (Büyük hoca) dedikleri soydan, hoş sohbet, na-tuk, namuslu, vefakâr bir dost.

§

O akşam telgraf müdürlüğünden müteakit Kâzım'ın evindeki ziya-fete beni de götürdüler. Geredeli Kanunî Emri sazına düzen verirken kucacağına bir ud çeken Reşat, Emri'ye :

— Sende (İstanbulun Seben dağı karlıdır.) Şarkısı var mı ? (Gere-de'nin kışın güllü al açar) türküstünü geçtin mi ? (Gül yüzünde Sunam batar derine) ilâhisini duydun mu ? gibi bir stürü hezeyanlar soruyor, Emri-de yarı müsbet ve yarı menfi cevaplar veriyordu. Ben, böyle şarkılar duy-

madığını için Reşat'ın çokça şarkı ve türkü bildiğine ve Emri'nin alâde bir sazende olduğuna hükmediyordum ki Reşat udla hafif bir (Uşak) peşrevi çaldı. Fakat faslı Emri yalnız geçti.

Meclis tam hararetini bulunca Reşat'ın musikiden bir şey anlamadığı, fakat çok halk türküsü bildiği anlaşıldı. Lâkin bütün hünrelerini göstermekte gecikmedi.

Sabaha karşı evimin kapısı öntünde ayrılırken sordu :

— Bu akşamki âleme ne dersin?

— Mezara kadar devam edecek bir dostluğun mukaddimesi. Cevabını verdim. Öpüşerek ayrıldık. İşte bu dostluk 25 yıldır sarsılmadı.

§

Reşat'ı seven, sevmeyenden daha çoktur. Ben onun bir çok meziyetlerini yakından gördüm. O dostunun her zaman dostu, hasmının bitaman bir heccavidir. Çok vefalıdır. Eli açık, gözü tokdur. Dost yolunda varını ve varlığını harceder. Mütevazıdır. Sözlütlü esirgemez, gurur bilmez, nükteden anlar, sohbeti çekilir, mihneti kendine zevk etmeyi bilir, hayatın her safhasına istihza ile bakan bir Filozof mizaçlıdır. Zahmetlerden yılmaz, bir göz yaşı, bir reca onu sarar ve sarsar.

§

— Maarif Müdürü, Mudurnu'ya gidiyorum, gider misin?

— Sebep?

— Vebai bakarı zuhur etmiş. Geçen de cahiller için (Öktüz) demiştin. Onları ehilden kurtarmak istiyorsan benden tedavi usulü öğrenirsin.

Benim için tuttuğu kira atı hem kalp, hem huysuzdu. Sıcak beynimizi yakıyordu. Yolu yarılammış olsaydık muhakkak dönecektim. Benim sinirlendiğimi gören Reşat hikâyeler söylüyor. Lâtifeler, taklitler yapıyordu. Fakat altındaki kalp hayvanı yürüttemiyorduk. İkindiye doğru bir çeşme başında hayvanlara yem kestirmeği, biraz istirahatı ve Mudurnu'ya gece girmemizi teklif etti.

Çocukluğumda Çankırı'ya on iki saat mesafedeki orta nahiyesinden şehire dönüyorduk. Yola ikindi üzeri çıktık. Yolcu köylüler yatsıya doğru bir çeşme başında ytkleri yıktılar; hayvanları saldılar ve her biri bir kovuğu siper alarak uzanıverdiler. Kırdı, açıkta yatmaya alışkın olmadığım için oturuyordum. Soğuk bir rüzgâr esiyordu. Bir aralık kafilenin reisliğini yapan köylüye artık yola çıkmamızı ve hemen şehire varmamızı söyleyecek oldum. Adamcağız gülerek:

— Efendi! Ne acele ediyorsun? pazara yetiyecek değilmiyiz? dedi. Yirmi beş senedir bu söz, Reşat'la aramızda bir paroladır.

— 18 —

Reşat atını bana verdi. Çalınmış, iyi bakılmış, bu günkü para ile iki yüz lira değerinde bir hayvandı.

Haşara atı sevmem. Atla uzun yolculuğu beceremem. Sıcak altında beş saatlik yolculuk beni takatsız bırakmıştı. Kumlu, çakıllı bir yokuştan iniyorduk. Reşat attan sıçradı, ben de inmek istedim. Fakat nasıl oldu bilmem? hayvan birdenbire kaydı, kapaklandı. Kendimi atın dizleri dibinde buldum. Bana birşey olmamıştı. Fakat atın sağ diz kapağında büyük bir sıyrıntı vardı. Reşat gülerек:

— Atın değerine otuz lira katıldı, keşke iki dizinide aynalatsaydın! Yüksek fiatla satıp ben de kartulurdum, dedi.

Sesinde hayvanının heder olmasından mütevellit bir hoşnutsuzluk eseri yoktu. Benim beceriksizliğimi başıma kakan bir alay vardı.

Son bir gayret hamlesiyle Mudurnu'ya gün ufukta iken vardık. Beni bir dukkân öntünde Kaymakam, Şube Reisi vesair zatlarla tanıştıran Reşat birden kayboldu. Bir çeyrek sonra karşımda bir asker gibi topuklarını çarparak selâm vaziyeti aldı ve :

— Hayvanların istirahati temin olunmuştur. Bu akşam Belediye Reisinde misafir kalacağız.

Dedi. Hep gültüşerek beraber yürüdük, Gece neşeli geçti.

Sabah.. Yüzümü yıkarken elime su dökmek nezaketini esirgemeyen Reşat, meşhur (Hemidem) türküsünü söylüyor.

Irgala Hemidem ırgala muhtar kellesi gibi
Gel sarılalım yatalım lâhna sarması gibi

nakaratında da her tarafını oynatıyordu. Evin küçük çocukları kapı aralarında bu güllünç sahneyi seyre koyulmuşlardı. Ben sıkılarak şakayı bırakmasını söyledikçe garip bir ses :

— Edep yahu! Ayıp!

Diye haykırdı. Beynimden vurulmuşa döndüm. Bu sesin sahibini anlamak için sağa sola bakarken küçükler kahkahalarla elleriyle bir yere işaret ediyorlardı. Bu, kafes etrafında açıkta dolaşan bir papağandı. Dikkat ettim. Reşat, neşesini kaybetmiş, kıpkırmızı kesilmişti. Çünkü bu tekdere evden birinin yaptığını sanmıştı.

§ Taklit, herkesin göremediği hususiyetleri bulup çıkarmaksa zekâ eseri sayılır. Bir noktayı hemen anıyabilmek de zekâyâ bağlıdır. Reşat'ın taklit için kâfi zekâsı ve fazla olarak kuvvetli bir hafızası vardır.

§

Komşu hanımlar refikamı ılıcaya götürmüşler. Geceyi orada geçirmeleri de muhtemel imiş. Mevsim yaz. Gidecek yer; eğlenecek vasıta yok. Evde ne yapacağımı düşünürken Reşat geldi. İki dakika sonra da

— 19 —

bakkal Kâzımın kızı Fehime abla zenbil içinde bir binlik rakı getirdi. Bu akşam Reşat da yalnızmış. Beraber demleneceğiz. Mezeleri hazırladık, içmeğe koyulduk. Vakit akşam, kafalar dumanlı, olur olmaz sesi, gürültüyü duymuyorum. Zaten Reşat'ın her telden, her makamdan türkülerini ve «Humuzıkarbon, Oksijen...» Diye tuttuğu alafranga şarkı kuşağının dinlenmesine meydan bırakmıyor ki...

Reşat şarkıyı birden bıraktı ve hemen bir kadın sesile şöyle söylemeğe başladı :

— Müdür bey! Bana dokunma. Ben buraya senin namuslu bir adam olduğunu bilerek geldim. Ben namuslu bir kıyım.

Hem söylüyor, hem ağlıyor gibi haykırıyordu. Ben ise onu fazla tahrik için güya (Taarruz) hareketinde bulunuyordum. Tam bu sırada oda kapısı hızla açıldı. Refikam, gözleri çanağından fırlamış, hayatında görmediğim bir tehevvtürle içeri daldı:

— Bırak alçak, elin namuslu kızını! diye haykırdı. Benim şaşkın bakışından şaşırarak :

— Nerede o kız? diye yakama sarıldı.

Bu dakikada Reşat yüzünü divara dönmüş, elleriyle yüzünü kapamış :

— Hanım abla! Ben zönlümlle gelmedim vallahi Beni getirdi, şimdi de...

Diye söylenirken refikamın kahkahalarla uzaklaştığını gördük.

Sarhoşça bir şakalaşma olsa bile merdivenlerin çıkardığı ayak seslerinden refikamın geldiğini hissederek bir an içinde sahneyi değiştirivermek her halde oynak bir zekâyâ delâlet eder.

[Reşat'a ait fıkralar, mühim bir yekûn tutar. Bazılarını ileride yazarım.]

Rönesans

Cevdet Göktürk

Avrupa'da; tarihe karşı olan alâkanın artması ve bir çok tarihçilerin bu alandaki çalışmaları neticesi olarak 1830 yılından itibaren Rönesans diye isimlendirilen bir olaya rastlamaktayız.

Orta zamanların sonunda, yeni zamanların başlangıcında İtalyada başlayan bu olay birbirine sıkı bir surette bağlı bir çok yeniliklerin bir yüz yılı doldurmasıyla meydana gelmiştir.

Rönesans; artistik idealin uyanması tefekkür ve vicdan hürriyetinin başlamasıdır, diye tarif edebiliriz. Bu olay Avrupanın güneyinden Afrika kıtasına doğru uzanan ve Akdenizi doğu ve batı olmak üzere iki kısma ayıran İtalyan yarımadasında 15 inci yüz yılda doğmuş ve 16 ıncı yüz yılda kemale gelerek diğer Avrupa devletlerine de muhtelif sebeplerle yayılarak Avrupa'ı bir hal almıştır.

İlk çağlarda Avrupada iki medeniyet mntıkası görülmekte idi,

I — Roma medeniyeti

II — Yunan medeniyeti

İlk çağları takibeden orta çağlarda, hıristiyanlık dini Avrupanın hemen her tarafına yayılarak bu mntıkada dinî bir birlik vücuda getirilmişti: Bu devrin insanları kendilerini daha ziyade allaha ve ibadete vermişlerdi. Bu suretle skolastik zihniyet ve taassubun hakim olması neticesi olarak cemiyet eserlerini verememiş, ilk çağların yüksek medeniyeti geçici bir zaman için ilerleme yolunda duraklayarak uyuşmuştur. Bu olayın Avrupanın diğer devletlerinden daha evvel İtalya'da başlamasının muhtelif sebepleri vardır:

Evvelâ İtalyanın coğrafi durumunu söyleyebiliriz. İtalya Avrupanın güneyinde çizmeyi andırarak bir şekle malik olan bir yarım adadadır, ilk çağların en önemli medeniyet merkezlerinden biri olan Roma medeniyeti bu yarım ada üzerinde doğmuştu. Rönesansa tekeddüm eden devirlerde İtalya'da bir takım küçük hükümetler bulunuyordu, bunlar arasında Venedik, Ceneviz, Napoli birer hükümet merkezi idiler. Buralarda yaşayan İtalyan halkının mühim bir kısmı Avrupa ve Asya limanları arasında gemi işletmekte ve komسیونculuk yapmaktadırlar. Zengin olan bu insanlar lüks yaşamak isteyen kimseler oldukları için

o zamanın güzel sanatlar alanında, un kazanan sanatkârlarını himayetlerine alarak onların bu alandaki çalışmalarını desteklemişlerdir.

İtalyanın, eski Roma medeniyetine varis olması, coğrafi durumu halkının uyanık fikirli ve güzel sanatlara karşı olan alâkalarının fazlalığı dolayısıyla Rönesans evvelâ burada başladı. Bu sıraladığımız sebeplerden başka 1-İslâm medeniyetinin tesiri 2-İstanbulun Türkler tarafından alınması 3-Matbaanın icadı, 4-keşfiyat hâdiselerinin de Rönesansın doğuşu üzerine önemli tesirleri vardı. Şimdi bu olayları ayrı ayrı ele alarak Rönesansın doğuşuna ne şekilde müessir olduklarını inceleyelim:

A — İslâm medeniyetinin tesiri Avrupa devletlerinin İslâmlarla teması 711 de başlar, bu tarihte İslâm orduları Septe boğazından geçerek kendilerinden medeniyetçe çok geri olan Hıristiyan alemiyle temas etmişlerdir. İslâmlar Iberik yarımadasının az zamanda hemen hemen hepsine hakim olarak burada Endülüs Emevi devletini kurmaya muvafak olmuşlardır. İslâm halifelerini ilmi himaye hususunda gösterdikleri büyük alâka ve kurdukları ilim müesseselerinin kapılarını herkese açık bulundurmaları neticesi olarak buraya tafsil maksadile gelen bir çok Hıristiyan halkının geniş ölçüde faydasını sağlamıştı.

Tarihte Hıristiyanlık alemini dinî taassup saikasıyla harekete getirerek, o zamanlarda İslâmlar elinde bulunup ve kendilerince mukaddes tamlan Kudüsü almak maksadiyle açtıkları bir takım savaşlar serisi vardır. 11 inci yüzyıl sonralarından itibaren başlayan bu savaşlara haçlı seferleri adı verilmişti. Bu uzun ve yorucu savaşlar Avrupa devletlerine maddî hiç bir kâr temin etmemiş, yalnız İslâm medeniyetile temastan bir takım fikri yenilikler öğrenmişlerdi.

2 — İstanbulun Türkler tarafından alınması:

İstanbulun 1453 tarihinde Türkler tarafından alınması üzerine, buradan İtalyaya kaçan birçok papazlar beraberlerinde eski Yunan mütefekkirlerinin ilim ve felsefe hakkında yazdıkları mühim eserlerini kâçırdılar. Bu suretle eski Yunan medeniyetile temas, bu eserler ve yunanca bilen bu papazlar sayesinde mümkün oldu.

Eski Yunan mütefekkir ve feylezofları daha ziyade tabiata, insanî olan şeylere ehemmiyet vermişlerdi. Halbuki ortazamanlarda bunlar insanî olmaktan ilâhî olmak yoluna gitmiştir. Gerçi ortazamanlarda da Resim, Mimari, Heykeltraş vardı fakat bütün bu sanatkârların gayeleri kendilerini Allaha beğendirmekti. Halbuki yenzaman sanatkârları eserlerini serbest olarak vermişlerdir.

3 — Matbaanın icadı: O devre kadar Avrupada kitap okuyabilen kimseler pek mahduttu. Çünkü kitap elle yazılıyor ve pek çok pahalıya mal oluyordu, kitap okuyabilmek için zengin olmak lâzımdı. Matbaanın icadile kitap basmak ve ucuz mal edebilmek imkân dahiline girmiş ve okuyabilmek araçları fazlalaşmıştır.

Keşfiyat: Ortazamanlarda insanlar, din korkusuyle dünyalarını ihmal etmişler, kendilerini Allaha sevdirebilmek kaygusuna düşerek vakitlerinin mühim bir kısmını ibadete hasretmişlerdi. Bu devrin insanları Allah ve kral için yaşıyorlardı. Keşfiyatla insanlar uzak yerlere gittiler, gittikleri yerlerde zengin oldular ve kralın şerrinden kurtuldular. Uzağa gitmekle Allah korkusu da azaldı ve insanlar arasında yavaş, yavaş ferdiyetçilik hisleri yerleşmeye başladı. Rönesansı yaratanlar eski eserleri okumakla kalmıyorlar, kendilerinden de birçok yenilikler yaratarak bir sanat meydana getiriyorlardı.

İşte, bütün bu sıraladığımız sebepler neticesi olarak ortazamanların sonunda, Yeni zamanların başlangıcında İtalyada başlayan bu olay Romı ve Yunan medeniyetinin bilinmesi neticesi olarak başlamıştır. Bu suretle ortazamanların Scolastique felsefesi yerine yenzamanların Critique felsefesi doğmuş, insular muhayyele hürriyetlerini kazanmıştır. Ve bu suretle güzel sanatların her alanında büyük bir inkişafın ve kalkınmanın başladığını görmekteyiz.

Yıldırım - Timurlenk Ankara Meydan muharebesi ile Bolu ve Gerede'nin münasebetleri

Ihsan Yalçın
Bolu Milletvekili

Yıldırımın Timurlenk'e karşı muharebe hazırlığı, Ankara muharebesi, mağlubiyeti ve ondan sonraki karışık günlerde Bolu ve Gerede Bölgesi mühim yer işgal eder. Biz burada o günlere ait bazı vakaları ayrı ayrı mütalâa ve tetkik ederek bu husustaki noktaî nazarımızı izah edeceğiz.

A — Yıldırım bütün gayretlerine rağmen Timur'la savaşın sakınlamaz bir hâl olduğuna kanaat getirdiğinden İstanbul'u muhasaradan vazgeçip İzmit ve Bursa civarında topladığı ordusunu iki koldan Ankara istikâmetinde yola çıkardı. Bunlardan birinci kol İzmit, Bolu, Gerededen geçerek Ankara'ya ulaştı. 1401 yılının Haziran ayında Bolu ve Gerede'den geçen orduya aynı soydan olan buraların delikanlıları da katıldılar. [1]

Yıldırım kendisi Ankara'ya geçerken bu yolu takip etti mi? Bilmiyoruz. Belkide Bursa, Geyve, Beypazarından geçmiştir.

Fakat İsfendiyar oğulları üzerine giderken buralardan geçtiğine göre Aksak Timur'la ölüm dirim cengine giderken aynı yolu ihtiyar etmesi galip bir ihtimal olarak düşünülebilir.

B — Osmanlıların Ankara'da savaşı kaybetmesi üzerine bozulmuş Yıldırım ordusundan mühim bir kuvvet hırpala..madan Gerede-Bolu Yolu ile çekilmiş ve Timur'un arkalarından sevk ettiği (Emir Şahmelik) Kumandasındaki kuvvetlerden yakasını sıyırmıştır. Buralarda, çekilen Osmanlı ordusuyla Timur'un takip kuvvetleri arasında çarpışmalar olmuştur. Çekilen Osmanlı ordusunun bir kolunun takip kuvvetlerinden sıyrılmışında Timurlenk'in etrafa dehşet salan gaddarlığından korku duyulmasına rağmen mahallî halkın yardımının büyük tesirini kabul etmek iktiza eder.

C — Timur ordusunun elinden bin kişilik maiyetiyile sıyrılmış kurulan Şehzade Mehmet Celebi Amasya'ya çekilecekti. Tosya civarında (Diravade) mevkiinde İsfendiyar oğulları sülâlesinden Kara Yahya yolunu kesmek istedi ise de genç Şehzade bunu ezip bozdu ve kuvvetle-

[1] Timur'un Anadolu seferi ve Ankara savaşı. Ömer Halis,

rini darmadağın etti. Sonra Gerede'ye gelip bir kaç gün bekledi. [II]

Etrafa adamlarını salarak Timurlenk ve ordusu babasının ve bira-derlerinin akibetleri ve Osmanlı ordusu hakkında malûmat toplamaya çalıştı. Aldığı haberlerden Timur'un (Karadevlet Şaha) Amasya hükümetini bahşederek bir kısım kuvvetle üzerine sevk ettiğini öğrendiğinden Gerede civarında genç Şehzade buna da haddini bildirdi. Kara Yahya'nın akibetine uğrattı. Karadevlet Şah Şehzadenin elinden canını zor kurtardı. Bir kısım kuvvetleri de Şehzadenin emrine girerek yeniden kurulacak olan Osmanlı devletinin ordusunu kuvvetlendirdiler.

Timur'un şerrinden kendini emniyette sayacak bir yer olarak Mehmet Celebi'nin Gerede'yi seçmesi şayanı dikkattir. Yukarıda tesbitine çalıştığımız ve bundan sonra kayıt edeceğimiz hâdiseler gösterirken Osmanlı devleti Timur darbesinden sonra derlenip toparlanmağa çalışırken dayanak noktalarından en mühimleri arasında Bolu ve Gerede ismine sık sık tesadüf edilmektedir.

D — Timur Ankara'da Yıldırımın mağlup ve esir etmiş fakat ordusu yok edememişti. Mühim kuvvetler esir olmadan sıyrılmışlar ve bozgunluğun verdiği heyecan ve sersemlik zail olur olmaz Timur ordusu yer yer mukavemetlere ve bazan da taarruzlara uğramağa başlamıştı. Mukavemet bölgelerinden birisini ve hence mühimini Amasya'dan Bolu'ya kadar olan saha teşkil ediyor. Bu sahada Timurlek'in ne askerleri, ne tayin ettiği kumandanlar ve Hükümet reisleri ve ne de bir çok yerlerde görülen yerli yardımcıların söz sahibi olamadılar. Genç Şehzade Mehmet Celebi metin ve cesur ümera ve erkânî devlete sadık namuskâr insanlar bulunduğu saha Türk ve Türkmenlerle meskûn, Adefa buralarda Osmanlı devleti kendi kendine kuruluvermiş vaziyette idi. Timur bunları biliyor ve haber de alıyordu. Artık Anadolu'dan çekilmeğe de karar vermişti. Fakat yıkıldığı devleri tekrar kurucak olan Mehmet Celebi'yi ele geçirmek lâzımdı. Malûm daveti yaptı. Şehzade, mazeret ileri sürerek reddetti ve Timur ordusu çekilirken bir baskınla ele geçmek tehlikesinden de uzak kalmak lâzımdı. Genç Şehzade bunu düşünerek gene Gerede nevahisi ve Bolu dağlarında kalmak üzere Amasya'yı terkettti. Timur Erzincan'a çekilinceye kadar buralarda kaldı. Şehzadeye Timur'un Erzincan'a çekildiği müjdesiyle beraber babası Yıldırım'ın ölümü kara haberini de Germiye oğlu Yakup bey getirdi. Haberi aldığı zaman (Arduş) adlı bir mevkiye oturmakta idi. Mehmet Celebi yeniden devleti kurmağa çalışırken kardeşleriyle ve devletin düşmanlarıyla çok mücadele yaptı. Hiç şüphesiz en büyük düşman Timur idi. Şehzade, Timur çekilir çekilmez hemen Bursa'ya gitti fakat Gerede'ye tekrar dönecektir ve orada kurmağa çalıştığı devleti yıkmak is-

[II] Kitabı Tevârihi Âli Osman El- meşhuru - benam cihannüma. Topkapı hazine kütüphanesi yazma nüsha.

teyen kardedî ve Osman oğullarının düşmanı olan İsfendiyarlarla çarpışacaktır. Bunu aşağıda göreceğiz.

E — Kastamonu'da İsfendiyar uçları endişeydiler. Mehmet Çelebi'nin devleti tekrar kuracağına ve hükümetlerine son vereceğine kanidirler. Bu akıbetten kurtulmak için her çareye baş vuruyorlardı. Şehzade İsa Çelebi Kastamonu'ya iltica etmişti. Mehmet Çelebi Bursa'da meşguldü. Bundan bil'istifade evvelâ Ankara Kalesini zaptederek işe hakim olmak ve Mehmet Çelebi'yi mağlup etme üzere Askerî harekete başladılar. Fakat bu niyetten ve hareketten hemen haberdar olan Mehmet Çelebi hasmına takaddüm etmek için üç bin kişilik bir kuvvetle sür'atle Bolu-Gerede istikâmetinde yola çıkıyor ve ongun içerisinde Gerede civarına vasil oluyor. Bu mntıkada hareket halinde olan İsfendiyar oğlu Mehmet Çelebi'nin gelmekte olduğu haberi karşısında şaşırmış ve umerasıyle istişareye başlamıştı. Bazıları haberin yalan olacağını, Bursa'dan bu kadar çabuk gelinmeyeceğini ileri sürüp mütalâa beyan ederken İsfendiyar atlıları karargâha gelip Mehmet Çelebi askerlerinin hemen yanlarında olduğunu telâşa haber vermeleri üzerine çarpışma bir emri vaki halini almıştır. İki taraf kuvvetleri Gerede'de Emniyet tertibatı alarak geceyi muharebe hazırlıklarıyla geçirmişler ve sabahleyin şiddetli bir muharebe başlamıştı. Mehmet Çelebi ve askerleri kahramanca döğüşmüşler, Akşama doğru İsfendiyar oğlu meydana eşya ve emvalini terkederek beş suvari ile kaçmağa fırsat bulabilmiş ve Kastamonu'ya can atmıştır. [III]

İzahımızı hülâsa ediyoruz.

Yıldırım'ın bozgun ordusundan mühim bir kol Bolu-Gerede yolile Timur'un ordusundan yakasını sıyrıldı. Nihayet 5. inci Padişah olan Şehzade Mehmet Çelebi Gerede'de birisi Karadevlet Şahla diğeri İsfendiyar oğlu ile iki muharebe yaptı ve ikisinin de galip geldi. Gene Mehmet Çelebi Timur'un şerrinden ve hiylesinden kendisini korumak için Bolu ve Gerede'ye iltica etti.

Bunlarla şunu ifade etmek istiyoruz.

Ankara mağlûbiyetinden sonra tekrar kurulan Osmanlı devletinin diriliş ve kuruluşunda Bolu ve Gerede'nin stratejik bakımından ehemmiyeti büyüktür. Fakat Şehzadenin zaferleri ve korunması işinde ve dolayısıyla devletin kuruluşunda halkın himmet ve gayreti de inkâr kabul etmez bir hakikattir.

[III] Künhul-ahbar sah fe 154

Nişanlanma ve Nişan bozulmasından doğan Tazminat dâvaları

Cevat Selçuk
Yargıç Yardımcısı

İçtimai toplulukların nüvesini teşkil eden aile müessesesi teşkili uğrunda atılan ilk adım olması itibarile bu yazımda nişanlanma hakkında mümkün olduğu kadar kısya ve fakat mücmel bir surette malûmat vermediği faydalı buldum.

Bu hukuk müessesesinin, müstakbel karı ve kocanın hayatlarını birbirlerine bağlamadan evvel döğüşüp konuşmak ve tanışmak imkânını bahşetmesi yönünden bilhassa önemi vardır. Meşhur Fransız hukukçusu (Bornalis) in dediği gibi nişanlılık izdivaç hayatına tekaddüm eden terbiye müessesesidir. Müstakbel aile nüvesini teşkile namzet eşler bu hukuk müessesesi sayesinde birbirlerini yakından temas imkânını bulmuş ve bütün dikkat ve iradelerini kullanarak müstakbel eşlerinin şahsî temayülllerini maddî ve manevî ve sıhhi vaziyetlerini hülâsa hususiyetlerine ait birçok bilgileri kendi vasıflarıle mukayeseli bir şekilde ölçmek imkânını elde etmiş ve dolayısıyla ileride kuracakları yuvanın sağlam temellere dayanmasını sağlamış olurlar. Nişanlılık vaziyeti müstakbel evlilere bir tecrübe imkân ve zamanını vermekle ileride ortaya çıkması muhtemel bahtsız neticelerin tahakkukuna set çekmiştir.

Medenî kanunumuz nişanlılık bağlılığını bir bağit olarak kabul etmekle beraber bu hukuk müessesesi muhtelif memleketlerde aynı ehemmiyet ve neticeleri tevliit etmemektedir. Ezcümle Danimarka medenî kanunu böyle bir müessese kabul etmemiştir. Fransız medenî kanununda da nişanlılık bağitına ait sarih hükümler bulunmamakla beraber haksız yere nişan bozma vak'alarında haksız fiillere müteallik hükümlerin tatbik edilmesi yolundaki içtihat tatbikata esas teşkil etmektedir. İngiliz hukukunda aksine olarak haksız yere nişan bozma çok ciddi ve sert neticeleri tevliit eder.

Medenî kanunumuzdan evvel mer'i kanunlarda nişanlılık bağitına ait hükümleri ihtiva etmiyordu. İsviçreden iktibas ettiğimiz ve 4-10-926 tarihindeneri yürürlükte olan medenî kanunumuz sayesinde ki mu-tazarrır ve masum nişanlının hukuku tatminkâr bir tarzda tanınmış oldu.

Hukuk noktâi nazarından nişanlılık bağıtı, (Cinsiyetleri ayrı iki kimse arasında yapılan evlenme vâdidir.) diye tarif olunabilir. Bu tariften nişanlanmanın evlenme vâdi olduğu açıkça anlaşılmalıdır.

Medenî kanununun 97 inci maddesinde birbirleriyle evlenmek isteyen erkek ve kadının evlenme vâdlerini Belediye Reisine veya Reisin evlenme işlerine memur ettiği belediye dairesindeki vekiline ve köylerde köy muhtarına beyan edince bu beyanı 15 gün süre ile ilân olunacağı yazılı olmasına nazaran memleketimizde nişanlanmanın evlenme vâdi olması itibarile her evlenmeye tekaddüm eden mecburî bir hukuk müessesesi olduğu anlaşılır. Birbirleriyle hiç nişanlanmadan evlenmeye tevessül eden adaylar dahi evlenme akdi için memuru huzuruna gideceklerine ve ilânları da 15 gün süre ile asılacağına göre asgari 15 günlük mecburî ve fiilî bir nişanlılık devresi geçirecekleri tabiidir.

Asıl sebebi birbirleriyle evlenmeye namzet kimseler arasında evlenmeye mani kan veya sıhrîyet hısımlığı veya eşlerden birinin esasen bir başkası ile evli olması gibi hususların âlakadarlar tarafından ihbar olunabilmesine imkân ve zaman bırakılması olmakla beraber bu müddet yukarıda söylediğimiz gibi eşlerin en aşığı 15 günlük bir nişanlılık devresi geçirmelerini fiilen temin etmiş bulunuyor.

15 gün süre ile ilânı müteakip âlakadarlar tarafından hiç bir itiraz vaki olmadığı takdirde nişanlılar derhal evlenmeye mecbur tutulamazlar. Birbirlerini anlamakta ve müşterek hayatları için karar vermekte tereddüt eden eşlerin nişanlılık devrelerini ilânlarının yapıldığına mütedair memurundan alacakları vesika tarihinden itibaren daha altı ay süre ile uzatmaları mümkündür. Nişanlılar, bu vesika ile millî hudutlar dahilinde her yerde yetgili memurlara müracaatları halinde derhal evlenme akitletlerini yaptırabilirler. Fakat altı ay geçtikten sonra artık evvelce yapılmış olan ilânın hükmü kalmaz. Bu müddet zarfında yeniden evlenmeye mâni haller zuhur edebileceği gibi esasen hukuk nazarında hiçbir hak ebedî olarak derpiş edilmediğinden hak sahibinin mevzuat dairesinde hakkını istihsal için çevik davranması ve birçok usulî hükümler ve mehillere riayet eylemiş bulunması esastır.

Kanun nişanlanmadan evlenmediği de bazı şartlar altında bir istisna olarak kabul etmiştir. 107 inci maddede evleneceklerden biri hasta veya kanunî müddetlere riayet halinde evlenme akdine imkân kalmadığından korkulduğu takdirde bu 15 günlük müddeti kısaltmak ve hatta evlenmeyi hiç ilân yapılmadan akdettirmek üzere yetki verilmiştir. Böyle ahvalde âlakadarlar sulh yargıcına bir dilekçe ile başvurarak şartların tahakkuku halinde ilân süresinin azaltılması veya büsbütün kaldırılarak ilânsız evlenmeye izin alacaklar ve bu ilâmî evlenme memuruna veya köylerde muhtara ibraz eylemek suretile aksi müddetinden beri olarak evlenme akitletlerini yaptırabileceklerdir.

Sonu var

Tabiat bahisleri :

Ihlamur ve çiçeği

Cemil Özçaşlar

Bolu Milletvekili

Sonbaharın bazan soğuk, bazan sıcak günleri vücudumuza tesir eder. Isının düşük veya fazla olması bakımından oldukça tesirini görürüz. Bu yüzden (Nezle, Bronşit, Boğaz ağrıları) eksik olmaz.

Isının farklarına göre vücudümüzü vıkaye için elbiselerimizi, çamaşırlarımızı da mümkün mertebe ısı farklarına göre uydurmağa çalıştığımız gibi hekimin tavsiyesinde de göz önünde tutarak, yazın temmuz aylarında, muhtelif kır gezintilerinde toplayıp, kuruttuğumuz ihlamur çiçeğinin çayı da göksütmüştü yumuşatıcı tesirini yapar ve sağlığımızı korur. Bu yüzden bu bitkinin ödevi doktorlukta kullanılan diğer bitkiler gibi önemlidir.

Ihlamur ağacı; Yurt bitkilerimizin en önemlisidir. Polu İlinin bütün ormanlık bölgelerinde fazlaca yetişir. Ihlamur Düzce ilçemizin güzel bir semboldir. Efteni ve civarı buna güzel örnek teşkil eder. İncenin Bolu caddesi üzerinde semaya yükselmiş büyük ağaçlar, Temmuzda açan çiçekleriyle, güzel kokularile derhal kendilerini gösterirler. Düzceden Akçakocaya giderken kestane ağaçları arasında yine ihlamura rastlayabiliriz. Bolu Mudurnu yolu arasında Akkaya boğazını geçtikten sonra takip ettiğimiz ormanlık bölgede de bu sevimli ağaçlara rastlarız.

Ihlamur, yapraklarının güzel, yeşil renge, çiçeklerinin yaptığı kokulu cihetile daha ziyade bir şehir, veya bir cadde süsü haline gelmiş, bizlere daha ziyade yakınlık göstermiştir. Bu yüzden çok beğendiğimiz ve çok sevdiğimiz bir bitkidir. Yalnız küçük uyuz böceği musallat olupuğu zaman ağacın güzelliği kolaylıkla bozulabilir.

Ihlamurun ticarete odunu ve soymuk demetleri (tabakai kitabiyesi) kullanılır. Buadan kuyu ipi yaptıkları gibi Rusyada da hasır yaparlar. İhraç mallarımızdan olması hasebiyle önemi de fazladır. Odununa gelince: Ihlamur nevirlerinden Tilia Parfifolia adındaki ihlamurun odunu ticarete çok kullanılır. Bu nevi odunun gevrek kesilmesi ve yarılmaması da kolaydır. Kesafeti; kuru halinde aşağı yukarı 0,32: 0,59 dur. Kurak yerlerde çok dayanıklıdır. Rutubette derhal değişir. Bu

nevin odunundan moblecilikte çok kullanılmaktadır. Sunnetlik (Elâstikiyet) hassası da çok fazladır.

Yapılan denemelerde iğne bafırılmış bir ağacın deliğinin derhal kapandığı görülmüştür. Çiçeği bu bitki ihlamurlar familyalarından (Tiliacces) dendir. Genel olarak bitki ağaçtır. Bitki üzerinde çiçeği ince bir zar yaprakla birleşmiştir.

Çiçek muntazamdır. Ve ersenek (Hünşadır) Dişicik ve ercek bir çiçek üzerindedir. Erceğin ipi üzerindeki tepe, ikiye bölünür.

Dişicik beş meyva yaprağından yapılmıştır. Her birisinde de iki yumurtacık bulunur.

Meyvası yarılmaz 1 veya 2 tohumu bulunur. Çiçekteki yapırgan, ayrı ayrıdır ve düşüktür. Tümeçinde bez (Gudde) yoktur. İhlamur çiçeği doktorlukta kullanılır. İhlamur, çiçeklerini Temmuzda açar, o zaman toplanır. Toplama işini kurak bir havada yapmak çok iyidir. Güneşte kurutulursa kokusunu biraz kaybeder, değerini düşürür, Ticareti, yaprağıyla beraber yaparlar. Çiçek yaprağı bulunmayan ihlamur çiçeğinin değeri çok yüksektir. Çiçeğinin birleşiminde, uçuca yağ, tanen glikoz zambak, birazda Klorofil bulunur. İhlamurun çiçeklerini haşlamak suretile kullanılırsa hafif terleticidir. Sinirleri teskin eder, Neşemizi artırır, mükemmel bir ev davasıdır.

Yazın topladığımız ihlamur çiçeklerini, sabahları sonbahar aylarında bahusus kışın ve hatta her zaman haşlamak suretiyle çay gibi içecek olursak vücudumuz üzerinde iyi edici tesirini daha ziyade takdir etmiş oluruz.

İhlamurun çeşitleri de vardır. Yabani ihlamur, Hollanda ihlamuru] gümüşü ihlamur çeşitlerindedir. En makbul ihlamur gümüşü ihlamurdur. Yaprakları tüylüdür. Yapracağının altı gümüşü beyazdır. Çok değerli bir ağaçtır. Çiçeklerinin kokusu fulyanın kokusunu çok andırır.

Arılar ihlamur çiçeklerinin bal özlerini pek severler. Bal türünü çok nefistir.

BOLU'YA AĞIT

Köroğlunun diliyle
Kalemizdin dağlar heey!
Erligin anlımızda
Yazısıydın dağlar heey!

Bir gece debre miyle
Çelik bağrın deşildi..
Çamlı belin aşıldı
Aşılmazdın dağlar heey!..

Yaralandın düşündün,
Uyandın mı düşündün?
Yar ayrıldı eşinden
Ayrırmazdın dağlar heey!..

Kötü şu felek kötü:
Karıştı yerin altı,
Bölündü dünya katı
Bölünmezdin dağlar heey!..

Dönekmiş meğer huyun:
Kudretten kaynar suyun
Duydum yolun şaşırmış
Şaşırılmazdın dağlar heey!..

ÇUMRALI'der, bu hal ne?
Baş baş, taş taş üstüne
Gözün yumup düşürmüş,
Düşürmezdin dağlar heey!..

Celâi ÇUMRALI

Bolu Dağlarına mısralar

Çilek çerkiş, menekşe demetlediğim dağlar.
Hayellere sığmayan bir servetin var senin;
Yaz kış buzlu suların coşup köpürüp çağlar.
Bulutlara yükselen azametin var senin.

Serinlenir dereler altında ağaçların,
Papatyayla süslüdür yem yeşil yamaçların
Saksı çiçekleridir sanki çamdan taçların
Güzellikler toplayan asaletin var senin.

Gönlünce dereler karlı kayalıklara,
Çeşmelerde duraklar uzanır açıklara
Ve ninniler besteler uyuyan çamlıklara,
Kâinatı dinliyen sükûnetin var senin

Kıvrılıp dönen yollar sarıp seni kucaklar,
Geceleri yolcular hanlarında konaklar;
Söyler senin türkünü hasretzede dudaklar
Gönüllere hükmeden bir kudretin var senin.

Ulu ormanlarında mâbed kutsiyeti var,
Karlı zirvelerin sönmez haysiyeti var,
Sende güzel yurdumun eşsiz şahsiyeti var
Dillere destan olan saltanatın var senin.

Aşılmaz bir kalâsın ardındaki Boluya,
Ne güzel yakışırın eşsiz Anadoluya,
Dik durur sisli başın kasırgaya doluya
Fânilerde olmanın bir kısmetin var senin.

Ahmet Bağışgil

Manevî varlığımızın istekleri

Hayrettin Uzerler

Bolu Ortaokul Resim Öğretmeni

Güzel olan insan ruhunu, tatmin ve ona gerekli olanı verebilmek için birçok vasıtalara ve bunlar arasında bilhassa eserlere; san'at eserlerine başvuruyoruz. Hiçbir ruh, hiçbir manevî varlık oyalanmadan, kendini eyleyici birşeyle meşgul olmadan yetinmiyor. En iptidai bir insanın bile terbiyesine ve manen yükselme durumuna göre sanat vadisinde az çok meşgul olduğunu görüyoruz. Zaman zaman şarkı söylüyor, hoşuna giden şarkıları küçük küçük bir deftere kaydediyor, eline geçen küçük bir kâğıda hiçolmazsa bir şeyler karalayıp, elinin erdiği kadar bir şeyler resmediyor, onu bir iğne ile duvarına raptediyor, karşısına geçip uzun uzun seyrediyor. Artık bu mini mini resim o an için onun en ileri zevkini teşkil ediyor. Aradan bir kaç gün geçince, bu resmi ilkten olduğu kadar sevmediği yeni baştan yapmağa çalıştığı görülüyor. Bu seferki daha güzel ve muvaffak oluyor. Demek insan ruhu bir şeyler yaratmak, göstermek, söylemek istiyor; Bu suretle her insan, ilkevvêlâ kendi ruhunun sanatkârı oluyor. Yukarda söylediğimiz gibi, ruhumuzu yaşatmak onu tatmin etmek ihtiyacındayız. Ama biz bu işi farkında olmaksızın tabii sevklerimizle yaparız. Sevdığımız bir türküyü ağzımızdan gevelenim dahi bizim için ne kadar faydalı olduğunu farkında değilizdir. Konuşmadan günlerce hatta aylarca durabiliriz. Fakat gönlümüzü okşayan bir türküyü, bir şarkıyı söylemekten hiçbir zaman geri kalamıyoruz. Her insan kendi manevî varlığını önce kendi vasıtalarıyla kendisi olarak uyandırıyor, tatmine çalışıyor, fakat bu kadarla insan sanatkârdan anladığımız manâda bir sanatkâr olmuyor. İnsan kendi vasıtalarıyla ancak kendini avutup biraz oyalayabiliyor. Fakat kendisiyle yetinemeyip kendi kudret ve kabiliyeti dışarsında tatmin ve doyurucu vasıtalar arıyor: Kendine kafa dengi bir dost bir arkadaş bulmak ihtiyacını hissediyor, günlük mesaisi dışında çalışma saatlerinin haricine onunla buluşup konuşuyor, kitaplardan bahsediyor, eline meselâ bir şiir kitabı alıp üzerinde mütalealarda bulunuyor. Arkadaşı ile dilini inzibat altına almak zorunda kalmadan dilediği gibi konuşuyor, söylüyor, dinliyor nihayet sevdiği, hoşlandığı bir kimseye ehemmiyet vermek ve ondan da kendine ehemmiyet gösterilmesini istemek ve bunu başarı ile yapabilmek bu, hepimize en yakın ve en cazip olan sanat sahasını teşkil ediyor.

Konuşmak, söylemek, inanmak, kendimize bilmukabele önem verildiğini görmek; yaşımız ilerledikçe sanat alanında da gördüğümüz, anlayışımız, zevklerimiz değişiyor; Güzel sanatlar arasına nüfuz ediyor onlardan anlamaya çalışıyoruz. Gerek kendimizden ve gerekse başka vasıtalarla temin edemediğimiz bizi tatmin eden sebepler olsun avutucu ve hatta aldattıcıdır. İnsanın kendi kendisine verebileceği şey ancak geçici, bir müddet için oyalama ve avutma olabilir. Halbuki ruh gerek kendi yarattığı eserlerin ve gerekse başkalarının yarattığı eserlerin aldattıcı, oyalayıcı şekilleri ve kalıpları karşısında bir bütün teşkil ediyor. İyi ve güzel olan bir bütün, bir varlık, bütün başkalarıyla de daimî ve devamlı olarak kanmıyor, yetinmiyor. Gözlerimiz etrafında, kalbimiz bomboş daha başka şeyler arıyor, bekliyoruz. Bizi ancak başkaları tatmin edebiliyor, biz ancak onlar vasıtasıyla doyurulduğumuzu hakiki surette tatmin edilişimize inanıyoruz ki bu da ikinci merhaleyi teşkil ediyor. Birincisinde kendimizi kendimiz kendi vasıtalarımızla oyaladık, - Oyalama safhası. İkincisinde başka vasıtalarla tatmin edildik - tatmin safhası - Fakat bu iki safha birbirinden uzun yaş müddetleriyle ayrılmış birbiri yanı sıra dizilmiş değildir. Yetişkin bir insandan bahsettiğimize göre çocuk hatırımıza gelmemelidir. Onu, bambaşka dünyanın içerisinde ayrıca incelemek lâzım gelecektir. Şu yaştan şu yaşa kadar şu, bu yaştan bu yaşa kadar bu oluyor diyemeyiz yaş ilerledikçe anlayış görüş ve isteyiş değişiyor. Sanatkar olsun olmasın herkes manevî arzu ve isteklerini imkân buldukça ve zaman mekân ne olursa olsun istifade etmesini iyi biliyor. Anlatıyor, anlatıyor.

Hulûsa insan, geniş bir sanat dünyası ile çerçevesiz bulunuyor. İyi ve güzel olan ruh esasen onu bunlarla meşgul olmağa sevk ediyor. Fakat insan hiç bir şekilde yetinmiyor. Bütün olan ruhunu tatmin için daha ilerisini daha güzeline istiyoruz.

Halkevi Çalışmaları

Bolu:

Fakir kızlarımızın Enstitüye devamlarını sağlamak amacıyla üç yıldır işletmekte olduğumuz yatılı pansiyonun kadrosu bu yıl yirmibeşe çıkarılmıştır. Ayrıca geçen yıl açılan Erkek Sanat Okulu pansiyonuna da para yardımı yapılmaktadır.

Yazılmakta olan (Bolu Tarihi)nin ikinci kısmı da hazırlanmıştır.

8-9-946 pazar günü Halkevi Sosyal Yardım Kolu yararına yağlı pehlivan güreşi tertip edilmiş ve çok alâka toplamıştır.

Evimizde amatör gençler tarafından alaturka iki konser verilmiştir.

Mudurnu:

Evimiz temsil kolu tarafından İlçede verilen temsilden başka Bolu Halkevinin daveti üzerine il merkezinde de bir temsil verilmiş ve çok başarılı olmuştur.

Düzce:

Halkevi gençlerimiz sık sık spor temasları yapmışlar ve başarılı sonuçlar elde etmişlerdir. Boludan gelen amatörlerin verdiği konser de hayli alâka toplamıştır.

Göynük:

Evimiz kütüphanesi yeniden tanzim edilerek okurlara açılmıştır. Ayrıca Göynüğün içtimai, iktisadi, ve kültürel durumu hakkında yapılan araştırmalar il merkezindeki (Abant) dergisinde yayınlanmak üzere merkeze gönderilmiştir.

Akçakoca:

Evimiz gençleri arasında yüzme ve kirek teşvik yarışmaları tertiplenmiş ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

Gerede:

Evimizde müzik çalışmaları devam etmektedir. Yakında başlayacak olan kayak çalışmalarının hazırlıkları da tamamlanmıştır.

Seben:

Yeni kurulan ilçemizde Halkevi faaliyeti gelişmektedir.

1947 Yılı C. H. P. Sanat mükâfatı müsabakası

- 1 — C. H. P. Genel Sekreterliğince bir piyes müsabakası açılmıştır.
- 2 — Bu müsabakaya 1940 yılından sonra yazılmış ve basılmış veya basılmamış, oynanmış veya oynanmamış yalnız telif eserler kabul edilecektir.
- 3 — Müsabakada birinci gelene 3,000 ikinci gelen 2,000 ve üçüncü gelene de 1,000 lira mükâfat verilecektir.
- 4 — Bu müsabakaya katılma şartnameleri C. H. P. Genel sekreterliğinden ve bütün Halkevi Başkanlıklarından alınabilir.

Abant

Bolu Halkevi Kültür Dergisi

Sayı : 12

Kasım - Aralık 1946

Cilt : 2

İçindekiler

1946 yılı biterken	ABANT
Gökçesu	A. Tefvik TUNÇOK
Aşık Figani'nin dilekçesi	Şadi VARLIK
Dostlara mektup (şiir)	Necmi EREN
Boğaziçi (şiir)	Dr. Ferihan ÇAMBEL
Mora isyanı, sebepleri ve neticesi	Cevdet GÖKTÜRK
Derdin seyahati	Vahap TUNÇER
Bir âdet - Dertli Saip	Çankırılı Talât ONAY
Bolu'da inşaat faaliyeti	Y. Mimar Dündar EGİLMEZ
Nişanlanma ve nişan bozulmasından	Cevat SELÇUK
doğan tazminat davaları	
Hakikat ve güzellik	Hayrettin S. UZERLER
Kristof Kolomp	Sabiha ÜRKÜN
O Diyar (şiir)	Tarık Ziya İŞİTMAN
Siyaset anlamı	Hayrettin YALÇIN
— ? — (şiir)	Nejat KÖKNAR
Âdem'le Havva (nesir)	Şahap SÜSLÜOĞLU
Dağ Sporları ve Abant	Halit TİMUÇIN
Rüya (Hikâye)	Ulviye GÖKTÜRK
Hayat (şiir)	Nejat KÖKNAR
Olaylar	
Halkevi Çalışmaları	

