

Görüşler

ADANA HALKEVİ KÜLTÜR DERGİSİ

Nº 2070

İÇİNDEKİLER

Türk Nedir?	Profesör Şekip Tunç
29 Birinciteşrin	Ibrahim Onan
Örnek Adam	M Naci Ecer
Yeni Şiirimiz	Suut Kemal Yetkin
Orman'da İlk Ders	Tevfik Yorgancı
Sanatlar ve San'atkârlar	Tahsin Karayel
Aşk ve Hayat	A. Şinasi Hisar
Dün ve Bugün (Şiir)	N. Rahmi Karatay
Adana'da Su Sporları	Rıza Salih Saray
İncinir mi? (Şiir)	Şaşırılmış
Adana'da Folklor Tetkikleri	Naci Kum
Adana Şivesi	Sait Toraman
Adana'da İlköğretim Davası	Fahri Akıncı
Güzel Dillimiz	Kazım Eke
Daha Çok (Nesir)	Sait Toraman
Misafir Gibiyim (Nesir)	Ismail Güner
Gözlerin Şiiri (Şiir)	C. Sahir Mutuer
Yeniçeri Teşkilatı	Nazım Tarhan
Seyhan Bölgesinde Spor	Ahmet Bahadır
Beyaz Altın Çiçeği (Şiir)	Sabri Dil
İlköğretim Çarkı (Şiir)	Aziz Eryalaz

TÜRK NEDİR?

Profesör M. Şekip TUNÇ

Şuurlaşmak, kendini farkında olmağa başlamak ise şuurlağmanın derinleşerek kök salması bu farkın taayyün etmesile mütnasip olmak lâzım gelir. Yalnız bu fark nerededir ve nasıl aranmalı? Püyük Harpten sonra millî şuurunu kaâremânlık çapında ve bütün tamamlığıle duyanların başında gelen Türk milleti kendinin ne olduğunu daha çok evvelden aramağa başlamamış olsayı istiklâlini temin ve dünyayı teshir eden bir şuur metanetini bu derece kuvvetle göstermezdi. Herhalde bu hareketin kökleri bugün bildigimiz veya tahmin ettigimizden çok daha uzaklarda olacaktır. Bunu tamamile meydana çıkarmak bir erüdisyon işidir. Erüdilerin bu naktayı metodik bir surette tamik etmeleri lâzımdır. Bu sayede Türk şuurunu kendisini bulmak için geçirdiği tekâmul saflarları görüleceği gibi bu tekâmûle engel olan manialar da meydana çıkacaktır. Benim burada denemek istedigim şey Türk sarıkasının nerede ve nasıl aranması lâzım geleceği hakkında bir metod şeması çizmeye çalışmaktır.

Bugünkü zihniyet bütün araştırmalarda objektif olmak, vakıalar zemininde yürümek ister. Bunun içinde evvelâ tahlil etmek istedigi şeyin unsurlarını arar. O halde Türkü de evvelâ birşey gibi vaxederek kendisini teşkil eden unsurları aramak icab eder.

Türk nedir? dedigimiz zaman bu sualın içinde Türkiye nedir? Türkün hususi mahiyeti nedir? Türklerin dünyadaki mevkii ve üzerlerine düşen vazife nedir? gibi, üç sual ve üç esas unsur mündemiedir.

Mesele hakikatte bu kadar geniş olduğu halde daha pratik bir yoldan giderek sadece Türk vatanını ele alırsak bunun da fizik ve beşeri coğrafya, iklim, ekonomi, ve nüfus kesafetleri ve sair cihatlerden mütenevvi bir manzara arzettiği görülür. Yirmi yıldanberi takip olunan demiryol siyaseti, gazete ve radyo müesseselerile bu teazzuv, muhtaç olduğu irtibat cihazlarını da tekemmül ettirmiştir.

Anadolu yahut küçük asya denilen Türk vatanı aynı zamanda büyük Asyanın Avrupaya doğru uzanmış, Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizlerin de teneffüs eden bir yarımadasıdır. Adeta bir kıta olmak itibarile koynunda hemen bütün iklimleri ve bunların doğduğu nebaîî, hayvanî ve beşeri tenevvüleri taşımaktadır. Topraklarının verim kabiliyetleri ve çeşitleri de buna göredir. Tabiaten pek fakir olan mintakalarının yanında oldukça zengin ve pek zengin olmağa müstaid mintakalar görülür. Bunun için keyeti umumiyesiyle ne fâkir, ne de zengindir. Fikaralığı ayıplanması ve aşırı zenginliği hoş görmemesi buradan gelmektedir. Antikapitalist ve halkçı olmamız

da ilhamını bu ruhtan alıyor. Ferdi zenginlik hîrsından ziyade millî zenginlik idealiledir ki daima kuvvetli devleti ve vâkıfları seviyoruz. Toprağımızın bu hali bizi aynı zamanda hem şiddetle realist hem de idealist yapıyor. Fikaralıktan aldığımız desrlerle realist ve viedanlı olurken onu yenmek aşkile de idealist oluyoruz. Hürriyet sevdasından ziyade disiplin ve otoriteye ihtiyacımız buradan geliyor. Tabii hale evvelâ intibâk etmek zaruretile ruhumuzda yerleşen realistik ve onu aşmak istiyer idealistliğimizi en iyi temsil eden populer dehayı Nasreddin Hocada görüyoruz. Nasreddin Hoca «Ye kürküm yel» derken idealistiklik realistliğin zarif bir sentezini yapar. Nasreddin Hocadaki hususiyet de bu sentezde toplanır; ve bu sentez Anadolu topraklarının ruhlarımıza kaynaşmasından hasil olmuştur. Dramdan ziyade komedi ve mizahi sevmemiz içtimai yapımızda büyük tezadaların olmaması ve ancak öteberi küçük pürüzlerin bulunması ve bunların da dramdan ziyade komedyeye müsaid bulunmasıdır.

Anadolunun içinden başka bir de hududları vardır. Daha çoğu denizle sârlı olan bu hududlar sahilimizi bütün dünya ile kolayca temas ettirmek itibarile bizi binnisbe çok görgülü yapmış, sîrf kendimize tapacak bir şovenliğin önünü almıştır. Geniş fütuhatçılığımız ve hemen her milletle şereflî tarihi temaslarda bulunmamız bizde ayrıca nazik ve hâzîkâr bir «efendi ruhu» yaratmıştır. Hududumuzan genişliği ve uzun sahillerimizin kuvvetli istilâcılara müsaid bir yol olması bizi daima millî bir bîrlik halinde yaşatmaga davet eden âmillerin başında gelir. Nitekim geçirdigimiz son büyük tehlike bu denizlerden gelmiştir, ilerdeki tehlike ihtimalleri de bu açık yolların düşmanlara vereceği cesaretten beklenebilir.

Kara hududlarımıza gelince, bunlar en büyük devletlerle kısmen doğrudan doğruyan, kısmen dolayisile çevrilmiştir: dün olduğu gibi bugün de kaderimize kahramanlık düşmektedir. Ve bunu ilâhî bir mevhîbe gibi telâkki etmek istûrarındayız. Nitekim Osmanlı İmparatorluğunun «ilâyi kelemtullah» ta toplanan ideali dahi ilhamını bu topraklardan almış, en yüksek kıymeti «gazilik» veya «şehîdlik» te görmüştür.

Anadoluda oturanlar kimlerdir?

Mühim lehçe farkları olmadan aynı dille konuşan, aynı din ve aynı kültürle yuğurulmuş, yüzde seksen beşi köylerde, yüzde on beşi kasaba ve şehirlerde yaşayan Türklerdir. Bunların içinde çok ufak bir azlık yabancı siyasetlere âlet olmak tecrübelerinin verdiği acı derslerden ibret almış olacaklardır. Topraklarından kopmuş ve tabii ihtiyaçlarla ayarlanan hür

— Devamı 18inci Sayfada —

Türklerin Yegâne Sevdikleri şey Hak ve Hakikattir.

William Pitt

29 Birinci Teşrin

Ibrahim ONAR

Yıeni bir yıldır, 29 Birinci teşrin günü bayrao yapıyoruz. Bugünün heyecanlı atmosferini 21 defa tenessüs ettiğim. Hissimiz, bugünün teşrile, kabarıkca zihnimiz de hareketsiz kalamaz; kafamızın içinde su düşünceler belirir.

Bugünün ifade ettiği tarih hâdisesi, aşıkâr olarak görülmektedir ki, müneferit değil; bu hâdise, yakını Türk tarihini teşkil eden mühim hâdiseler cümleşinin karekte istik bir unsuruştur. Derhal hatırlıyoruz ki :

O hâdiseler cümlesinin en mühim unsurları, Dumluçular zaferinden geriye doğru, Sakarya, İkinci İnönü, Şark cephesi zaferi, Birinci İnönü, Millî cepheletin kuraları...

Hemen her evinden şehitler vermiş bir halkın başına düşmen çizmesi bâsiyor. Cebhelede yüksülük içinde, zafer zevkini tadarak doğmuş bir gençlik ve bu gençliğe dört harp yıl kumanda etmiş kumandanlar, ewri vaki haline getilmiş olan esareti reddediyor.

Halk ile, gençlige, kumandanlarla o nesil hürriyete tapındı, namusunu çiğnetmedi.

O nesilde bu inanç ateşini bulusuran bir şair vardı. Ona, halk «Fedayî Kemal Bey» o neslin yetişirdiği mütefakkir Ziya Gökalp «Veli nimeti irfanım Namık Kemal» derdi. Hattâ Kemal'i sevmeyenlerden biri de «Kemal'i asmam, fakat darâgacının altında ağlamalı» demişti.

Bu şairin misralarındaki manayı, o nesil bir alev şerbeti gibi içemişti.

O misraların kudreti, şairin ruhundaki ateşten geliyor. O ateş, ilk kıvılcımlı, o devir şairlerinden birinin su misralarından almıştı :

Oluş mecrûhu Peykân havadis târiî devlet
Demâdem hûn akar çeşmim gibi şebâli milletten

Devlet ve millet, yüksek uçan büyük ve muhteşem bir kuşun vurulup azamet ve hürriyetini kaybedisi gibi çöküyordu. Bu çöküntüyü hissedenler istirap duyuylorlardı. Bu istirap ferdî değildi. İctimai idi. Bir mimardan dinlemiştim:

Süleymaniye camiini tetkik edib bu tetkikini neşreden bir İtalyan mimarı, o binanın yapılışında üç vasif buluyordu :

Cumhuriyeti biz kurduk; Onu ilâ ve idame edecek sizsiniz

ATATÜRK

Ferd, yaşadığı içtimai vasat içinde ibda ihtiyaç ve zarureti şeklinde mevcut olan buhranı hisseder; kendini o buhrana kaptırır ve onu müsbat neticeye götürmek için çalışanlardan biri olur. Kendi potansiyeline göre, işler görür.

Cemiyetin ibda ihtiyaç ve zarureti şeklindeki buhran dolayısıyla yaptığı bu tesir, ferdin yetişmesinde âmil olur. Bu yetişmede; 1) şuurun istiklali, 2) cemiyetin canlılığı diye isimlendirebileceğimiz şu iki vasif görülür. Öyle ki, ferdin zihni hayatı, cemiyette önceden hazırlanmış şekillere uyamaktan ibaret değil, bilâkis, şekil, onun hayatıyle vaki olmaktadır.

Ve bilmukabele, cemiyetin şekli de, ferdin hayatı vaki olabilmek canlılığını göstermektedir. Ve bu suretle, cemiyet, ferdî faal hale getirip o halde tutmaktadır.

Fert, böyle faal hale gelince bir irfan kazanmış olur. Ziya Gökalp, bu irfanı münteşir hars, aksine de müteazzi irfan demektedir. Müteazzi şekiller lazımsa, onların da ancak münteşir harsın müşahedesinden alınarak kurulurlara normal olacaklarını belirtir.

Munteşir hars, muayyen bir istikamet ve sahada meselâ ilim ve şubeleri, sanat ve şubeleri ve ya ahlâk sahasında işlenir ve tekemül ederse, o sahadaki kültür olur.

Mütefakkirimiz, münteşir harsın verdiği vecd, inanç, azim ve faaliyetle yaanan hayatı mefkûre demektedir. Mefkûreli ferdler, kendi potansiyellerine göre, işler görürler. Bunların en kudretlileri, diğerlerini kendi etrafında mihraklandırır. Bunlar dahi ve kahramanlardır. Meselâ Galile, iskolâşizm'den doğan buhranın hissedildiği bir muhitte yetişti. Kendi de o buhrana kapıldı. Ve tecrübi usulle ilim mefkûresini yaşadı. Sonunda, müsbat neticeye varanların belli başlarından biri oldu.

Bütün büyük şahsiyetleri bu gözle görmek, pek tabii bir hareket olur.

Mütefakkirimizi takip edelim :

İnsanların dâhi ve kahramanlar etrafında mihraklanarak faal olup mefkûre hayatı yaşamaları, daha doğru, daha güzel, daha iyi istemek, araştırmak ve atılmak suretinde vaki olur. Bu suretle, cemiyetin her sahasında, her müseseselerinde mefkûre hayatları yaşatır, Mefkûre hayatının yaşanması, cemiyette, ibda ihtiyacı şeklindeki buhranın müsbat neticeye götürül-

mesi olduğu için, müseseselerle birlikte, cemiyet tekâmul eder. Cemiyet hayatının müseseseleri, bütün hayatın birer unsuru olduklarından, herhangi bir müsesese ve sahadaki mefkûre, bütün hayatı göre kâimi mefkûre olur. Yardımcı mefkûreler ancak bütün hayatın şartları arasında vaki olabilirler.

Bütün hayat diyoruz. Bunun kriteriyumları nelerdir? Hayatın bütünlüğünü gösteren kriteriyolar, bedihidir ki, dil, edebiyat, müzik, mimari, ahlâk, aile, felsefe, siyaset ilâh... Müseseseleridir.

Bütünlük kriteriyomlarına malik olup bunlar kendi fertlerini faal kılarak müseseselerinin inkişaflarile realite halinde yaatan cemiyetlere Ziya Gökalp millet demektedir. Ona göre, medeni insanlık bunların ahenkli mecmuudur.

Medeniyet, beynelmile yazılacak bir kitap: Her faslı bir milletin harsı teşkil edecek.

ZIYA GÖKALP (Medeniyet Manzumesinden)

Bu suretle, hissimizle beraber aklımız da görüyor ki, dünya milletleri arasında asil ciddiyet vasfini taşıyan bir Türk milleti vardır. Bu millet düşmemelidir. Bu davâyi öndeeki ibda ihtiyâyaç ve zaruretten doğan buhran ferdleri faal hale getirdi. Bunları kendi etrafında mihraklandıran; Hürriyet ideali bahsinde Namık Kemal, fikir bahsinde Ziya Gökalp ve nihayet bütün hayatı Gazi Mustafa Kemal.

Tarihin ilk defa 19.uncu firka kumandanı, Anafartalar galibi Miralay Mustafa Kemal Bey diye kaydettiği ve nihayet Dumluçular galibi Müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa diye andığı büyük kumandan, yapıtı teşkilâtta en son şeklini veriyor. Cumhuriyet.. Ve bu Cumhuriyeti gençlige emanet ediyor. Bu emanetin alanlar, içtimai hayatın her sahasında ve müseseselerinde sağlam bir seciye yaşatmağa mecburdurlar.

Orduda nihayet kavuştuk sana,
Ararız şîindi her ocakta seni..
Dileriz kalmasın görmek yarına
İlimde, san'atta, ahlâkta seni.

ZIYA GÖKALP (Seçice Manzumesinden)

Bu iş çok güçtür. Fakat güclükle pençeleşen her adam için en sağlam dayanan, yine kendi içindeki ümit kaynağıdır. Ümit, mefkûrenin soluk atesidir. Gençlik kendi umidini kesmez ve gençlikten ümit kesilmez.

Ey Türk Gençliği : birinci vazifen Cumhuriyeti ilelebed müdafaa ve muhafaza etmektir.

ATATÜRK

Örnek Adam Üzerine Bazı Düşünceler (x)

M. Naci ECER

Bu kitapta incelenen ve her çağda çeşitli tesirler altında şekil değiştiren (Örnek adam)ın bundan çok eski önceki Sorbon Üniversitesi profesörlerinin görüşlerine dayanan vasıflarının nelerden ibaret olduğunu Türk okuyucularını ilgilendiren meslelerden biri olduğunda şüphe yoktur. Eğer (Örnek adam)ın vasıflarını Fransız tarihine ve Fransız geleneklerine göre değil de meselâ Delhi veya Kahire veya İstanbul üniversitelerinin birinde ve onların kendi medeniyetlerinin tarihine, dünya ve ahiret görüşlerine ve bu kitapta kullanılan metoda göre bulmak iktiza etseydi ortaya başka cinsten bir örnek adam tipinin çıkacağı tabii idi. Ve şüphesiz bu tasavvur edilen incelemeler de bizim kültürümüzü genişleten ve bugünkü ahlâk dâruhumuzu bize daha yakından anlatan bir tedkik olurdu. Hele İstanbul veya Ankara Türk profesörlerinin böyle bir işi ele almaları gençliğimizi daha yakından düşündürün ve aydınlatan çok faydalı sonuçlar verirdi. Memleketimizin garp âlemile münasebete gelişindenberi tesiri altında kaldığımız muhakkak olan Fransız tarih ve medeniyetine göre ortaya konan bu (örnek adam) tipinin de bizi hayli düşündürecek mahiyette olduğu ve dolayısı ile bu tercümenin de bize hayli sayfalar sağlayacağı inkâr edilemez. Çünkü bu (Örnek adam) tipini meydana getiren müzterek Avrupa medeniyetinden, hele Fransanın dini siyasi ve iktisadi tesirlerinden memleketimizin de geçmişte müteessir olduğu ve bugün de müteessir olmakta bulunduğu bir gerçektir. Ortaçağ Avrupasının imanlı, hayırsever, mistik veya târiki dünyalarını, Fatih papaslarını hazırlamış bulunan ilk çağ fizikötecilerine, isaya, incile, Sen tomaslara mukabil bizim şark kültürümüzde de yakın zamana kadar ve hatta zamanımızda bile koyu bir kışım halk üzerinde halâ tesirini bırakmış olan enbiyâ kıssaları, Ahmediyeler, Muhammediyeler, Mevlânalar, Hacı Bettaş Veliler, Muhittin Arabiler, Şirazlı Sadiler, ve daha bir çok Veliler ve Şairler, Tekke Şeyhleri kendi (Örnek adam)ımızı bulmağa yarayan incelemelere konu teşkil ederlerdi. Ve zannederim bu kitapta M. Bréhyer ve Mr Delacroix tarafından belirtilmiş olan o zamanların örnek tiplerini bu müessir din, ahlâk ve tasavvuf unsurlarımızla bulup çıkarmak pek zor bir iş olmazdı. Fakat dine bağlılığını kaybetmek sizin akla ve tabiatı fazla itimat gösteren, cemiyeti ve siyasi otoriteyi de gözden kaçırmanın teolog filosoflarının, şüphesiz ilhamlarını pratik hayattan da alarak, teorisini kurmağa çalışıkları ve bu kitapta Mparodi tarafından pek güzel işlenmiş bulunan 17inci asır filosoflarının ve meselâ bir Paskalin, bir Bossünen bizde yerlerini kimlere tutturmak mümkün olurdu? ve eğer böyle bir karşılaşmaya cevaz varsa, bunlar gibi tam onyedinci asır ortasında en yük-

sek bir deha şimşekle karanlık mühitini zamaînmiza kadar aydınlatan ve 1936 M. Bergson Paris sergisinde toplanmış filozoflar gongresine yolladığı bir mektubunda bugünkü teknik ilerlemelerin bile kendisine borçlu olduğunu söyleyen koca Dekarlin memleketimizde rolünü acaba kim yapmış olabilirdi?

18inci asırın tenkitçi ve her cinsten kurumlarını yıkmağa savaşan bir Volterinin, bir Monteskiyösünün ve bir alay Ansiklopedici filosof ve bilginlerinin rolleri bizde de ifâ edilmiş midir? Hele hele M. Bouglé'nin yazlarında vazolunup birçoklarını kendisinin de baradı neveğile cevâblandırdığı kolayca anlaşlamayan bir sürü soşyolojik, ekonomik ve ekonomi-politik meselelerin babası olan Ogüst Kontun adının memleketimize ancak çeyrek asır önce girebilmesinin ve (Müsbed felsefe kurları) adlı eserinin doğru dürüst nakline bile yana{jlmansının sebeplerini aramak aceba az mı enteresan meselelerdi? Bütün bu ilim ve felsefe zirvelerile aceba Selim 3 devrinde mi Tanzimatta mı münasebete gelinmiş ve gelindi ise buralardan naklolunan fıkırlar cemiyetimizin hangi tabakasına kadar ve ne şekilde işleyebimiş? Yoksa bu fıkır ve politika akımlarının daha verimli ve yaygın olması için 1908 Meşrutiyeti ilânını beklemek mı lazımlı... Bir de asırlardan beri Avrupada birikmiş olan ve o cemiyetlerin mahsûlü bir çok fıkır akımlarının hepsi birden ve birdenbire ve belki de çoğuluğunun metodsuz veya ihtiyaca karşılık olmayarak girdiği için bizde bir fıkır ve ahlâk anarşisinin yaratılmasına mı sebep olmuş? İşte bütün bu meselelerin yardımile ve tamamile objektif bir araştırma neticesi terkibi bir eser bizim için nakadar faydalı olurdu...

Şüphe yokki bizde de tarihimizin muhtelif çağlarında (Örnek adam) diye halkın sevdigi tipleri ve bunların ne gibi tarih, siyaset, iktisat ve fıkır, felsefe kavramlarının tesirile gelişliğini bulup çıkarımak ve yaşadığımız çağda da (Örnek adam) delillerde dayanarak ve bu kitapta takip edilen metoda uyararak gençlere göstermek mümkündür. Netekim bizim de geçmişte ve günümüzde (Mübarek, Çelebi Efendi, Kibar, Olgun, Şarklı, Garpli, Levanten) adam diye vasıflandırdığımız tipler yokmadır? Bütün bu tiplerin haklı olalarak üstünde fakat ister istemez yanında en çok yer tutan örneğin (Kemalist Türk) olduğunu

(X) Her devirin gençliğince ve halkına taklit edilen bir (Örnek Adam) tipi vardır. Bu tipin Avrupada nasıl olduğunu ve nasıl geliştiğini arkadaşımız Naci Ecer Remzi kitap evinin kültür serisi adlı neşriyatında basılmak üzere bulunan bir tercümde belirtmiştir.

Bu yazı (Örnek Adam) adını taşıyacak olan bu eserin sonuna konulmuş olan bir mütaleeadır.

Korkuyu ayakları altına alıncaya kadar insanın bütün yaptıkları usakcadır

Carlyle

da şüphe yoktur. Fakat Kemalist Türk sarsıntılarından masun mudur? Kendini koruyucu örnekler ve telkinlere malik midir?

Ferdin devlet ve cemiyetle olan münasebetlerinde kötümser kavrayışa örnek getirilen ve selâmi rüşvet olmadığı için zamam devlet memurları tarafından alınmayan aşık Fuzuliden, Bağdatlı Ruhiden ve hâlâ orta tabakâmin her sözünün başında muhkem bir misraim iddiaya delil olarak ileri sürüldüğü filozof Ziya Paşadan Fikretin (Hani Yağma)sına kadar bir sürü kötümser - bunun da kötümserliği vaka kesin değil ya - telkinler ve o telkinlerin tatbikatı yer tutusunun müşahedesini feragâthâ ve kendini büyük camiaya vermiş olması lazımlı gelen (Kemalist Türk) vatansayın önune çıkmakta ve onu gittiği yolda şaşırtmaktadır. Pragmatist ve koyu bir özgeçilikin alabildiğine yayıldığı devrimizde ferdin dünya görüşünü cemiyetin menfeati uğruna yönetimde aksiyon ve otorite sahiblerinin rolü ne kadar önemlidir? Pisirk ve beceriksiz sayılan ve kanaallarını kendilerini değerlendirdip yaşatabilecek müteazzî bir fıkır zümresine dayamadıkları için aksiyon adamlarının elinde oyuncak olmaktan kurtulamayan fıkır adamları ikinci plânda kalırlar.

Bir takım fesatçı ve meseleleri ancak öz kazançları adına mütalea eden ve mühitlerine menfilik tohumları saçan geri ve karışılıcı zihniyetlerle yine kendi öz kazançları uğruna söz söyleyip öğüt ve diklerinde şüphe edilmeyen ve "Talkın, salkım" meselinin her zaman hatırlatan her tarafi "gül gülistan" görücüler bir yana bırakalım. Düşünmeye başladığı andanberi engin ruhundan firtinalar eksik olmamış, müsbed bilime kimserin teşvikile değil öz içgüdü ile yönelmiş ve o alandaki doymak bilmiyen ihtişat kendini saran bütün problemlere zekâsının antenlerini çevirmekle yataştmaya uğraşmış dostum ve üstadım Namdar Rahmi Karatay (Örnek Adam) tercümesi münasebetile bana yazdığını bir mektubunda şöyle diyor:

(Fakat benim şimdiki kanaatima göre insan büyülükleri ile değil küçüklükleri ile daha çok insandır. Gerçek bir insanın bir takım arzuları, ihtişaları, viseli, vertüleri, kıskançlıklar, kinleri, gayzları, nefretleri muhabereleri... olmalıdır. Küçük şeylerlere veya Bigelerin küçük gördükleri şeylerlere ilgilenebilmeli, birtakım avantürler onun ruhunu, kafasını sarmalı.. Filâna düşman kesilip arkasından atıp tutmalı, kuvusunu kazmali, onu mahvetmek için uğraşmalı, filâna sempatisi olmalı, onunla işbirliği yapmalı, sonra ılabında bütün bu ruhâ durumları tersine çevirmeli.. Cemiyet, siyaset, rejim, parti, hükümet.. hakkında içinden gelen birtakım fıkırları, duyguları olmalı.. Fakat bunlar gerçekten kendisini saramalı ve büyülemeli.. İşte senin kitapta olmayan ve bugün benim düşündüğüm (Örnek adam) böyle olur. İlk önce senin tercümenden sonra zaman zaman yine ashindan okuduğum ve hatta Bursada üzerinde bir konferans

verdiğim o güzel eserde böyle bir tipe yer verilmemiştir. Hatırında kaldığına göre son tip M. Bouglé tarafından mı yazılmıştır? Şimdi kitabı aramayayım, bir dereceye kadar müsbete yaklaşışorsa da yine isko-lastik ve metafizik bir mahiyette kalıyor. Tipki geneliksel terbiye kavrayışının örnek çocuğu gibi: uslu, terbiyeli, itaatkar, sokakta oynamaz, vaktini boş geçirmez, ana babasının dizinin dibinden ayrılmaz, derslerine çalışır, gürültü etmez... İlâ Bu örnek çocukla senin kitabı (Örnek adam) arasında hiç bir fark yoktur. Terbiye bilgisi bu yönden geniş bir adım attı amma Moral ve sosyoloji henüz kuramsal (teorik) durumunda direnmektedir...) Bu parçayı onun görüşündeki tarafsızlığı, serbeslige ve samimiliğe, benim de içinde yaşadığım gençliğin yönsemeleri dârumuna uygun gördüğüm için buraya almaktan ve bir münakaşa konusu olmasını istemekten kaleimini menedemedim. Ashında Namdarın yukarıya aktardığım bu sözlerindeki cemiyetçi görüş yani ferdin mühitile yakından ilgilenmesini bekleyen istek bugünün modern yurtsında, memlektimizde bir (Kemalist Türk) de canlanmasının beklediğimiz vasıflardır. Ferdin arzuları, ihsasları, viseli ve vertüllerile gerçek bir insan olduğu da tamamile fizik ve naturel ahlâk kavramına bağlanan bir hükümdür. Fakat bu noktada, ihtişaların yataşılması yanında itidalı, müvazeneyi, nefse hakimiyeti de beraber götüremek isteyen ta ilk çağlar naturalist ahlâkin temel vasıflarile on sekizinci asırda (arzuların iyi şeyle amma başkasının arzuları da saygıya değer şeylerdir.) kabilinden cemiyet adına bizi engelleyen ahlâk karakterlerini nasıl unuturuz? Hele dostumun mütaleasındaki (Makyavelci) düşüncelere ne demeli? Üstadım kendi işlerinde bu tasavvur ettiği Makyavel ruhu örnek adamlara benzemek istemediğini okurlarımın bilhassa bilmelerini isterim. Ancak bir görüşe tercüman olmak bakımdan ve tatbikatın müşahedesinden çıktığı için çok önemli görünen bu ahlâk durumunun yapılmasını istemek mi, yoksa ayarlanması veya önüne geçirilmesine mi telbirler almak lazımlı ve bu nasıl olacaktır? 943 Maarif şurasından beri ilk okullarda okutmağa başladığımız ahlâk ilkelerile mi bu durum düzenlenecek? Düzenleyici kuvvet ahlâk mı, kanun mu? Bilgi mi, ekonomik seviye mi terbiye ve tedris tarzı mı? yoksa bunların hepsi birden mi? yoksa bunlardan daha başka şeyle mi? Yoksa örnek adam diye bir tip olmamalı da insan faaliyetinin gelişebildiği her alandan mı tipler bulmalı? Bütün bu meseleler yeryüzüne yayılmışdan beri korkunç tabiatın ve muhasim tarihin her çesidinden zulüm ve kahirlerile bir türlü deviremediği ırkımızı yaşıtmış ve dün de bugün de özümüzdeki bu (Yaşama) hamlesiñ üzerine oturmuş olduğu temel ilkeleri aramak.. İşte yarınki Türk ahlâkî filosoflarının çözerek ilimleştirecekleri düğümler...

3/10/941 Adana : Mehmet Naci Ecer

İyi olan mes'ut olur

Yeni Şiirimiz

Tuttuğum yolda israrın artık
faydasını görmüyorum.

Bugünkü şiirimze bakarsak, öteden beri alışık olduğumuz tarzin en güzel örneklerini vermiş olan şairlerimizin yanında, gün geçtikçe sayıları artan birçok genç şairler de görüyoruz ki ortaya koydukları eserlerle bizi bazan güldürüyor, bazan sinirlerdiriyor, bazan da düşündürüyorlar. Yadırgadığımız bu yeni şiirin ne dereceye kadar başarı gösterdiğini araştımadan önce, onun ne istediğini anlamak en doğru yoldur sanırıım.

Yeni şiir ne istiyor? Hemen söyleyebiliriz: eskiyi yukarık kütleye varmak. Her yeni sanat hareketi eskiyi yıkmakla başlar. Yeni şiir, sıkıcı ve bunaltıcı bulduğu eski şiirde sert bir tepkidir. Eski şiir vezinsiz ve kafiyeleriz, müzikisiz, şairane'siz, şiir olamıcağına inanırdı. Eski şiir neyi söylemiş, neye güvenmişse, yeni şiir onu alaya almıştır. İlk iş, şekli mafsallarından ayırmak, vezin ve kafiyeyi atmak, müzikiyi susturmak, şairane sayılan düşüncelere el koymak oldu.

Kendilerinden konuşulsun diye taklit yoluna saparak acaip şirler yazan bazı genç şairler bulunmakla beraber başta Orhan Veli olmak üzere bir çok yeni şairlerimizin garabet olsun, kendilerinden konuşulsun diye garip şirler yazdıkları söylenemez. Vezinli, kafiyeli, müzikili şirler yazmadıkları için bu yolu tutukları da ileri söylemez. Cahit Sıtkı'nın, Orhan Veli'nin alışık olduğumuz tarzda yazmış oldukları çok güzel şirleri vardır. Bu hususta şüpheniz varsa Orhan Veli'nin :

Ne hoş ey güzel tanrıım, ne hoş
Maviliklere sefer etmek!
Bir sahilden çözülüp gitmek.
Düşünceler gibi başı boş!

Kıtasiyle başlayan açsam rüzgâra şirini okuyun!
İşte hulyalı beldelerin hasretini taşıyan duygulu, vezinli ve kafiyeli, ahenkli, alışık olduğumuz bir şiir! eski şire hücum'a geçenler, böyle şirler yazabilmiş olan şairlerdir.

Hücum'a ilk hedef olarak vezinle kafiyeyi görüyoruz. Vezinsiz ve kafiyeleriz şiir olmaz mı? Elbette olur! Elbette, şiri şiir eden ne vezindir, ne de kafiyedir. Şiri vezinle kafiyede görenlere çatmak kadar yerinde bir şey olamaz.

Sanat şekillerin vuzu ve kemaline ruhun
derinliğini katmaktadır.

Yazar : Suut Kemal YETKİN

Ama ne vezin, ne de kafiyeden ibaret olmayan şiir, vezinsizlik ve kafiyelerizden de ibaret değildir. Vezinsiz ve kafiyeleriz çok güzel şirler olduğu gibi vezinli ve kafiyeli olan çok güzel şirler de vardır.

Ama şiir, vezin ve kafiyeninaldatıcı ahengine kapilarak kuru bir nazma düşebilmiştir! Vezinsiz, ve kafiyeleriz yazmakla da düpedüz nesre düşmek yok mu? Misal mi istiyorsunuz? İşte :

Bir kere ben
Çok uzun bir tren yolculuğunda
Evimdeki yatağımı düşünüp
Uyuyamamışım.
Bu gece neden uyuyamıyorum,
Evimdeki yatağında?

Melih Cevdet

Bir başka misal dahal
Güzel kız sen küçüklüğümde
Bahçemizdeki erik ağacının
En yüksek dalına kurduğum
Öksenen üstünde dolaşan
Saka kuşu kadar
Sevimli değilsin.

Mehmet Ali Sel

Görüyorsunuz ki, istenerek, vezin ve kafiyeye atılmış, misralar kırılmış, ama buna karşılık şiir de veziyetsiz. Vezinsiz ve kafiyeleriz şiirin tehlikesi nesre düşmektedir. Şiirin baş düşmanı nesirdir. Bunun için değil midir ki haklı olarak "şiri nesir olmayan şevidir" denilmiştir. Şire, "nesre çevrildiği zaman kaybolan şevidir" de diyebiliriz. Yukardaki manzumeleri nesre çevirmenizi tavsiye ederim. Şair niçin o sözlere misraları yan yana sıralayıdı yerde altalta koymuştur? Niçin şiir hiç beklememiş bir anda anasızın bitiveriyor? Her halde büyük konularla, şairane fikirlerle, ahenkle alay etmek için Bundan başka sebep bulanıyorum.

H. Ziya OLKEN

Sekli ve ahengi böylece kırın yeni şiir, büyük konulara yüz çevirerek silik konuları, küçük tasarıları, küçük sevinçleri ele almıştır. Dünyada yalnız büyük endişeler, ruhu bin bir şüphelerle kaynayan, üstün insanlar yok yal kaynaşan, üstün insanlar yok yal Tramvay biletçisi Rıza İskembeci Füstem usta, garson Nuri, belediye tahsildarı Ahmet (Rifat İlgaç), biçakçı Süleyman (Ömer Faruk Toprak), Kumkapılı Melahat, Topkapılı Hacer (Rifat İlgaç) de var; onlar da yaşıyor; onların da kendilerine göre meseleleri, dertleri var. Şiir yalnız falan ustada mı, falan büyük adama mı ithaf olunur? Pir vitrin karşısında acı hulyalara dalan çöpçü Ahmed-i (Vitrinler Rifat İlgaç), kara somunu yavuklus gibi bağırına basan firinci Ahmet ağayı (Ekmeğe kaside -- Fethi Giray) unutuyor musunuz?

Yeni şiirde, insan gibi eşya da yer değiştirmeye. Burjuva sayılan piyano, resim firçası, vazo, şarap, kriyantem, bonbon gibi şeýlerin yerini zurna, süpürge, kavanoz, raki, salata, macun veya, horoz şekeri alıyor.

Yeni şair fildişiinden kulesini bir vuruşa yımıştı. O dolaşıyor, ama Çamlıca'da, Tepebaşı'nda, Moda'da değil, Edirnekapı'da, Yeşil Tulum'da, Üsküdar'da, Kapalı çarşida, Uzunköprü'de dolaşıyor. Görüyor, dinliyor. Gördüğü, dinlediği hep fakir ve basit insanlardır. Yeni şiirde görülen: mahsustur, itibaren, kusur, efkär, tahsisat, istifade, mamaşih, bermutat, emekdar, hoşnut gibi lügatler, bir yandan eski şiirin mümtaz kelimeleriyle alay etmek, bir yandan da halkın günlük hayatından bir enstantane vermek içindir. Fransa'da Apollinaire'in yaptığı gibi bazı şarkınakaralı şire karıştırmak (alaturka -- Melih Cevdet) veya ala sözlerini katmak da aynı endişeden doğuyor.

Orhan Veli'nin Kitabe-i seng-i mezar'ını, bu basite, tabiye dönüş estetiği bakımından çok manalı buluyoruz. Elbet ki en basit, en renksiz görünen şeýlerden bile şiir sizdirilebilir. Ama her şey, gören göz, duyan ruha, konuşan sanata göre başka bir çehre ahr. Orhan Veli, Süleyman efendinin basit isittirabında insana varabiliyor mu? Beni dilinin çiplaklılığı içinde basit insanların o saf dünyasına alıp götürürebiliyor mu? Ben buna bakarım.

Romanda bile tutunamayan, hayatın silik, donuk taraflarını, basit insanları, gülünç denecek dertleri içinde israrla aksettirmeye çalısan kötü realizmin şiirde yeri yoktur. Bu gibi şirleri, hedef olan kütle bile anlamaz, realite aşılamanadan, başkalaşmadan şire bürünmez ve ruhlari saramaz. Mersiye ister Sultan Süleyma'na ister Süleyman efediye yazılmış olsun sanat bakımından hepsi birdir. Şiirde asıl olan, şairin

duyuşu, ve bu duyuşun başka türlü ifadesine imkân olmayacağı tarzda kelimelerle kuruluşu, bir şiir iklimi yaratmasıdır.

**

Yeni şiirimizin yeni taraflarından biri de çocukların altın çağına karşı duydugu daussıldır. Onun altışur üzerinde israrla durması, bu kaybolmuş cenneti tekrar bulmak arzusundan ileri geliyor :

Kuşcu amca
Bizim kuşumuz da var,
Ağacımız da,
Sen bize bulut ver sade
Yüz paraklı.

Oktay Rifat — Orhan Veli

Ama bu şiir, çocukların hatırlalarına takılıp kalan altışurun saf parıltılarını verebiliyor mu? Bunu siz söyleyin!

Yeni şiir eski şiri yakınlı midir? Yakamadığı eski şirin güzel örnekler vermeğe devam etmesi ile görülmeye.

Bununla beraber, güzel örnekler vermiş olan yeni şirin birçok genç şairi kavrıldığı da bir gerçektr. Melih Cevdet'in ölüm duygusunu, hayatın günlük akısti içinde, gizli bir sızcı gibi duyuran Fotoğrafı; Oktay Rifat'ın Bir otelin iki odası, ve nihayet Orhan Veli'nin Illusion'u karanlık iç hayatımızın, zaman zaman yaşadığımız ama bir türlü anlatamadığımız, sularla çıkmayıla kaybolması bir olan bazı duyguları, çiplak bir şekil içinde ne güzel yaşıyorlar! Şairlik, herkesin bazı anlarda duyduğu fakat bir türlü anlatamadığı, ruhun gizli ve yakalanamayan taraflarını, herkesin kullandığı vasıtalarla nasıl olduğu bilinmez bir tarzda söylemesi, bize kapalı kalmış olan büyülü bir dünyayı, gittikçe zenginleşen, daima başkalaşan bir manzara gibi içimizde sonsuzlaşmasını değil midir?

Seçmesini bilen bir sezisin, usta bir işçiliğin içini dolduran esrarla anlaşması, en rensiz, en günlük eşyadan, en silik insanlardan, en yabancı vakkardan bile şiir çıkarabilir. Gerçek şiir büyük şiir, nazariyelerden değil, içten derinliğine inmelerin, yaşınan iç tecrübelerin zenginliğinden doğar.

Kanaatimece, yeni şiir, yapılması lâzım geleni yapabildiği kadar yapmıştır. Tuttuğum yolda israrın artık faydasını görmiyorum. Ama, çoğu zaman, şiri yok edecek kadar dili ve sanatı zorlayan denemeler boşa mı gitmiştir? Zannetmem. Bu denemeler, şaire, dilin ve sanatın bütün imkânları, bütün sırları üzerinde uzun boylu düşünmek fırsatını vermiş, onu, basit kelimelerle, basit unsurlarla bile şirin verilebileceğine inandırmıştır.

Bu denemelerden öz bir sanatın çıkacağını bekliyebiliriz.

Şir güzelliğin nefes alışıdır.

J. Hunt

— 7 —

Ormanda ilk Ders

Yazar : Tevfik YORGANCI

Onamı neyinmiş. Yavrı karga, olacak bir kişi bekarsık giğit giğit, gırıp, gül dice işledi. Kışın da senin bir kişi lejle eğrişen ana karga hedefen açındı, ölümcül hırgız. Ümit duyuğu sevde pırvansunu seslendi:

— Eme ne adımlar kâğıtlu buldu?

— Okadır gizelidisi ana... İçimde sonu gidiş dalyan diye düşündüm.

— Sümtükkili, çok kabaklılar çakıca kendisi her gününü. İsteğimiz şıra dağları gündür. Şükrey, yaşamına konusunuza aykırıdır. Hem düşmanı çok olan bir varlığa özemek, ölümü istemekdir. Zira, güzelliğine intendiginin nisancık kaga, her yendere, pencere gözlerini. Geçen gün bir su boyunda dieleştirdim. Bir damlaçık kuşcuğu, altundan tayılarını suda yıkadı. Bir fidan üzerinde gündeş, sulare; göklere parkı söylemeye başladı. Fakat keyf denen zalmın habercisi barut, yakışan bu masum varlığı bir anda susturdu. Nice akilli bayınlar varki derileri yüzülür, elleri bize kılır. İnsan denen kokunç yarışıklar çakalın bile, dersinden tohum yapıyorlar. Güçlü, magrur kartal içine de son budur.

— Çok acıdım ana...

— Budala, acımak, acınmazı dilemekdir. Çok eskiden, ormanda üç gün aç kalmış kimsesiz bir kurt enliğini bir hafta besledik. Sonra... Babana öyle bir dayak attı ki, yaşadıkça unutamam. Leş başında düşünmek felâket getirir. Hayat kursaktır, süphe, endişe ularını düşünce doğarur, içlik büyür, yaşatır. Yaşamak, sevmek görmek ve sekmekten ibaretir. Bunların değerimi çok defa tozaktayken

anlarız. Yillarea, önce küçük bir insan yavrusu beni taşla yaraladı ve ayağıma ip takdı. Zayıfı, küçüğü unutmasayın acısını, hürriyetin misilsiz saadetini o vakıt kavradım.

En doğru öğütleri soğuk, sessiz ve sinsi kapanı düşenler verirler. İhtiyaç gizler, geciktirir. Fakat seficeyi bozamaz yavrum. Basiret yaşama sırlarından biridir. Amma, felâketler bilinmiyen bir ülkeden ve daima anızın gelir.

— Akrabalarımız var mı ana?

— İnsanlar... Bizler leş yeriz. Onlar da biri birilerini... Hiç bir şey bulamazlarsa kendilerini... Hem bizler daha çalışkanız ve öldürücü kibirden çok uzafız. Olması läzimgelen sade şeylerden manâ çkarın budala insanların gözünde mukaddes bile sayılır. Bize haberci derler. Geçen gün şehre indim ve zengin bir bahçede gak! dedim. Kadının biri :

— Hey kargacığım diye seslendi. Kocamın ölümüne müjdeliyorsun sana bir kalıp sabun adarım.. Guldüm. Şu sabun dışı ağartığı gibi, içi de temizleşeydi ne hoş olurdu.

— Karga olduğuma memnun oldum.

— Öğün ve haline şükret. Bizi dünyaya getiren murdar bir su olduğundan Leş bünyemize çok yazar. Ömrümüz bunun için uzundur. Tasallutsuz, uzun bir ömür..

Ve böylece ana karga yavrusuna ilk dersi verdi. Tanrı gibi derin, eşsiz güzelliklere malik ormanda, milyonlara varlık, artık uyanyordu.

Tevfik YORGANCI

Kılıcı İnsafsız Bir Maharetle Kullanan Türk Eli, Mağlûp
Ettiği İnsanların Yarasını Sarmakta da Ustadır.

San'atlar ve San'atkârlar

Tahsin Karayel

Hepimiz loşumuza giden şeyle «güzel» vashını yapıştırırız.. Ne güzel..

Halbuki (güzel) malum olmayan şiddetli heyecanları doğuran bir haleti ruhiyedir. Güzelin karşısında bulunduğu zaman ne için güzel olduğunu, içimizden neler geçtiğini tablil ve ifade etmekliğimiz mümkün olamaz. Çünkü :

Güzel : Başlısına ne muhakkaktır, ne hoştur, ne faydalıdır, ne hekikidir ve ne de iyidir. Bütün bunlarla münasebetlidir. Güzel olması için bütün bu faziletlerin kendisinde toplanması şarttır. Onun içindir ki birisi için güzel olan, birisinin için hoş veya faydasız olur. İşte güzellik bu yüzden münakaşa uğrar, târif ve tasvîsi mümkün olmaz. Zira :

Ihsasların; uzviyeti harekete getiren, bedii zevkleri, heyecanları geciktirilen şeyle, tarif ve tasviri mümkün olmayan şeylelerdir. Bu hal karşısında san'at eserlerini evvelâ iki büyük kısma ayırmaklığımız bunların birine (Adı) diğerine (Güzel) san'at namı vermekliğimiz doğru olur.

Adı san'at : Bir işin gayesi diğer bir iş vasıtasi olursa bu bir adı san'at olur.

Meselâ : Bir iplik fabrikasının vasıtası pamuk veya yündür, gayesi ipliktir, iplik ise bir kumaş dokuma san'atının vasıtası ve bugünkü gayesi terziye vasita olur ve nihayet insanların faydalalarını temin eder. Ne kadar adı san'at ismi verilen iş varsa aynı gaye ve aynı menfaat maksadile vücuda gelmiş eserlerdir.

Güzel san'atlara gelince : Paşka bir gaye için çare ve vasita olmayan ve yalnız gayesini nefsinde toplayan eserlerdir ki, bu eserlerin muhakkak surette muhayyilemizi sarsması, hislerimizi tehir etmesi ve binnetice güzel olması iktiza eder.

Hakikat, muhakeme, dâha fikri, ruhu yükseltken çok asıl hislerdir. Bunlar olmayınca san'at eserleri vücuda gelmez. Fakat san'at için yalnız bu endişeler kâfi değildir. Saf bir hakikat güzel sayılmaz. Makul ve kabili fehim (Anlaşılabilen) olan şeylerin his ve hakikatle birleşmesi, yani ideâl ile realin imtâza ettilirilmesi lâzımdır.

Bir musiki parçasını tetkik edecek olursak, tabiatla bütün yaratılışların, bilvasita yahut bilâvasita çıkardıkları seslerin armonize edilerek, hislerimize hitap eden bir ahenk vücudu getirildigini ve bu ahenk gayesinin kendi nefsinde kalmadığını görürüz

● Sanatsız kalan milletin hayat damarlarından biri kopmuş sayılsın.

K. Atatürk

Resme gelince : Yaratılışların, el ile yapılan eşyanın, hayal ve hâdiselerin, cins, şekli ve nevin'e göre düzeyler, üzerine zi burakan cisimlerle görüş ve duyuşa uygun aynını yapmak demektir.

Bu ifade ve tariften anlaşılıyor ki, güzel sanatların mühim bir şubesini teşkil eden resim de, tabiatı taklidinden başka bir şey değildir.

Fakat mahsus işaretleri bizzat güzel olarak kabul etmek de doğru değildir. Renksiz bir tablo güzel sayılacağı gibi yalnız çizgileri, kompozisyonu ne kadar zengin olursa olsun yine tabiatın güzellik unsurlarından renklerden mahrum olduğu için bir şaheser olamaz.

Renk : Tablonun güzellik unsurlarından biridir, o olmayınca, tablo ancak idrake yarayacak bir fayda vasıtasi olmaktan başka birsey olamayıcağı gibi renkleri de eserin güzellik gayesi olarak kabul etmek de doğru değildir. Estetik heyecanları sîrf renklerle uyandırmak istenirse yalnız gözler memnun edilebilir, aldatılabilir. Fakat hakikati temsil edemez. Tabiatı taklidde bir gaye değildir. Filhakika ihsaslar üzerinde tesir yapmak, hâyaları harekete getirmek hakikate yaklaşmak canlı bir ifadeye yardım edebilir. Şüphesiz tabiatı taklit sanâta en mühim bir iştir. Fakat bu işi yaparken, bu rolü oynarken ancak idrâk ettiğimiz ideali ifde için tabiattan bazı şeyleyi vista olarak almamız gereklidir ki, bu ideal bizim hayal ve muhakememizin eseri ve kendi mahsulümüz olabilsin.

Hakikatte çok güzel gördüğümüz şeyle varkı biz bunları aynen kopye ettiğimiz zaman ruhsuz, zevksiz bir eser vücudu gelir, bunları doğrudan doğruya taklit etmek doğru değildir. O halde taklidde san'at olarak kabul etmekliğimiz doğru olamaz.

Bir manzara, bir portrede yalnız çizgilerin, renklerin intizam ve iktibasi kâfi değildir. Bu belki bir sanat sayılabilir. Fakat eser çizgilerden, renklerden başka şeyle de muhtaçır ki şiddetli heyecanlar vücuda gelebilsin. San'atkâr tabiatı taklit etmekle beraber ondan aldığı heyecanlarla, derin tefekkürlerle ruhumuzu okşayacak, hoşumuza gidecek neler varsa onların tesirile eserini vücudu getirmelidir ki eserile birlikte bize ruhda verebilsin. İşte san'at eserlerinin kıymeti buradadır ve bununla takdir edilir.

Bazi san'atkârlarda his ve hakikat ve buna ait olan endişeler, bazlarında da makul ve kabili fehim

— Devamı 14 Üçüncü Sayfadâ —

DABA ÇOK

Seviyorum, ben seni, her sevenden daha çok,
Onun için sevgimi anlatmağa imkân yok!

Güvercinim,
Seni, bülbülen gülü sevdiginden daha çok seviyorum, çünkü bülbul gülsüz de yaşıyor!..

Seni arının çiçeği sevdiginden daha çok seviyorum. Çünkü benim çiçeğim tek ve benzersizdir.

Seni Ağustos böceğinin ötmeyi sevdiginden daha çok seviyorum. Çünkü o, dal değiştirirken susuyor. Halbuki benim için değiştirecek dal yoktur sevgilim!

Seni, karıncańın çalışmayı sevdiginden de çok seviyorum. Çünkü karınca gibi bir mevsim değil bütün ömrüm senin için çalışmak zevkile doludur.

Seni ağaçın toprağı sevdiginden daha çok seviyorum. Çünkü yalnız kanım değil, canım, sevgim ve hararetim de senden geliyor.

Seni, irmağın akmayı sevdiginden daha çok seviyorum. Çünkü aşkımin akışını darduracak bir set ve bu akışın sona ereceği bir umman olmıyacak!

Seni, gecenin karanlığı, gündüzün aydınlığı sevdiginden daha çok seviyorum. Çünkü hiç bir yabancı hayalet gecelerimi ihlal etmiyor ve sevgimin güneşini «Tutulmak» nedir bilmeyecek!

Seni, pervanenin şuleyi sevdiginden daha çok seviyorum. Çünkü o, sadece sevdiginin alevinde can veriyor. Bense sevgilim, sen yaşadıkça, böyle yaşamın sonsuz istiraplarına katlanacağım, seni yaşatmak için yaşayacağım ve ancak seni yaşatmak için öleceğim.

Ve inan bana sevgilim, seni, müminin Allahını sevdiginden daha çok seviyorum. Çünkü o, Allah dünya nimetleri, ahret Cennetleri için seviyor. Bense sevgilim senin cehenneminde yanıyor ve seni seviyorum!...

S. T.

AŞK VE

HAYAT

toplannmış buluruz.

Ve onu öpmek hissini bize ancak sevdigimiz dudaklar verebilir.

Hayatı sevgilimiz için severiz. Belki sevgilimiz de sevdigimiz hayatımızdır. Açık gözlerimizin isteği sevdigimiz gözleri görmektir. Sözle başlasak ağzımızın söyleyeceği sevdigimiz güzel çağrırmaktır. Serbest olsak ellerimizin kârı sevdigimiz elleri tutmaktadır.

Hayati hep aşkımız için severiz.

Abdülhak Şinasi HISAR

Zira rûhumuzun aradığı kâmi bize verecek ancak aşkımdır. Dünyanın gönlümüze hayret veren güzellikleri, çiçekler, mehtaplar ve gökler bizim için sevgilimizin bakışlarında açılır, parıldar ve sonsuzlaşır.

Hayattan tadabileceğimiz meyveleri kendi ellerimiz koparamaz, onları ancak sevdigimiz ellerin sıcaklığı toplayabiliriz.

Bizden kaçan bütün dünya nimetlerini sevgilimiz bize bir sözyle verir. Tabiatın derin ve ezeli hayat ve şefkatini ancak sevgilimizde duyabiliriz.

Kâinatın gönlümüzi şartsızan bütün dağılmış güzelliğini ancak sevdigimiz yüzde gûya bizim için

● Türkü anlamamak için tarihe göz yummak gerektir.

MİSAFİR GİBİYİM

1939 Haziranının son günleri.. Doğduğum köy; annem, babam, kardeşlerim ve biz..

Çınarların nikapladığı dere, yosunu, heybetli taşlar.. Derinden derine hayat ve neş'e terennüm eden sular ve biz..

Yeşil köyüme giren ince patika üzerinde bana bütün çocukluğumu hikâye eden asırlık taş.. Onun üstünde öten Sarı Bülbül ve ben, sizlere misafir gibiyiz..

Yeşil yaylâ, bu görüş son görüş, bu dönüş son dönüş.. Sana misafir gibiyiz.

Yeşil köyünden uzaklaşan, kara yılan gibi akan tren nereye? Sana biz misafir gibiyiz.

**

Saatlerin yelkovanlarını tutamıyorum; akrep tehdit ediyor.. Güneşi çarmıha geremiyorum; bazı gözler mütehevvar bakıyor. Yelkovan seni tatsam, Güneş, seni bir evren gibi tehdit ederek bir kere durdursam; mütehevvar gözler, sizi tatmin etsem.. Heyhat.. Bunların hepsi bir hiç.. Ben şu faniler arasında misafir gibiyim.

**

Anı dönüş ve duyuşların yaktığı ruhlar, bilirim, benim duydugum istirabın sönmek ve dinmezini duyduınız.. Ben bu ruhî istirap içinde ebedi gibiyim..

**

Keman coşuyor, billür kadehler tokusuyor.. Herkes dönüyor.. Kardeşim de.. Ben bu dernekte misafir gibiyim...

Ismail Güner

Dün ve Bugün

Dün,
Bugünden daha güzeldi.

Bugün,
Daha solgun geldi.

Yarın daha solgun gelecek,
Ömrümüz gittikçe solan bir çiçek!

Dünün renkleri

Daha ahenkli,

Ahenkleri

Daha renkli,

Daha güzeldi.

Bugün niye solgun geldi?

Sanki bir şeytan eli bu renkleri siliyor gibi

Birşeyler eksiliyor gibi

Günlerin servetinden

Kıymetinden

Hey gidi zaman hey!

Bir rüzgâr gibi savrulan günler hey!

İçimdeki sessizlik

Delik, deşik

Kuytu bir samanlık gibi

Alik gibi

Oradan bu geçen günleri seyrederim.

Kederim

Bir ahır kokusu gibi siner içime,

Gün geçtikçe giriyyorum başka biçime!

Dünün güneşini daha kuvvetli

Neşeleri daha şahvetli,

İhtirasları daha keskindi

Hele istirapları ne kadar yaratıcı

Ne kadar kalbe batıcı

Ne kadar acı

Ve derindi!

Onları içimde bir hazine gibi taşırdım

Ebediyetleri dolaşdım!

Dün sanki gerilmiş bir yedi

Gönül yıllar gibi dakikalar asır gibi

saatler saydı

Elimde Âsâ

Bir İsa

Hurş eylerdi diller mât-i reftâr olaydın sen.
Yanardı sabrlar pertevzen-i enzâr olaydın sen

Bütün diller enel-Hak-gû olurdu mest-ü müslâgrak
Eğer her kalbe, her vicdâna pertevbar olaydın sen.

Bu şeb süzüslü bir feyz-i tecelli vardi kim dilde
Yanardım şüphesiz ey âh-i âteşbâr olaydın sen.

Uyurken sen, o rütbâ ağladım çeşmin hayatıyle
Yumardın rikkatinden gözlerin bîdâr olaydın sen.

Ayılmak istemezdin tâ sabâh-i haşredék cânâ,
Eğer çeşmin gibi nazende bir bîmâr olaydın sen.

Ne Yûsufler olurdu nakd-i cân ile kiridârin
Meh-i Ken'an misâli şâhid-i pâzâr olaydın sen.

Olurdu mazhar-i takdir-i Hâzîm sözlerin Talât
Fehim-i zâr ile hem meclis-i efkâr olaydın sen.

Hasan Talât MUTDR

Glbi sonsuz çöller dolaştım

Ebedî, geniş

Zamanlar astım.

Anladımki ebediyet

Kudretin nihayetsiz bir tevettüri değilmiş

Şimdi de bir tesbih çeker gibi

Günleri sayıyorum.

Renksiz boşlukta kayıyorum.

Evet, dün bugünden güzelde.

Bugün daha solgun geldi.

Yarın naha solgun gelecek.

Heyhat

Heyhat

Gitiükçe solan bir çiçek

Namdar Rahmi KARATAY

● Bir şiri iyi okuduğumuz zaman hepimiz şairiz.

Carlyle

Osmanlılarda Yeniçeri Teşkilâti

— Geçen Sayıdan Devam —

Yazan : Nazım Tarhan

siyaset, ister halis insaniyet duygusu, ister lâkaydı neticesi olsun, meydana gelmiş bile bulunsa su vaka ya itiraz edilmez ki, Osmanlılar yeni zaman tarihinde, milliyetlerini tesis ederken, dini milliyet umdesini temeltaşı olmak üzere vazetmiş ilk millettir.)

Arası kesilmeyen Yahudi tazibati ve engizisyonla resmen muavenet mesuliyeti lekesini taşıyan asırlar esnasında Hristiyan ve Müslümanlar ve diğer unsurlar Osmanlıların idaresinde ahenk ve saadet içinde yaşıyorlardı.) devam ederek S. 99) (Yeniçeri teşkilâti Osmanlı ordusunun kuvvet ve müessiriyetini artırmak maksadile ihdas edilmemiş olduğu Osmanlı tarihinin ilk günlerindeki Yeniçerilerin adı hakkında elde mevcut kuyudat ve rivayetlerle sabittir.)

Muhtelif devirlerdeki Yeniçerilere ait istatistikleri ilerde zikredeceğiz.

Vücuda getirilen bu kanunla Osmanlı İmparatorluğunun ileride muhtemel bir zayıflama devrinde istilâ olunan yerlerdeki Hristiyan halkın imparatorluğu sarsacak herhangi bir hareketi önlenmiş oluyordu. Zira devşirilen gençler Türk harsı altında temessüle etmiş olacaklardı. Kanun mucibince icabettice toplanarak Türk ve İslâm terbiyesine göre yetişirilecek bu gençler kişıldalarda oturtulacaklar, kendilerine muayyen ücret ve tayinler verilecekti. Verilecek ücret ulufe namı altında olup vazifelerine sadakat ve bağlılıklarını nisbetinde terakki adıyla artırılacaktı.

Şimdi bu kısa hulâsayı müteakip Yeniçeriliğin kuruluşu hakkında muhtelif noktai nazarlardan da biraz bahsetmeden esas mevzu girmemek icabeder.

(Ulufe) : Yeniçerilerin maaşına ulufe namı verilir. Maas yevmiye itibarı ile olduğu halde her ay verilmeye üç ayda bir tevzi olunur. Bunun içi her Arabi ayının isimlerinden birer harf alınır her üçünden bir kelime teşkil olur. O kelime üç sylîk maaş, alemlidir. Meselâ : Muharrem, sefer, Rebüleevvel, (M.S.R) Mâr gibi ulufe salı günü çıkar, iki gün evvel Pazar günü icmali sadrazamsa götürürler. Her sınıfın kâtipleri defterleri ellerine alıp sadrazamın huzuruna girereler, etek örperler, defteri takdim ederler. Bu esnada (Reyûsü'l kütüphane) : Ahmet Rehîk bîr Reyûsü'l kütüphane parantez içinde (Harîciye nazırı) şeklinde yazılır, yârsa da muhterem hocamız Profesör Doktor - Körülü Mehmet Fuat (Türk Hukuk ve İktisadi Tarihi Mecmuası Cilt 1931) Bizâst Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine tesisî bakımda bazı Mülâhazalar isimli yazısında diyor ki : Fatih Kanunnamesinde Reyûsü'l kitaplara ait olan maddeleri söylece hülâsa olunabilir : Nişancıların mayetindeki kâtiplerin reisi dir. Teşrifatda Rütbesi şehir Emininin (şehir Emini : Fatih Kanunnamesinde defter Emininin altında ve Rey-

usulkütâbin üstünde o'nduğuya ve yüz yirmi Akça Ülufe aldığı malum olduğu halde vazifesi hakkında bir şey söylemüyor.) Altında ve Yeniçeri Kâtib'inin üstüne deildir. Elli Akça Müderris yalnız Reyûsü'l kütüphane değil şehrî Eminîne dahî takdim eder. Divan Hümayûn daki yemekte Vezirlerin ööünden kalkao sofra Reyûsü'l kütüphane ile maiystindeki kâtiplere verilir. Reyûsü'l kütüphane terfiâ Nişancı olursa Saucak, Saucak hümâme, busuula beraber Nişancılıktan aşağı bir merkebe olan Defterdarlığı terfi edildiği de vardır. İşte Kanunname bu ahkâmı gösteriyor ki Reyûsü'l kütüphane Rambând'ı iddia ettiği gibi «Grand Logo'hete» e muadil yüksek bir mevkî değil nişancıları ma'yetinde alelâde bir kalem âmîrlîğinden ibarettir.) Defterleri alıp dışarıya çıkar, huzuruna kahve şerbet ve buhur ikram olur. Sonra herkes sırasıyla etek öper, tek dışarıya çıkarlar. İcmal takdimi merasimi bittiğinden sonra ulufino tevzi merasimi başlar. Ulufe ç-kacâğı gün Divanı hümâyun aktoluoour. Sadrazam ile erkânı devlet Topkapı sarayında kubbe altında hazır bolonular. (Kubbe altı : Sarayın en yüksek kulesi altında yapılmış bir deiredir. Bu daire bir bölme ile ikiye ayrılmış duvarları gayet zarif yaldızlarla tezeyin edilmiş, soldaki bölümün üzerinde ve kulesi altında kafes tabir olur, yaldızlı demirlerle mücehhez ve bölmeleri nazır bir pencere vardır. Padişâh bu pencerenin arkasında oturur.) 1. ikinci Muraddan sonra padişahlar

Her ocağın ulufesi, defterleri mucibince «Kırmızı meşin kiseler» içinde ayrılır. Bu esnada Yeniçeriler zabitleri ile beraber Sarayı hümâyundaki orta kapıya gelirler, Sadrazam ile vezirleri selâmlarlar, Diğer tarafından zerde ve pilav hazırlanarak (Babüssâade önnüne konur. Kubbe altında duran kul kethudası münisip bir zamanda eteği ile işaret eder etmez orta kapıda Yeniçeriler koşuşurlar yemeklerini alırlar, Saray avlusunda çöküp yemeğe başlarlar. Yeniçeriler yemek yemeslerse bir ihtilâl çıkaracaklarına alâmettir. Asker yemeğe başlar başlamaz itaatlerine bir cemile o'mak üzere kurbanlar kesilmeye başlar. Yemekten sonra dua edilir. Başçavuş işaret eder. [Haydi] der demez bütün bölgük koşar kiseler kapsılsırr. Her bölgük kiselerini alıp omuzlarında kişâlara götürdükten sonra neferata hakları verilir. Yüzde üç, beş kuruş (Tas parası) kesilir, Sandika konur bilâhare bölgük kâtipli tezyinatına sarf edilir.

Ulufe bidayette bir akça idi. Sonradan birer ikişer akça artırıldı. Ve ordu da bozulmağa başladı. Ayrıca kalelere hücum edenlere üç, beş akça fazla verilir ve buulara (Serdengeçti) veya (Dalkılıç) tabir edilir. Buular arasında da sağ kalaclarla ayrıca para vadedildiği gibi bir de (Serden geçti kavuğu giydirilir. Ve serden geçti ağasıdır) mayetinde bulunurlar.

● Türkler Öldürülebilirler, lâkin mağlûp edilemezler.

Napoleon

Adana'da Su Sporları

Yazan : Rıza Salih Saray

Çukurova sıcaktır. Adana gençleri de : ateşlidir, çeviktir ve hareketi çok sever. Bu yeşil yurd, bu zümrüt ovayı (Seyhan) ve (Ceyhan) ırmakları sularken Adana'da bu güzel nehirlerde girip çıkmadan durabılır mı?

Adanâhilârin en yaşlı gençlerinio bile çocukluk hatırlarını biraz gizlâyiverioiz; ana ve babalarından habersiz ırmakta çimnelerine, yıkaomalarına ait ne kadar çeşitli hikâyeler anlatırlar..

Şu halde, Adana'da (su) belli başlı ve pek büyük bir ihtiyaçtır.

Her yıl ırmakta bir çok kurbanlar verdikten sonra, nihayet Adana; (Cumhuriyet) devrinde, güzel bir yüzme havuzuna kavuşmuştur.

Atatürk parkındaki modern yüzme havuzu : açık (pissin); bugün Türkiye'de mevcut havuzların en iyisi ve nizamıdır. Bütün tesisi ve ö'çüleri arsîusal kaide ve nizamlara uygundur. Havuzun etrafını bir buçuk metre genişliğinde ve onsanım derîliğinde çevreleyen akar su (barikad), manzasi çerçeveler. Boyu : tam (50), eni : (25) metredir. derîliğin en sig yerde (8) metre (80) saatim olup atlama kulesi tarafı (4) metre (50) saatimdir. (8) yüzücüyü birden yarış yapmasını temin eden numaralı çıkış yerleri, (8) (kulvarı) — yarış yolu vardır. Ayrıca; (2) adet birer metrelîk, (2) adet üçer metrelîk (trampolin) atlama yerleri; beş ve on metrelîk betonarme atlama kulesi vardır. Soyunma odaları, duş tesisi, Doktor odası küçük bir reviri, otomatik telefonu, oparlörü, iki portatif su topu kalesi vardır. Her gün (Vaterpolo) su topo müsabaka veya antrenmanları da yapılmaktadır. Havuzumuzda Türkiye Birincilikleri yapıldığı gibi, millî temaslar, yüzme olimpiyatları dahi yapılabilir.

Yüzme havuzu şehir içme suyuna bağlıdır. İstibâti (3600) metre küptür. Her gün sabah, öğle ve akşam suyun hararet derecesi ö'çülererek kaydedilir. On beş günde bir bütün su motör vasıtasiyle temame tahliye edildikten sonra havuz yâkaır, fırçalanır, (kaporit) ilacıyla da dezenfekte edilir ve temamen her tarafı kireçle badanalandıktan sonra tekrar şehir içme suyu ile doldurulur. Havuz dolduktan sonra da sıhhi tedbirler fevkâlâde riayet edilir. Lüzumu kadar suya (klor) mahlûlü atıldıktan başka; günde en az üç yüz ton kadar su havuzun yavaş yavaş dibinden tazyikle verilerek üstünden taşırılır. Bu suretle yüzüçülerin vücuduundan çıkararak suyu üzerinde biriken yağ tabakaları hususî kanallara geçirilir; Ve harice defedilmiş olur.

En mühim alınan tedbirler de şunlardır :

1) Havuza girmek için Beden Terbiyesi Bölgesi'ni hususî karnesini almak şarttır. Bu matbu karnesi ile alan sporcu, hükümet veya bölge Doktoruna mu-

ayne olur; (su sporlarına manî ve sari hastalığı olmadığını) Doktor'un pullu raporile her mevsim başında tevâk eder. 2) Trahomin mücadeleşine giderek muayenesini yapır; gözlerinde trahomu, veya sari hastalığı olmadığını karnesine selâhiyetli ve mütehasisi Doktorun imzasıyla kaydettirir. 3) Yüzme biliş bilmediğini; kategoriîsu sporları sâjanos kaydettirir. 4) Havuza girmeden önce sabunla duşların altında yâkanır. 5) havuzun etrafını çevrelen bir buçuk metre genişliğinde ve on santim derîliğinde barikâdında ayakları islatmadan havuza giremez. 6) yüzme biliş bilenler; mütehassis antrenörden metodla ders alarak çalışır. 7) Yüzme bilmeyenlere de: hususî bir öğretmen muayyen gün ve saatlarde ders verir, yüzme öğretir. 8) can kurtarma tertibi vardır.

Görüyôsunuz ki Adana'da yüzüçüler bilgiç elerde ve muayyen bir usul ve disiplin altında çalıştırılmaktadır. Bugüne kadar Beden Terbiyesi Bölge-



Türkiye Yüzme Rekortmenlerinden
(MUHARREM GÜLERGIN)

sinden karne alan "altı yüz yattımiş iki" gencin, havuzda muhtazam bir mesai ile çalışmaları temin edilmiştir.

Dört yıl eveline gelinceye kadar—Modern yüzme havuzumuz yapılmadan evvel—Adana'nın meşhur salcilar kahramanları ve yüzgeçleri (Seyhan) ve (Ceyhan) ırmaklarında, Karataş, Ayas, Payas, ve Mersin sahil veya Plajlarında yüzmekten geri kalmanın olmakla beraber; hakiki yüzücü teknigi, Adana'ya, Havuzumuzu faaliyete geçti 1940—41 mevsiminde girmiştir.

Halil Dalhan gibi değerli bir öğretmenin nezareti ve Rifat Çelikkol gibi çalışkan, meracli ve emekli

— Devamı Sayfa 24 de —

● Ümmetimin İdaresi Sonunda Türklerin eline gelecektir.

H. Muhammed

Savaş Yıllarında Seyhan Bölgesinde Spor Hareketleri

A. Bahadır

Bölgemizde, harbten evvelki yıllarda olduğu gibi, harp yıllarında da spor hareketleri temposunu azaltmaksızın devam ettedeğiştir. Malzeme fikdan, eleman kifayetsizliği gibi amillerin bazı spor şubeleri çalışmalarını zaman zaman güçlüklerle uğratmasına rağmen, umumiyet itibarı ile, bilhassa su sporları, güreş ve atletizm şubelerinde büyük ilerlemeler bile kaydedilmiştir...

Bilhassa bölgemizde, diğer bölgele nazaran, uzun süren bir sezone malik olan su sporları, karekter itibarı ile Seyhan gençliğini, harp yıllarında, en çok ilgilendiren bir spor şubesi halinde yayılıarak bölgemize spor tarihinde en kıymetli ve ileri dereceleri kazandıran elemanların yetişmesine amil olmuştur.

Uzun ve boğucu sıcakların hüküm sürdürdüğü yaz günlerinde, ötedenberi bir zaruret icabı, programsız ve disiplinsiz Seyhan nehrine dalıp çıkan «maalesef bir çoğu da dalıp çökümlen» bölgemiz gençliği, modern bir yüzme havzuna kavuştuğu gündenberi ileri bir metod, montazam bir program ve kuvvetli bir disiplin tahtında çalıştırılarak, çok kısa bir zamanda sahil çocukları boy ölçüsecek bir duruma girdikleri gibi, bir çok noktalarda da onları gitba eftirtecek sonuçlara varmışlardır.

En kolay ve en faydalı olmak hususiyetleri, en ucuza malzeme ile yapılabilmek avantajıyla su sporlarının, yüzme havzunun plan gereğince en kısa zamanda tâhakkukunu dilediğimiz inkişaf ile mütenasiben taammüm etmek suretile bölgemizde bütün spor şubelerinin üstünde bir ilerleme göstereceğine ve gelecekte, Seyhan gençliğinin büyük bir kısmının hevesle meşgul olacağı bir spor şubesi haline geleceğine artık şüphe kalmamıştır.

Daha başlangıçtan itibaren yapılan müsabakalarda müteaddid defalar su sporları Türkiye birinciliği ve ikinciliği gibi önemli neticeler elde eden yüzücülerimizin, çalışma metodlarını bozmadıkları takdirde daha önemli teknik neticeler elde edecekleri kuvvetle umulabilir.

Yine harp yıllarında su sporları ile muvazi olarak inkişaf eden diğer iki mühim spor şubesi de güreş ve atletizmdir. Bu iki spor şubesi de devamlı ve sistematik bir çalışma ile bölgemiz spor tarihi için birer şeref sayılacak elemanların yetişmesine sebeb olmuştur.

Her katagoride, memleket yanında birer kıymet olan güreşçilerimiz son yapılan Türkiye güreş birincilikleri müsabakalarında çok iyi dereceler almışlardır. Ağır sıklette daha tecrübesiz olan Hanevi Zanapalı, Türkmenin namağlup şampiyonu Çoban Mehmetle yaptığı karşılaşmada göstermiş olduğu bariz üstünlüğile müttefiklerin galip sayılmıştır. Henüz pek

genç olan Zanapalı çalıştırıldığı ve bakıldığı takdirde Türk sporu için beynemile bir güreşçi olabilecek kıymettedir.

Seyhan gençliğinin senelerce tâhakkukunu özlediği millî yüzücüler, millî güreşçileri ve millî atletleri artık birer realitedir. İftihâr edeceğimiz, millî değerde ve millî ahlâk temsil edebilecek kratta sporcularımızın yetişmesini ve çoğalmasını diğer spor şubelerinde de görmek en büyük isteğimiz ve hâkimizdir.

San'atlar ve San'atkârlar

9uncu Sayfadan devam

olan endişeler galip tır. Bunlardan birincisine «realist» ikincisine «idealiste» denir. San'atkârin yalnız «idealiste» olması hayalperestliktr. Bu gibilere san'atkâr demekten ziyade felsefecî demek doğru olur. San'atkâr bu iki faziletî kendisinde toplaması lâzımdır.

Bu izahnameden de anlaşılıyor ki: Güzelin faydaya karşı vaziyeli, san'at «âdi ve güzel» olmak üzere iki mühim kisma ayırmıştır.

San'atkâr: Yaratır, yaşatır, o, bulmasını bildiği zengin ifade vasıtalarının kudretile bizim anlatmağa muvaffak olmadığımız şeyleri anla-maktaki maharet ve faikiyetle, tabayyülâtımızı mahsus bir hale koymasını bilen kimselerdir.

Tarih tetkik edilecek olursa (1)

Tefsir eden, taklit ve icat eden san'atkârlar kendi zamanından ve zamanın ırf ve âdetlerinden aldıkları ilhamlarla eserlerini vücuda getirmiştirler. Her ne kadar san'atın cins ve milliyetle, din ve mezheple alâkası yoksa da, san'atkâr bir memleketin evlâdi ve bir milletin mensubudur. O halde kendi memleketin ve milletinin ırf ve âdetine uyarak milletşînî ruhi, bedîî heyecanlarını oksayarak maddî ve manevî ihtiyaçlarına hizmet etmek zaruretiindedir.

Nasıl bir memleketin âdi san'atkârları o memleketin maddî ihtiyaçlarını temin ile mükellefse, güzel san'at mensuplarının da o memleket halkın rûhuna nüfuz ederek, zevkiselim ve hak intihâp gibi faziletleri aşlamakla mükellefdirler.

Gergî San'atkâr hiç bir menfaat gözetmiyerek içten gelen bir vecî ile eserini vücuda getirir. Fakat vücuda gelen eser o milletin bedîî zevklerinin kamçı olur.

Bir milletin medeniyet derecesinin mimaride işte bu bedîî zevkleridir.

On beş senedir aralarında bulunmakla bağıtılı olduğum Adanalıların her yıl Halkevimizin delâletile açılan san'at sergilerine genç, ihtiyar, memur esnaf, kadın, kız, zengin, fakir bir çok kimseletin gittikçe

— Devamı Sahife 24 de —

● Manevî kudret içtimâî varlığın kafasıdır.

Carlyle

İNCİNİR Mİ?

— Gevheri Gibi —

Buse incitirmış narin elini,
Öpülen, okşanan el incinir mi?
İncitirsün derler, yarın belini,
Aşkın sardığı bel incinir mi?

* * *
Bülbülüm, çektiğim, nazlı gül derdi,
Ben diken deşirdim, eller gül de-di,
Yetişir figanın artık gül derdi,
Göz yaşam görünce sel incinir mi?

* * *
Ahu gözüm, yine ayle yarışta,
Can alır, can verir bir tek bakışta,
Bin bahar koklatır bir karaklıta,
Kokusun taşıyan yel incinir mi?

* * *
Nazlı kuğum, beni üzer durursun,
Elâ gözlerini süzer dirursun,
Gönül ırmağında yüzə durursun,
Kuğumun yüzüğü göl incinir mi?

* * *
Namı baki kilan yiğit döl imiş,
Ördeğin yuvası gümüş göl imiş
Senin aşkın nihayetsiz çöl imiş,
Ceylânın şekli çöl incinir mi?

* * *
Gelin olur, kına yakar ellere,
Peşi sıra düşem gurbet ellere,
Çığneyip gitse de beni ellere,
Güzelin bastığı yol incinir mi?

* * *
Derler ki, «sevenler darılır mı hiç»
«Güneşin yanına varılır mı hiç»
«Sakin! dikenli gül sarılır mı hiç»
Konca gülü saran kol incinir mi?

* * *
Tüller bürünüp sahnâne melek,
Yıldızın gönlünde sensin son dilek,
Göksünde turunçlar tülü delecek,
Güzelin giydiği tül incinir mi?

* * *
Yandı deli gönü'l, kor düştü dile
Sevdigin seninçin, gör düştü dile,
Güzelim, Allahtan, sen, beni dile
Bülbülün koynunda gül incinir mi?

* * *
Sahn gel, domuræk dallar içinde,
Süzülsün bacaklar şallar içinde,
Birlesin dudaklar ballar içinde,
Petekten süzülen bal incinir mi?

SAŞIRMİŞ

Elmasa Revnak Veren

TÜRK KADINI

“Asıl bir Türk kadını nasıl giyinir, bunu öğrenmek istersiniz, değil mi? İşte yazıyorum. Onun arkasında dolama denilen bir gömlek vardır, düğmeleri nohut iriliğinde elmasdan yapılmıştır. Dolama daha küçük çapta elmaslarla süslü ikiigne ile kemere tutturulmuştur. Ten üzerindeki iç gömleği baklava biçiminde iki elmas düğmeyle ilikli kemer, gayet geniş ve baştan başa elmas Gerdan'dan dize kadar inen üç dizi inci ile sarılı dizilerden birinin ucunda Hint tavuğu yumurtası kadar büyük bir zümrüt asıdır.

Asıl Türk kadınının küpleri, takıldığı yere yağışacak değerdedir. Yüzükler de öyledir, güzel ve pek güzel olan parmakların zarafetini kendi işıklarile aydınlatıp dururlar. Benim gördüğüm Türk kadınlarındaki süslerin yarısı kıymetinde süs taşıyabilen Avrupalı bir kralice yoktur. Fakat dostum, Türk kadınlarının en büyük süsü, Türk oluşlarıdır. Bana öyle geliyor ki bunlar, süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlar. Belki o taşları, üzerinde taşınamakla süslemiş, kıymetlendirmiştir oluyorlar. Çünkü her Türk kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır. Her kadın, para sahibi olabilir ve bir çok elmas edinebilir. Lâkin elmasa revnak veren Türk kadını, tabiat ancak Türkiye yaratır..,

“Lady Monlegul..

GÜNEŞ ÜLKE-TÜRKİYE

“İçinde yaşadığım şafakız gecenin bir sabaha ermesini istemiyorum. Böyle bir sabahın sonu gene gecedir. Çünkü zindanın dışında istipdat var ve istipdat hür fikirlere ancak gece vadeder. Ben bir “Güneş ülke,,nın hasretini çekiyorum. Bu ülkede gece olmasın ve insanları karanlık mefhumunu orada tanimasın!

Güneş ülke, yi yer üzerinde bulmak mümkün mü?.. Fikir hürriyeline, viedan hürriyetine, lisan hürriyetine ilişmeyen Türklerin varlığı -- Hiç olmazsa yarın -- böyle bir ülkenin var olacağını bana zannetiriyor. Mademki düşünceyi zindana koymayan, hâkikat sevgisini zincire vurmuyan bir millet, o cesur ve adil Türkler var. Üzerinde yalnız hakikatin, adaletin ve hürriyetin hüküm sürdüğü bir “güneş ülke yarın neden vücut bulması?

“Campanella..

Adana Müzesi Bölgesinde Yapılan Tarih, Arkeoloji ve Folkörl Tetkikleri

— Geçen Sayıdan artan —

Müze MÜÜRÜ
Naci Kum

kaygusu ve emek sarfyle yapılmıştır. Yolcuların yapılıp kalkacağı müteaddit hücreler hep kubbeli ve ocaklıdır. Aırlar büyük ve ferahtr. Avlunun ortasında büyük bir şadraşan harabesi vardır. Şimdi bu bina Payas Belediyesince depo ve han olarak kullanılmaktadır. Bu kervansarayı ve kalenin korunması gerektir.

PAYAS CAMİ :

Kervansaraya kale arasındadır. Bir kubbe altında, cephe kapısı mermer kapılıdır. Kitabe yerinde boş bir mermer kitabelik vardır, yazı yoktur. Payasa girilirken üzerinden geçen eski kârgir köprü geçilince solda, harabesi görülen bir mescit ve imaret vardır. Bu, mescidi, meşhur. Bilanlı derebeyi Küçük Ali oğullarından Halil Paşa yaptırmıştır. Kitabesi, büyük caminin kapısının öründe konulmuştur. Kitabe şöyledir :

I
Kaddi Nebi Hazel Cami Halil Paşa
Sene 1215 innenelamali binniyat
Yefatullahu ma yürdü ve mayera ve
liküllü emri ma muri

Payas'ın mühim abidelerinden birisi de liman teşisati inşa edilen mevkide deniz kenarında eski bir liman ve sevkıyat, muhafaza ve ya gümrük binası olan (Cebin kulesi)dir. Mükemmel ve müstahkem bir yapıdır. İç kapısının dam saçığının iki tarafında iki arslan heykeli varsa da çok yıpranmış, az bellidir. Kapısı kapalı olduğundan içersini tetkik edemedim. Bu bina da Belediye idaresindedir.

Payas nahiye merkezidir. Üç mahalledir. Mahalleler aralıklıdır. 1) Kurt, 2) Karşı mahalle, 3) Kara cami.

2400 nüfuslu, Belediye teşkilatı vardır. Posta telgraf şefliği de var. Eeş sınıflı bir ilk okula mağlubudur.

Payas mezarlığında hayli büyük adam gömülüdür. Mezar taşlarının çogunda yazı yoktur. Bir tanesinde : "Ricel ve azim devleti aliyyeden" yazilarından başka kısmı tahrif edilmiş bir mezar vardır. Bu adının Anadolu defterdarı Tahir efendi olduğunu söylerler.

Payas'la millî şairlerimizden bay Durmuş Mazlum Öztorun ve eserleri hakkında ayrıca bir monografi yazılacaktır.

İskenderon ve Antakyada Tetkiler VII

● Bu büyük ruhlu Türk Milletinin arasında vatanımı unutmaktan korkuyorum.
Comte Bonneval

Me Minarenin kaideye dayanan bileziğinde dört köşe bir taş üzerinde şu tilism hakkedilmiştir :

T	D	H	M
H	M	T	D
M	H	Y	T
Y	T	M	H

İskenderon yeni bir şehir olduğu için bizi entere eden eski bir eser yoktur. Anayurda geçmeden Türk konosolosluğu olarak yapılmış olan bina şimdi Halkevine çevrilmiştir. Halkevi reisi, eski muallimlerden bay Nuri Aydın Konuralp bizi nezakette karşılamış, evin faaliyeti hakkında bilgiler vermiştir. Şehri bir arabale dolaştıktan sonra İskenderonun beş kilometre doğusundaki Karaağaç köyündeki bir eski ziyaret yapısını görmeğe gittim. Bu köy alevi Türklerle meskün 500 haneli büyük bir köydür. Muhtelif obaların müteşekkildir. Hızır makamı denilen, üstü kubbeli, kârgir yapının kapısı hükümetçe kapatılmıştır. Esasen içinde kitabesiz bir mezar varmış. Kapı kitabesi taş üzerine kabartma, şöyledir :

Sellemtü bûnyân-ül-mahall-il evâil
Zümaksad-ül merfu âdel merazî
ve hâzâ mahall-il zâsîni veçbâhiu
ve hâzâ mahamul kâdir serefülmérâll
ve zakîlbâti erabtû bûnyân elleti
fi seyyîlatî ileyha külli dain ve sail (1)

Aşı boyası ile kapı üzerine şu ibare de yazılıdır.

Dustur minallah ve seyyidülmakar

ANTAKYA : (Antiochia) XII

Amanos ve antilübnan dağları arasında açılan Suriye ve Ferike kapıları ağızında, Amik gölünün cennetinde (Oront) ası nehrinin sol kıyısındadır. Üzerinde meşhur Antakyâ kalesinin bulunduğu dağın eteğindedir.

Bu şehir hakkında ki malumatı meslektaşım Antakyâ müze müdürü bay Ruhî Tekan'ın hazırlamakta olduğu kılavuza bırakarak kendisinin rehberliklerile gezdiğimiz kıymetli müzesindeki eserlerden, teşkilatın çok istifade ettiğimizi şükranla ifade ederim.

Antakyada görüp tetkik ettiğim bazı camii kitabelerini buraya derç edeceğim :

Köprü başına yakın ulucami, çok değişiklikler görmüş ve yeniden timir edilmiştir. Camiin cephe divarında kapı üzerinde talik yazılı mermer kitabe şöyledir :

(1) — Arapça olan kitabenin manası şöyledir : Bu mahal yüksek bir maksad ugrunda ziyaret edenleri kendi kutsiyeti ve ulviyeti yüzünden yüce hükümlerle erişirir. Bu Hızır makamıdır ki hak tarafından yollanan resulların ulusudur. Burayı ziyaret edenler kötülükten arınır ve dertlerine derman arayanlar burada bulur.

Habib Neccar camisinin medrese kışının kitabı :

Bit-rihi Ramazan elmuazzîm velmessum eşserif el-âli-el-mevlütlü...

El meliki ezzâhir ebu Hasan kad desarahu an âli Binel cenâbil âli bi yedi : —

Alâ esseyit bidayı (?) eizze allâhû nasrahu bema ulkalü anlakti kâne nazare alehim men creze (?)

Enneleviye bedec ibtal z-like ve emene
Malûmen hünev nîn Muhammedin.

Burada adı yazılı (Melik-i Zâhir Ebûlhasan), Mîsr Fatîmî hükümdarlarındanandır. (102 sm 1036)

Bu kitabının yazılı çok girift ve okunması müşkildir. Yalnız binanın Ramazanda ve Melek Zâhir zamanında yapıldığı anlaşıyor.

Habib Neccar türbesinin kitabı ise sekiz sahîlik, Selçuk sülüsü tarzı girift bir yazıdır. Yağmur yağdığını cihetle bu kitabeye merdiven kurulup istinsah imkân hasıl olmamıştır. İllerde kitabe istinsah edilecektir.

Caminin esas kapısı üzerinde şu tamir kitabı vardır.

Şerefi ahdi mecidî hünkâr olup
Buldu camii valayı kadîm hüsnu hal
Dedî tecididine tarih dü misra müfti
Lafzî manaca duebruyu dilârayı cemal
Camî sahibi ber Habibi Neccar
Eskiden ekber ve âdel yapılip buldu kemal

1275

Seyh Ali camii bitişindeki çeşme kitabı, mermer üzerine nefsi talik yazılmıştır.

Dar ukbâda rahîk-i müşkbûdan nûs ede
Bu zülâl-i hayre kim dünyada olmuşsa delil

Sende ab-iizerle yaz Izzet bunun tarihini
Teşnegâh için seza akdi zülâl i selsebil

Dünya tarihi büyük adamların bibliyoğrafisidir

22 recep 1334

Camî tek kubbeli, kurşunlu ve minaresi güzeldir, içerisinde asker oturmaktadır.

Zuhariye camisi :

Minare yontma taştan ve şerefeden yukarısı sonradan yıkılmış olmakla şerefe üzeri küçük bir mahruç ile örtülüvermiştir. Geliş kapısı üzerindeki Farsça bir beyitdir.

Hamiye tarih in zahriyye âb makam
Camî bâlâ ben Hakka H-mdüllah sâd tamam
İç-kapısı üzerindeki hitabe

Kadûniye mescidân Muhammed zâhrâ
Fîhi zahriyîn likülli ri âi
Fehuve lîlâbidine ya sâha erâhi
Mabedün neyyirü bi nurîl beyzâi

1166

Eski eserlerden bazlarının kitabelerini yazdıktan sonra, Antakya şehrinde ki yoksul ve kimsezlere yardım ve şefkat kucağını açmış olan mühim bir kurumdan bahsetmek isterim : (Antakya yoksul ve kimsezlere yardım cemiyeti) sayın valileri Şükrü Sökmensüren teşviki ve himayesi altında 24 / 3 / 940 da kurulmuşdur. Müessisleri Antakya ileri gelenlerinden on beş za'dır. İki mürakibî vardır. Cemiyet işleri emekli maliye müfettişlerinden Antakya Alevî Türklerinden Bay Fuat sahilli idaresi altında çok düzgün bir şekilde yürünektedir. Cemiyetin 490 yardımçı azası vardır. Aylık taahütler yakunu 160 lira kadardır. Bundan başka hayır severlerin para yardımları pek çoktur. Bir yıllık büdcesi 12411 liradır. Bundan % 30-40'ı tasarruf olur. Bu cemiyetlerden yardım gören 260 nüfusdur. Bunların % 40'ı yetim çocukların, her gün öğle ve akşam yemekleri cemiyet merkezinin mutbahında pişer ve yardım görevcilerine karneleri mukabilinde yemekleri ve ekmekleri verilir. Cemiyet, mutfağa gelmeyecek derecede hasta ve malül olanlara çig erzak ve ekmeklerini gönderir. İcabında elbise ve ayakkabı vermekle beraber hastaları tedavi ettirilir. Bu, eski imaret teşkilâtından daha hayırlı ve mühim bir teşekküldür.

Faşîca Yardımlar Şûnlardır : Yoksul talebeye kitap - nakdi yardım - ev icârları - elbise ve ayakkabı öğle ve akşam birer kap yemek ve ekmeğini verir.

1941 mali yılının 1 / 1 / 1942 ye kadar para geliri 12723 lira 62 kuruş sarfayı 5744 lira 68 kuruşdur. Nakit paraları bankadadır. Cemiyet bürosunda bütün kayıt ve hesaplar düzgün bir şekilde defterlerde tutulmaktadır. Yilda bir defa kongra yapılır, kongra tarihleri cemiyetin kuruluş tarihi olan 25 martdır.

Müdür Fuat sahilli her gün cemiyet merkezinde iş başındadır. Günlük tabelayı tertip eder, cemiyetin zengin erzak anbarlarından günlük erzakları aşçıya verir. Yemeklerin nefset ve temizliğine çok dikkat edilir. Bir günlük tabâlâ hesabı 15-25 lira arasındadır. Erzaklarının bir çoğunu vaktiyle fazlasıyla ucuz fıalarla almış, anbarlamışlardır. Cemiyetin böyle işleri yolunda gitmektedir.

Adana'da ilk Öğretim Durumu

Fahri AKINCI

Şehirde ilk tıhsil çağında (1900) köylerde (10500) cemal 29500 çocukumuz vardır. Bunlardan 2700 çocuk ilk tıhsili bitirmiştir (11500) çocuk da okullara devam etmekte bulunduğuna göre, ilk tıhsili tatbik nisbeti % 48.5 dir. Bu nisbet Adana şehrinde % 57.9 za çıkışlığı halde köylerinde % 31 olduğu için köylerle beraber mütalaa edilince nisbet % 48.5 olmaktadır. O halde Adana kazasındaki çocuklarımızın % 51.5 ni okutamıyoruz.

Okul ve öğretmen sayısı da şu şekildedir. Şehirde 27 okul 162 öğretmen; köylerde eğitimli okullarla beraber 50 okul, 66 öğretmen ki cemal 77 okul 228 öğretmenimiz vardır. Şimdi bütün Seyhan vilâyetinin maarif durumunu gözden geçirelim.

Tıhsil çağında 81500 çocuk vardır. Bunlardan 3300 zü ilk tıhsili bitirmiştir. Okullara devam eden çocuklar ise 23546 olup ilk tıhsili tatbik nisbeti % 35.5 dir.

Bina Vaziyeti : Hususî muhasebenin 44; köylere ait 172, kiralık 13, təmiri icabeden 24 ve Hususî muhasebe tarafından inşa halinde 5. Köy bütçelerile inşa halinde 50 okulumuz mevcuttur.

Okul inşası için ayrılan tıhsisat :

Hususî muhasebe bütçesinden şehrler için (90,000) lira köyler için 30,000 liraya mahsuben (120) bin liradır. Buna göre bütçelerindeki 285882 lirayı katarsak (405882) lira oluyor.

Şimdi okullardaki devamsızlık hastlığının rakamlarla ifadesine geçiyorum.

Birinci sınıflara (7882) çocuk kaydolunuyor. 2144 çocuk beşinci sınıfın diploma alıyor. 5000 den fazla çocuk birinci sınıf beşinci sınıf arasında eriyor. Fire % 72 den fazla. Millî Şefimizin üzerinde israrla durdukları devam meselesi bu şekilde bütün milletce ehemmiyetle ele alınması icabeden bir mesele halinde gözlerimizin önüne seriliyor.

TÜRK NEDİR?

Birinci Sayfadan Devam

Çalışmalardan uzaklaşmış, işlerini pazarlıkla satmağa mahküm yiğinlar, aşırı sanayi merkezlerine yiğilmiş proletaryalar yoktur; ve bu tarzda gayritabii uların teşekkülüne meydan verecek bir zihniyet ve hursa kapılmış da değildir. Büyük menfaat ve istismar muvazenesizlikleri olmadıkça parti kavgaları da tabiatile doğamaz. Aile, meslek, toprak, ve halkın selâmeti mihrakları etrafında taazzuv etmiş olan Türk cemî-

İlimle İmanı birleştiren hakikata ulaşacaktır.

H. Ziya ÜLKEN

GÖZLERİN ŞİİRİ

AT

Yalancı dünyaya galdım gelili,
Bir atı severim bir de güzel !
Değip onbesine kendimi bileli,
Severim kıratı bir de güzel !
At kuşu tutmasın çıktıği zaman,
Yalı kaval gibi yıktığı zaman,
At dört, kız on dörde yettiği zaman,
Severim kır atı, bir de güzel.
Atım höyük sağrı kalkan döşüsü
Kalem kolanlısı, çekiç başlısı
Güzelin dal boylu, samur saçlısı
Severim kır atı, bir de gezeli.

Dadal Oğlu

İlk Öğretim Çarkı

İlk öğretim çarkının (Inönü)nde dümeni,
Nasıl olmaz milletin birbirine güveni...
Ferah ferah süreriz yurt içinde düven'i
Yurt bizim! toprak bizim! ügütten düven bizim!..
Yurt içinde bayram var sarsılmaz güven bizim.

**

Hür bir hava içinde bahara eren biziz!...
Ateş saçan dünyada goncalar deren biziz!..
Gün gelince yurduna duru kan veren biziz!..
İlk öğretim çarkının (Inönü)nde dümeni,
Nasıl olmaz milletin birbirine güveni...
Hür bir hava içinde bahara eren biziz!..
Ateş saçan dünyada goncalar deren biziz!..
Gün gelince yurduna duru kan veren biziz!..

Adana Öğretmen Okulu Tarihi
Öğretmeni Aziz ERYALAZ

Celâl Sahir MUTER

BAHAR

Ahsete çek kürekleri mehtap uyanmasın,
Bir âlemi hayale dalan ali uyanmasın
Ağuşu nevbaharda habidedir cihan
Sürsün sabah haşre kadar hab uyanmasın
Ey güi süküta varmağı emreyle bülbüle,
Gülşende mesti zevk olan ahbab uyanmasın!

Yahya Kemal BEYATLI

"Beyaz Altın Çiçeği"

(Sayın bay Zeki Sayara Saygılarımla)

Tarla dolusu fidan, dal verir, yaprak verir.
O gün saadet oper nasırı elimizi,
En güzel ümidi insana toprak verir,
"deyaz altın çiçeği" süsler hayalimizi ...

**

Her fidan bir şamandır, yahut ta bir âvize;
Tersine dönmuş gibi serper yerden göge nur.
Sanki, lâle devrini, dile getirir bize,
Bu hayal âleminde daha neler bulunur ..

Sabri Dil

Şiir Ruhun Müziqidir.

Voltaic

GÜZEL DİLİMİZ

26 Eylül 1944 Dil Bayramında Kâzım Eke
tarafından Verilen Konferans

Arkadaşlar,

Tarihte çok büyük ünümüz, hayatı çok sevinç günümüz var. 26 Eylül de öyle bir gün, dilde kendimizi buluş günü. Bu sekiz asır göçerten bir inkilâp ve bu inkilâp on iki yıl saran bir bayram. Hemimize kutlu olsun.

Bugün Millî karakterlere destek olan ve hız veren Halkevlerimizde, Türk milletinin her hareketinde olduğu gibi konuşma ve yazı dilinde de, kendisine gelmesinin yanı dilinde Türkçünü idrak etmesinin on ikinci yıl dönümünü kutluyoruz.

Büyük Türk devriminin dilde kendini gösteren çok verimli sonuçları bütün dil severlere kutlu bir hayat yaşatmaktadır. Bu çok sevinç veren devreye erme bir bayram halinde kutlamak kadar ruha bambaşa bir ferahlık veren bir olay daha gösterilemez. Kendi varlığının ne olduğunu düşünen her Türk için dilde bu özgüle kavuşmadan doğan, ve bu derin duyguya ile kutlanan bayramın önemi ne kadar büyükür. Türk dil bayramı millet olmanın yaratığı bir heyecanın ifadesidir. Kendine dönmek, kendini bulmak millet olmanın bir şiarıdır. Çünkü millet kendi kafası ile düşünür, kendi dili ile konuşur ve yazar. Milletin istiklali de aneşk kültür istiklali ile büdünlendir. Dil bayramı, milletin içinden gelen; şatafsız fakat derin sevincin ifadesidir. Bir milletin dilini bulması ruhunu, içini, samimiyetini olduğu gibi ifade etmesi demektir. Türk milletinin siyâsi, ikâsiADI tecrübelerden sonra ruhundaki zincirleri koparması bütün samimiyeyle ana dili ile konuşma düşünceme, yazma aşkı duyması şüphesiz ona bayram şevkini vermektedir.

Dil Bir milletin ruhunda doğan ve zaman zaman firina tesiri yapan arzular arasında öyleleri vardır ki bunların dellâlet ettiği manâcların azameti önünde hayran olmamak mümkün değildir. Dil davası hakkında milletimizin ve onun teşkilâtlanmış şekli olan devletimizin gösterdiği duyguluk kültür tarihimizin bir yeni merhalesini açmaktadır.

Bir, milletin en büyük gücü, en büyük zenginliğidir. Bir halkın ilerlemek ve ayakta durabilmek için eğer bir kaç desteği varsa, bunların ilk başında (Dil) dedigimiz o büyülü ve eşsiz ağacı hatırlatmak zorundayız. Bundan dolayıdır ki: İlk dil kurultayının İstanbul'da Dolmabahçe sarayında, toplamış tarihinin, (Dil Payramı) olarak onanmasının geniş ve gelecek günler için umut dolu bir anlamı vardır.

Osmânlıktan kurtulan Türkâye, Türk dilini Osmâncanın baskısından kurtulmak düşüyordu. Osman-

lı payitahtından uzak, Türk yiğidi ile birlikte, (Ferman Padışahına dağlar bizimdir) diyerken kendi dünâyasına kapamış yaşayan Türkâlini, şehrde indirmek, devlete mal etmek, yazıya sokmak, Türk Cumhuriyetinin dilini öz Türkçe yapmak, artık bir zarurettir.

Yalnız ulusal kaygular ve sezîler değil, sanat zevki de hecenin tülün yurtan şîritin eşğini tıkanan yabancı sözleri söküp atmayı gereklî buluyordu.

Yurdumuzlardan temizliyen Atatürk, dili de yabancı sözlerden temizlemek zamanı gelince, işe aldı.

Her işini ulustan aldığı ilham ve kuvvetle yapan Ebedî Şefi, bu işi de ulusa danışmak, bu işe de ulus aydınlarının düşüncesini yoklamak istedî. 26 Eylül 932 de ilk Türk dil kurultayı toplandı. Ve işte bunun için 26 Eylül'dü dil bayramı diye kutluyoruz.

Atatürk her işini ulustan aldığı ilham ve kuvvette olduğu kadar İsmet İnönü ile de birlikte yapardı. Dil de verimine de onuna başlıdı ve ona emanet ederek gitti.

Dil davasını bir millî müdafaa meselesi saymakla Atatürk kadar ileri ve ateşli olduğunu meydâna koyan Millî Şefimiz, dilciler, bütün millete şevk verdi. Ve gerilerin ağızını tıktı. Özlu, duru güzel Türkçeye bir an önce kavuştı, duygularım ve düşüncelerini bununla dile getirip yapmak, her Türk gencinin amacıdır. Kılıngımız gibi kalemlerimiz de Türk devriminin emrindedir.

Atatürkün koruduğu, İnönü'nün kurduğu ve bütün Türk geneliğinin ülküsüne bağlılığı dil devrimi böylece hiç bir itiraza kulak asmayarak hergün biraz dahileri yürütmektedir, ve yürüyecektir. Milyonlarca yurt çocuğu, dil davasının başarısı etrafında elele vermiş bulunuyor.

Yalnız günlük yaşayış içinde değil geçmiş ve gelecekte bir ulusun en yüksek kazançlarını gösteren onur gerçek bilgi ve kudretini yüz yillarda ullaştıran varlıkların en üstünü; dildir demek doğru olur.

Bir Avrupâlinin dilin değeri, kültürel ve ulusal gücünü anlatan şu sözlerinde dilin yurt kadar büyük olan önemi açıkça görünüyor.

Dilde halkın ruhu, onun yurdı, bu yurdun tabii hususiyetleri, iklimi, havası, ovaları, ormanları, firtinleri velhasıl halk şairlerinin eserlerinde rasgeldiğimiz bütün o derin ve türlü duygular, hayaller hep akşeder.

— Sonu var —

Türklerin Vücutları ve ruhları gibi konuşukları
dil de azametlidir

Semame

Adana'da Şive Hususiyetleri

Sait TORAMAN

I
duğu da vardır.

Diken — Tiken

Dâna — Tana gibi.

5 — Adanada İstanbulluların telaffuz ettiği gibi keskin bir kalın K sesine hiç rastgelinmez. Zaten en mühim fark ve güçlük bu noktadadır. Adanada bilhassa kelime başında kalın K ile G daima aynı şekilde söylenir.

Kır — Gir

Kaz — Gaz

Kılık — gilik

Kuru — Guru

Kiyafet — Giyafet

Kalın — Galın

Kan — Gan

Kardaş — Gardaş

Kafa — Gafa gibi.

6 — Çok defa Ç ler C olarak söylenir.

Cingene — Cingene

Çiplak — Ciblak

Çizme — Cizme

Aç — Ac

Çimdik — Cimdik

Çenber — Cenber

Ağaç — Ağac gibi

7 — Bazan Ü ler Ö olarak söylenir.

Güvercin — Göverçin

Hükümet — Hükümet

Büyük — Böyük

Hüküm — Hüküm

Yürümek — Yürümek

Muhtaç — Möhtaç

Hürmet — Hörmət

Mühür — Möhür.

8 — Şu kelimelerde U lar O olur.

Yukarı — Yokarı

Kundura — Kondura

Usanmak — Osanmak

Yunan — Yonan

9 — Adana şivesinde ilk heceden başka yerde (O) sesi kullanılmaz ve şu kelimelerde O lar U olur.

Toros — Torus

Horoz — Horuz

Polis — Pulis

Sofa — Sufa

Sohbet — Suhbet

Soğan — Sugan gibi.

4 — Pek az olmakla beraber Delerin T ol-

Türk Asillerin Asılıdır.

Pierre Loti

Adana'da Şive Hususiyetleri

II

10 — Şu kelimelerin başında ince K'ler G olarak söylenilir :

Kemik — Gemik
Keçi — Geçi
Kelebek — Gelebek.

11 — Bazı kelimelerin başında Alar H olur.
Ayva — Hayva
Akık — Hakık
Atlamak — Hatlamak olur.

12 — Ş ve Z harfleri kelime ortasında çok defa çift olarak telefuz olunur..

Kaşık — Gaşşık

Kuşak — Guşşak

Beşik — Beşşik

Eşik — Eşşik

Aşik — Aşşik

Aşağı — Aşşağı

Azık — Azzık

Yazık — Yazzık

Yüzük — Yuzzük

Kazık — Kazzık

Çizgi — Çizzik

Teyze = Dezze gibi.

Şu kelimeler de şeddeli söylenilir :

Kısa — Kissá

Ama — Amma

Sakal — Sakkal

13 — Şu kelimelerde L'ler N olur.

Lânet — Nalet

Lezzet — Nezzet

14 — Şu kelimelerde İ'ler A olarak söylenilir.

Nimet — Namet

Mide — Made

15 — Şu kelimelerde ikinci S'ler D olur.

Hissa — Hisda

Yassi — Yasdi

Yatsı — Yasdi olur.

16 — Çok defa hece sonlarında kalın K keskin bir H olarak söylenilir.

Baktı — Bahdi

Aktı — Ahdi

Yıkık — Yıkih

Akşam — Ahşam

Yaktı — Yahtı

Yıktı — Yıhti

Çıktı — Çıhti

Kalktık — Kahtık giöi.

17 — Ekseriya R ve L harflerile başlayan kelimelerin başına bir İ getirilir.

Lâzım — İlâzım

Lâhana — İlâhana

Rakı — Irakı
Raf — İraf. Hattâ bu hali karikatürize eden bir de tekerleme vardır :

İremzi ileymun al da irafa koy iramazanda ilâzim olur.

18 — Dili geçmişli fiillerin ilk hecesi sonundaki Ç'ler Ş olarak söylenilir.

Geçti — Geşti

İçti — İşdi

Biçti — Bişti

Seçti — Seşti

Uçtu — Uştu

19 — Şu kelimelerin ortasındaki harflerden birisi yer değiştirir.

Tecrübe — Tercübe

Kibrit — Kirbit

Kirpik — Kiprik

Çiplak — Cılbağ

Derviş — Devriş

Kirpi — Kipri

Ilieri — Irelî

Memleket — Melmeket

Ekşi — Eşki olur.

20 — Şu kelimelerde ise harfler yer değiştirmeyip kelimeyi teşkil eden harflerden birisi değişiklikle uğrar.

Güreş — Güleş

İskemle — İskembe

Kinnap — Kırnâp

Nem — Lem

Hurma — Kurma

Kumar — Humar

Alev — Alaf

Girtlak — Hırtlak

Vişne — Fişre

Vurmak — Furmak

Şemsiye — Şemşye olur.

Aşağıdaki kelimelerin söylenişleri de gösterdiği gibi farklıdır.

Hikâye — Hekâ

Bugday — Buğda

Sahibi — Sabısı

Değilmi — Deelmi

A'vukat — Abukat

Lapa — Lepe

Öğle — Öğlen

Kahve — Kayfe

Yufka — Yuha

İgne — Inne

Türkük — Tükümük

Cınbız — Cinbit

Sali — Sali

— Sonu var —

Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır : Çalışkan olmak

ATATÜRK

Adana Halkevi Nasıl Çalışıyor...

Temsiller :

Halkevimizin Eylül ve Birinci teşrin aylarındaki çalışmaları gerek sayı gerek özlülük bakımından olgun ve dolgun olmuş muhitte ileri ve çok müsbel bir tesir bırakmıştır.

Artık, aydın ve zevki yüksek yurdaların da temsillerini alâka ve heyecanla seyrettikleri temsil kolu «Para Delisi» «Beyaz Baykuş» «Bir Gönül Masası» adlı temsillerile Halkevi temsil salonuna, haftanın bir çok günlerinde, her sınıf halkla tıklım, tıklım doldurmuş ve hakiki bir sanat kurumu tesiri bırakmıştır.

Bilhassa Fahri Akıncı, Rüstem Okan, Bedia Gezgin ve Hamiyet Aktöz her sahnede her türlü rolü müvaffakiyetle başaracak birer artist oldukları isbat etmişler ve her vesile ile sürekli alkışlar toplamışlardır.

Denilebilir ki, Halkevi temsil kolu Adananın şehir tiyatrosudır. Rejisör Rüstem Okanı, dekoratör Ferit Kumbaracıyı ve bütün emeği geçenleri takdirle anarız.

Bilhassa Adana halkın bu temsillerde gösterdiği yüksek maaşereti görmek kayda değer bir bahtiyartıktır.

Konserler :

Bu aylar temsil bakımından olduğu kadar konser bakımından da zengin ve müvaffakiyetli olmuştur.

Ses sanatkârı Mukadder Sezer tarafından verilen «Türk müziği konseri» büyük bir zevk ve alâka ile dinlenmiştir.

Yine Ankara radyosu ses artistlerinden hemşehrîm Celâl İnce'nin 14/10/944 Cumartesi günü talebeye, 15/10/944 Pazar günü halka verdiği alâranga konser, hayranları tarafından, büyük bir alâka görmüştür.

Yine bu aylar içinde Halkevimizin mini mîni sanatkârları, mandolin kursu talebeleri tarafından verilen konser hasusî bir alâka ile takip olunmuştur.

Herçeşit fedakârlığa azamî derecede hazır bulunmak her türlü ülkemizin temel yapısıdır.

I. İnönü

Keriman Marolyalı ve arkadaşları şiddetle alkışlanmıştır.

28/10/944 Cumartesi günü Hasanoğlu ve Savaştepe köy enstitülerî talebeleri tarafından verilen «Anadolu Halk Türküleri» konseri halkımızı çok memnun etmiştir.

Törenler :

2/10/944 Pazartesi günü evimiz temsil salonda «İlkokulların açılma töreni» yapıldı.

Genç ve enerjik valimiz Akif Eyidoğan, Maarif müdürü Şevket Sureyya, İlk Tedrisat müfettişi Fahri Akıncı ve Mahalle mühtarlarından M. Ali Kur'an Maarif seferberliğinin tahakkûku için özlu bir konuşma yaptıktan sonra Halkevi mandolin kursu talebeleri tarafından bir konser verildi İlkokul talebeleri tarafından güzel bir müşamere yapıldı.

Cumhuriyet Bayramının birinci günü Atatürk anıtına çelenk konma merasiminde öğretmen Sait Toraman tarafından sık sık alkışlanan veciz bir hitabede bulunuldu.

Bayramın her üç gününde Halkevi hatipleri Cumhuriyetin eşsiz inkilâp ve başarılarını halk kürsülerinden halka duyurdular.

Bilhassa 29/10/944 Cumhuriyet balosu fevkâlâde nezih ve güzel oldu.

Sosyal Yardım :

Yüzlerce hasta mîayene ettirilerek ilaçları temin edildi. Fakirlere ve köylülere dilekçe ve ilmü haber yazıldı. Yüzlerce yoksul öğrencisinin kitap ve defterleri temin edilmiş ve bir çok vatandaşlara tescilli yardımlar yapılmıştır.

Halkevinin daha pek çok ve tesirli olan yardım ve çalışmaları bu sütunlara sığmayacak kadar büyütür. Halkevi Adana'nın kalbi olmuştur,

Güneyli

Adana'da Su Sporları

— 13 Üçüncü Sayfadan Devam —

bir bahriyeli Su sporları aşanının idresinde çalışan Adana yüzüculeri; az zamanda Türkiye birinciliğini dahi kazanmış ve her yıl muhtelif yüzmelerin Türkiye rekorlarını kırarak büyük şöhret elde etmişlerdir. Nitekim; bir kez yıldırberi askere alınan Adana gençlerinden (Fahriye) sınıfına da er vermeğe başladık. Yurd müdafaasının bu gereflı kısmına da iştirak etmek şerefini kazandığımıza pek haklı olarak seviniyoruz.

Muharrem Gülerginler, Mecit Gülerginler, Lütfi Erdemler, Nihat Erdemler, Hasan Yeysilerin hepsi bu havuzda yelişerek ünlendiler.

Kürek ve yelken kısmında da faaliyet göstermemiz için, henüz bu yıl; Adana barajı ve regülatörü yanında yeni bir kayakhaneye tesisine başlamakla ilk adımı atmış bulunuyoruz. Bu spora da önem vermiş bulunuyoruz.

Beden Terbiyesi Umum müdürlüğü, Beden

Terbiyesi Seyhan bölgesi ve Adanadaki gençlik klublerimizin temin edecekleri nizamî (Kik) ler ile yakın bir istikbalde, (Adana) modern kürekçilik ve yelkencilikte de bir varlık olacaktır.

Yüzüclerimizin her yıl birbirinden üstün degerde teknik dereceler alması göğsümüzü kabartmaktadır. Bu yıl Ankarada yapılan Maarif mükâfatı ferdî yüzme birinciliklerinde de yüzüclerimiz, muhtelif Türkiye birincilikleri kazanmış ve bütün bölgelere örnek olacak kadar muvaffakiyetler kazanmıştır. Bilhassa; en selâhiyetli spor makamında bulunan Beden Terbiyesi Umum Müdür Vekili ve Beden Terbiyesi Mütehassisi Sayın Vildan Aşır Savak'ın yüzüclerimizi teker teker tebrik ederek hususî şekilde iltifatla bulunmaları, çalışarak yüksek başarı elde edenlerin yalnız mükâfatı değil; Adana spor tarihine armağan edilmiş en büyük ve amatörce bir kadirşinaslığın sembolü, unutulmaz hatırasıdır.

Rıza Salih Saray

San'at ve San'atkârlar

— 14 Üncü Sayfadan Devam —

artanraigbellerini, Pazar ve Bayram günleri tertemiz giyinmiş, giydirdiği yavrusunun elinden tutmuş, eş yanında, demirci, marengoz, kunduracı ustası ve kalfalarile diğer esnaf ve zâhi guruplarının hava almak maksadile doldurdukları sokakları ve yine harbin zarureti ve ihtiyaçlarına rağmen her yıl değişen ve

başka bir medeni kılıkta vücuda gelen binaları, sokakları ve ihtiyaç karşısında adedleri artırılan parkları her toplantı yerinden yerli, yabancı saz ve şarık seslerinin fıskirmasını bu memleket halkın her yıl artan bedîî zevk ve medeniyet heveslerinde goruluyor. Yıllarca inkilâp savaşlarında çekilen azaplar unutuluyor.

Tahsin KARAYEL

Başkalarının hatasında daima bir mikdar hakikat bulunması zaruridir; Kendi hakikatımızda da her zaman bir mikdar hata vardır.

Carlyb

HALKEVİ DERGİLERİ

DERGİNİN ADI

Başpinar
Çorumlu
Doğuş
Erciyes
Fikirler
Gediz
Görüşler
Halkevi
İnanç
İnan
Karacadağ
Karaelmas
Kaynak
Konya
19 Mayıs
Taşpinar
Türk Akdeniz
Üd
Uludağ
Yeni Türk
Halkbilgisi Haberleri

ÇIKARAN HALKEVİ

Gz. Antep
Çorum
Kars
Kayseri
İzmir
Manisa
Adana
Eskişehir
Denizli
Trabzon
Diyarbakır
Zonguldak
Balıkesir
Konya
Samsun
Afyon
Antalya
İsparta
Bursa
Eminönü
Eminönü

NEŞRİYAT MÜDÜRÜ : KEMAL ÇELİK
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : VEHBI EVİNÇ
BASILDIĞI YER : BUGÜN Basimevi